

The background of the entire page is a photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco, California, taken at dusk. The bridge's iconic orange-red towers and suspension cables are silhouetted against a soft, purple and blue twilight sky. The bridge spans across the water, with its lights beginning to glow. In the foreground, dark, jagged rocks protrude from the water, with gentle waves lapping around them. The overall mood is serene and majestic.

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO  
CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

THÁNH GIÁO

DÀN THANH ĐỨC QUÍ NGUYÊN  
(SÔNG TIỀN)

LINH BỬU DÀN  
(SÔNG HẬU)

Co bút từ năm 1981 đến 1997

Ấn tổng tại trong nội bộ  
Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh

VĨNH LONG  
2.005

**CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO**  
**CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH**  
**LINH BỬU ĐÀN & THÁNH ĐỨC QUI NGUYÊN**



**THÁNH GIÁO**  
**(Từ 1981 đến 1997)**  
**Phò loan: Minh Cẩn**  
**(Lê Ngọc Cẩn)**

Hai câu liên THẦY ban cho hai Đàn thuộc Sông Tiền và Sông Hậu :

LINH	BỬU	QUI	NGUYÊN
Quang	Pháp	Y	Bổn
Chiếu	Thần	Chơn	Khẩu
Diệu	Thông	Pháp	Truyền
Hiệp	Chánh	Đạo	Tâm
Thiên	Đạo	Vô	Thọ
Liêng	Truyền	Vi	Đắc

**Đức Ngô Minh Chiêu**

.....

**Việc làm đầu hổng, chẳng sao con !**

**Tu sái giờ linh khổ lắm con !**

**Tu mãi, tu hoài đơn chẳng kết,  
Uống công tu luyện khổ đời con.**

**Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế**



.....

Chiêu xuất chơn linh đến Bửu Tòà,  
Học pháp huyền công truyền lại thế.

(Bài "Ai chỉ bí pháp Đạo Cao Đài cho chúng sanh", ĐTCG)

"Mỗi nhà là một cảnh chùa. Mỗi tín đồ là một vị Mục sư, có thể cảm thông trực tiếp (en communication directe) với Thiên Liêng.

Nếu người nào có đủ phương tiện, muốn lập ra một ngôi thờ, để cho có chỗ nơi rộng rãi hội hiệp, cúng kiến chung, thì cũng tốt vậy. Nhưng phải tự túc, chớ chẳng đặng phép thâu chấp tiền bạc, nhận lãnh lễ vật chi hết.

Ngài thường dặn phải theo gương ngài: **NHÚT HÀO VÔ PHẠM.**"

(Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu 1878-1932 , 5è Edition, 1962, trang 126)

Tác giả Bài Chơn Bồng Lai.

**NGÔ TIÊN ÔNG**

Nương mây thoát kiếp hồi đầu,  
Rồng xanh Lão cõi về châu Ngọc Cung.

Tiền căn ai biết cạn cùng,

Non sông tự hỏi với cùng bề trên.

**TIÊN GIANG (1)** sớm cũng dựng nền,

Sen vàng chín phẩm tạc tên danh đề.

Rày **CHIÊU** sớm dạy sơn Khê,

Tối về Bộ Ngọc dựa kê Thượng Thiên.

Thấy con say đắm của tiên,

Bán buôn mỗi Đạo, người hiền lầm mưu.

Nhưng vì tình trước khó ư,

Lẽ thì đem tội nhưng còn dành sau.

(Đàn Phú Lâm ( Chợ Lớn), Phú Lâm, 29 tháng 3 Nhâm Thân

(3.5.1932)

Tiếp bài giảng cơ tại Đàn Phú Lâm bữa 13 tháng 1 Nhâm Thân

(18.2.1932) lúc ngài còn tại thế. Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu

(1878-1932), 5è edition,

1962, trang 86)

(1) Đàn CMTTVV tại Tiên Giang là Đàn Thánh Đức Qui Nguyên.

Thầy đã tiên tri vào năm 1932 và vào (15.7) năm Nhâm Tuất

Thầy cho hiệu Đàn và cho hai câu liễn như ở trang bìa:

**QUI y chơn pháp Đạo Vô Vi**

**NGUYỄN bốn khẩu truyền tâm thọ đắc**

## **Bài Chốn Bồng-Lai**

Tác giả: Đức Ngô Minh Chiêu

Chồn Bồng-lai là nơi thanh tịnh  
Thú chiều ưa trăng cảnh nước người (2)  
    Gió thanh quét sạch mùi đời,  
Tình trong sơn thủy cuộc ngoài Càn Khôn.  
    Lần qua hải chốn hầu-môn  
Công danh biệt ngoại cầm tôn như nhàn.  
    Gậy lê đạo chốn Quảng-hàn  
Dấu kiêu còn tạc Minh-Hoàng thuở xưa,  
    Hội đào một cuộc say sưa  
Mê man chẳng tám ngàn thừa xuân thu,  
    Trường sanh có thuốc nhiệm màu  
Qua vàng sẵn nấu một bầu đơn sa. (3)  
    Nghêu ngao vui rạng yên hà  
Tối vào kiểng thánh sớm ra non-thần.  
    Trái qua mây cuộc phong vân  
Tay nưng bầu cúc, chơn lân vừng mây.  
    Tòng reo để gió lung lay  
Giọng đờn thấp thoáng dựa tai đưa vào.  
    Lần qua khôi vực bờ đào  
Cuộc cờ vô sự anh hào dễ ghê.  
    Mượn chơn hoa thiếu lân về  
Tiếng vàng nắm đất thêm ghê anh hùng.  
    Mây giăng mấy thức giao long  
Họa đồ cậ có Hóa-Công vẽ vờ.  
    Ba non trong cửa biển trời  
Gió hòa trăng rạng nước người như xưa.  
    Hoa thơm trăng tỏ tình ưa,  
Suối đờn tai đẹp chim ca ý nhàn.  
    Lìa nơi bệ ngọc đèn vàng  
Lánh nơi phàm tục vui đàng thiên thai.  
    Luyện mình chẳng nhiễm trần-ai  
Linh đơn giới luyện, linh đài dựa nương.  
    Đạo chơi đến cảnh Nhạc-dương  
Hiềm vì phàm tục khôn đường lễ nghi.  
    Biết đâu ra khỏi tương tri,  
Đồng tâm đồng chí có kỳ thành thời.

**Đạo huynh Lê Minh Cẩn, người đã được THẦY đem Chơn Linh về Cung Khám ( Nguyệt Cầu) để dạy pháp qua bài Chốn Bồng Lai trong 12 tiếng đồng hồ và được Thầy cho thấy Cảnh Bồng Lai. Từ đó (1952) tịnh khẩu đến năm 1980 mới khai khẩu tập đồng tử và chỉ Đạo.**

**Bác Tám gái Đàn Thánh Đức Qui Nguyên Vĩnh Long**







**Qui liễu có ấn chứng: Mắt trái mở, thân thể mềm mại và ấm.  
Đạo huynh Lê Minh Cẩn đã hành đúng theo lời dạy  
của Thầy nên khi qui liễu có ấn chứng là mắt trái mở,  
da vàng, thân dịu, Trung Cung xuất ra mùi thơm.  
Lời đọc thâu bằng Cassette dưới đây của Đạo Huynh Lê Minh Cẩn  
khi còn  
tạ thế như sau:  
" Đây là một bài luyện Đạo đầy đủ. Tôi xin nhắc  
lại anh em khi tu hành đọc bài Chấn Bồng Lai  
để dò xét đường công phu".**



**Tập Đồng tử ở Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 14 tháng 6 năm Tân  
Đậu (1981)**

**THI:**

Cao là giữ đặng Khí, Thần, Tinh,  
Đài thượng người tu khá vẹn gìn;  
Tiên dược đủ đây thân vô bệnh,  
Ông nào đắc Đạo khá làm thinh.

**BÀI:**

Làm in cái Đạo Tiên gia,  
Thần, khí qui lại hiệp một nhà....  
Nên hư do máy hành tàng,  
Đệ huynh tương hiệp chèo thuyền độ nhơn.  
Tu hành giữ lấy lòng nhơn,  
Biết thương nhơn loại tâm phương cứu nòn.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 14 tháng 7 năm Tân Dậu**

**THI:**

Cao là giữ đặng cái tâm không,  
Đài đạo gìn nên chí bá tòng;  
Tiên Thiên phục đặng qui bốn táng,  
Ông Thánh ngày xưa nhứt mạch đồng.

**BÀI:**

Đạo là vốn hư vô chi khí,  
Đạo hoá khai là quý cho đời,  
Đạo Thầy truyền khắp năm nơi,  
Các con chung hiệp Thầy Trời độ cho.  
Muốn tu thì rán chí mò,  
Để lòng thanh tịnh mà dò lý chơn.  
Tu thì phải giện hờn chấm dứt,  
Để tâm không lập đức mới nên,  
Các con gắng chí cho bền,  
Luyện Tinh cho đặng thì nên đạo rồi.

Đồng tử phải tịnh, thần mới tiếp đặng điển Thầy.

Đàn nay khai minh cho Đồng mà phải tịnh cho thiên. Thầy ban ơn  
lành. Thăng

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 14 tháng 8 năm Tân Dậu**

**THI:**

**Cao** quý thì con khá giữ gìn,  
**Đài** cao vọi vọi chín từng linh,  
**Tiên** sư truyền Đạo vô vi pháp,  
**Ông** đắc Đạo mẫu đạt chí linh.

**Thầy mừng các con, nghe dạy:**

**THI BÀI:**

**Các con Thầy nhất trong rào,  
Khí âm bao bọc làm sao đặng mà...,  
Thoát ra nhờ ơn lượng cả,  
Trời trao chìa khóa đặng mà thoát ra.  
Sống trong bể khổ ái hà,  
Muôn năm mới gặp Đạo nhà hoát khai.  
Chí tâm con rán miệt mài,  
Pháp luân thường chuyển có ngày minh khai.  
Lập nên đạo đức tâm ngay,  
Pháp màu biết tường hai chữ Cao Đài.  
Thần hiệp với khí giới mài bửu linh.**

**Đồng tử thiếu tịnh, các con tu đến bực đại thừa đốn giáo thì tâm đã minh, thì còn can chi đồng tử? Nhưng mà Thầy cũng cho tập đồng là vì chúng sanh còn chìm đắm sông mê, nên còn phổ hóa giáo lý. Vậy các con muốn có đồng tử minh thì các con phải y lệnh truyền. Đồng tử phải có đầy đủ đạo đức và đạo thể, phải tịnh tam nghiệp. Nếu không tịnh tam nghiệp thì bị thức thần dẫn dắt các con đi từ chỗ rộng đến chỗ hẹp.**

**Khẩu không tịnh thì khí tán hao, thần mê.**

**Ý không tịnh, tâm phạm dấy động thì làm sao tiếp đặng điển Thầy? Thân nghiệp các con làm quá thì tâm hỏa sanh âm khí, làm sao giao điển?**

**Ví như các con tu khử trừ rồi, các con có thể gần người không tu đặng không? Nếu các con làm ăn bằng trí óc thì thần phải lo ra. Nhà tối thì quân tử có đến không?**

**Đàn nay chỉ dạy cho các con am tường để mà lo chỉnh lại. Thầy ban ơn lành. Thăng.**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 8 năm Tân Dậu**

**THI:**

Cao là định trước với phân thanh,  
Đài thượng tam tiêu Đạo vận hành,  
Tiên Thiên chánh khí vi bốn tánh,  
Ông Phật đặc thành độ chúng sanh.  
Thầy ban ơn các con an tọa.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Hồng trần là chốn lằm than,  
Cảnh mộng mơ màng thấy đó mất đây.  
Các con học đạo theo Thầy,  
Trả xong nợ thế cung mây trở về.

Hồng trần là cảnh ử ê,  
Bỏ đi cho rảnh còn mê làm gì?  
Nghe Thầy thì cứ tu đi!  
Pháp mầu Thầy để rán tri cho tường.  
Nợ trần cứ mãi vẫn vương,  
Điểm linh mờ tối không phương thoát nàn.  
Cuộc đời đâu có vinh sang,  
Cũng trong giấc mộng mà toan tính hoài,  
Bao giờ dứt cuộc trả vay,  
Chung qui rồi cũng hai tay trắng mà!  
Tâm lành chớ có lo xa,  
Định thần yên trí thì là rõ thông.  
Pháp mầu thì ở bên trong,  
Khẩu truyền tâm thọ mới mong chánh đàng.

Đàn nay Thầy hỏi các con có biết tại sao Thầy bảo các con tu mà để thức thần lẩn ép nguơn thần thì tâm linh phải mất. Thức thần do lục căn sanh, để nó đương quyền thì phải nhiễm lục trần. Hễ nhiễm lục trần thì đọa vào lục đạo.

Tu hành giữ lấy tâm không,

Lục thông mới có cùng đồng Thánh Tiên.

Thầy ban ơn chung cho các con, Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 9 năm Tân Dậu**  
Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con, Thầy miễn lễ các con an tọa.

**THI:**

Môn sanh tâm Đạo đặc huyền cơ,  
Tử đệ ngồi khoan đủ đúng giờ,  
Anh trước công hành trong bốn buổi,  
Em sau có sái dạy đừng lơ.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Đêm thanh trăng tỏ sao mờ,  
Ngoài hiên con nhện giăng tơ dệt màn.  
Điểm quang Thầy giáng Bửu Đàn,  
Điện tiền con trẻ hai hàng tiếp nghinh.  
Con biết Đạo, tận tình với Đạo,  
Giúp cho Thầy đào tạo phước linh.  
Con ơi sanh chúng gặp ghình,  
Ba đào sóng dậy thành linh đó con.  
Thầy lắm lúc héo von nhiều (vì?) trẻ,  
Việc tu hành lạnh tẻ nơi lòng.  
Làm sao biết đặt chữ không,  
Làm sao thẳng đến non bông đó con?  
Mới mẻ chi những lời thi ký,  
Để cho đời phi chí làm vui,  
Con đừng đi ngược về xuôi,  
Đạo tâm biến mất ngậm ngùi về sau.  
Cang, lập chí sao con lãng trí?  
Cuộc đời tàn cũng tì sương mờ,  
Công phu chẳng đủ đúng giờ,  
Rồi đây qui kéo, ma chờ đó con!  
Bào, lý đạo con còn mờ ảo,  
Việc tu hành nhiều khảo lắm con!  
Công phu bốn buổi cho tròn,  
Ngồi lê đôi mách thì còn phóng tâm.  
Hý, định trí con nghe cho kỹ,  
Việc lổi lầm con nghĩ có không?  
Quả công Thầy cũng cân đồng,  
Con lo tu kỹ non bông an vui.  
Bá, lý Đạo con hành một lý,  
Chiếu Minh là huyền bí lắm con,  
Song tu tánh mạng cho tròn,  
Chiếu Minh hai chữ thì con thực hành.  
Bá, con hiểu nghĩa hai chữ Chiếu Minh thì con đặc pháp.

**Đàn nay Thầy bế cơ, Đồng mới đợi lịnh. Thất thủ cơ trong ba ngươn  
Thầy sẽ dạy thêm. Thầy ban bồ đào cho các con hoan ẩm. Thầy  
thăng.**

**Đàn tháng 10 và tháng 11 năm Tân Dậu do Minh Thất phò loan.  
Chung niên năm Tân Dậu**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, mừng 9 tháng giêng năm Nhâm Tuất (1982)**

**THI:**

Cao minh chiếu diệu rõ lòng con,  
Đài Đạo nào ai giữ đặng tròn,  
Tiên ngôn Thầy để con ghi tạc,  
Ông giáo Đạo mẫu độ các con.  
Thầy mừng các con, Thầy miễn lễ các con an tọa.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Đêm Xuân cành lá nhả sương,  
Trăm hoa đua nở mùi hương ngạt ngào.  
Hồng trần bể khổ lao xao,  
Vui trong cái khó, rước vào cái mê.  
Biết tu quay gót trở về,  
Thuyền từ cặp bến Phụ Từ rước đưa.  
Tu hành khổ hạnh muối dưa,  
Mà không có pháp thì chưa thỏa nguyện.  
Đạo cao là có bí truyền,  
Luyện Tinh hóa Khí thì liền đắc đơn.  
Khuyên đừng tính thiệt so hơn,  
Rời ra trể hội như đờn không dây.  
Các con hữu phước gặp Thầy,  
Độ hồn trở lại cung mây hưởng nhàn.  
Đừng vì một cuộc vinh sang,  
Trể chơn một kiếp chịu mang lông sừng.  
Vui con Thầy cũng vui mừng,  
Biết đường chánh giáo ngó chừng đàn anh.  
Bút cơ Thầy dạy đàn rành,  
Chỉ đường cho trẻ thực hành lo tu.  
Tứ Phước (1), đệ tử tu có rõ lấy cái chi nuôi thần?

Đệ tử bạch cho đàn em rõ biết.

Bạch Thầy, muốn nuôi thần phải luyện đầy đủ.

Thầy khen con đó, Đạo Thầy luyện Tinh hóa khí, Khí hóa thần. Các con phải rõ mà gìn giữ.

Bảo tinh dưỡng khí tồn thần,

Tinh khô khí hết thần lìa nghe con!

Đồng tử không tròn phận sự. Các con nên chỉnh lại.

Thầy ban bồ đào tửu, các con hoan ẩm vui mùi đạo năm Xuân,  
Thầy thương ý. Thăng.

(1) người con thứ tư của Thầy.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Tuất**

**THI:**

**Cao thượng Huyền Khung giáo Đạo Tiên,  
Đài minh phổ chiếu khắp trần duyên,  
Tiên thiên luyện đặng thành Tiên Phật,  
Trưởng giáo kỳ Ba độ trẻ hiền.**

**Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.  
Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của Thầy qui vị, các con đồng tâm  
nhút ý để nhớ ơn Thầy. Các con nhớ ơn Thầy, các con trọng Thầy,  
các con còn trọng ai nữa con?**

**Con nào biết bạch.**

**Tâm bạch: Con trọng Thầy và trọng Cửu Huyền.**

**Cười! Con trọng Thầy còn trọng ai?**

**Tâm bạch: Xin Thầy từ bi giải giáo.**

**Con trọng Thầy rồi con phải trọng lấy con. Nếu con trọng Thầy mà  
quên con,  
không giữ lấy con, rồi con không hành đúng pháp của Thầy thì đó  
con vô tình**

**không biết trọng cái đạo. Tức là con quên công của Thầy.**

**Phần nhiều các con tu thì tu mà không tâm lý Đạo để xa lẽ lối rồi bị  
khảo đảo.**

**Này các con! Thầy sẽ phân cái Đạo cho các con tường:**

**Đạo là vô vi chi khí, ấy là vô cực.**

**Vô cực sanh Thái cực là Thái Thanh.**

**Thái cực sanh Lưỡng nghi, trên là Huyền khí Thượng Thanh,  
dưới là Hồng khí Ngọc Thanh.**

**Đó là Tam Thanh, từ chỗ vô sắc mà sanh ra có sắc, muốn cho  
chúng sanh rõ lý Đạo thì phải dùng hữu sắc mà bày ra cho có lý  
Đạo. Còn Tam Thanh truyền Đạo là Tam Giáo; Phật giáo lấy chỗ vô  
cực sanh Thái cực bày ra hữu tướng là màu huỳnh.**

**Chúa Jésus khai Đạo Thánh dùng màu đỏ đó là Ngọc Thanh.**

**Nay Thầy truyền đạo cho đời, Thầy lấy màu Huỳnh tượng trưng là  
Thượng Thanh. Thượng Thanh sanh bạch khí là Thái âm ở vào  
phương Tây tức là cung Đoài.**

**Huyền khí khinh thanh là Cao sanh bạch khí cung Đoài con có rõ  
chưa các con?**

**Nay vì lòng từ bi không nở để cho các con bị ma vương khảo đảo.  
Khi Thầy lập Đạo có cho các con biết: "Đạo ra đời thì qui cũng ra  
đời", nhưng Thầy ban bộ thiết giáp cho các con làm biểu hiệu  
tượng trưng hai chữ Cao Đài,  
chúng nó không dám phá các con...**



**Đại, con đừng có chút ý riêng mà sai với lý Đạo nghe con! Thầy khen con có đại hạnh, Thầy không nở để đến khi về Thầy chịu tội.**

**BÀI:**

**Muôn, việc chi của Thầy để lại,  
Khuyên con đừng sửa cái nghe con!  
Làm cho mất hết đường mòn,  
Kẻ sau đi lạc thì con lãnh phần.  
Thầy tiếp bài Điểm Đạo cho các con.  
Mậu kỷ thổ trung ương mồ thổ,  
Đạo đắc thành có chỗ chứa đơn,  
Giữ sao cho khỏi giận hờn;  
Để tâm thanh tịnh kim đơn đủ đây.  
Thất nút bát tuổi này thành đạo,  
Việc tu hành thông thạo bên trong,  
Ngày nay hiệp bạn bá tông,  
Chung lưng đầu cột đại đồng đạo Cha.  
Tâm hỡi tâm! Tâm nào con há?  
Tâm mến trần như cá vược câu,  
Tâm không mới rõ nhiệm màu;  
Tâm hành chánh pháp về châu Ngọc Kinh.  
Định cho đặng chơn linh hiện xuất,  
Pháp Như Lai chơn tức bất trần;  
Hiểu tường có một pháp thân,  
Nê hườn mở rộng lần lần xuất ra.  
Nuôi cái chí như là thượng cổ,  
Việc tu hành lấy khổ làm vui;  
Thuyền từ có ngược có xuôi,  
Có ngày cũng đặng chung vui bạn lành,  
Thanh thanh rạng đáng trang quân tử,  
Việc tu hành lấy chữ trung dung,  
Khen con có chí đại hùng,  
Khảo cho đại khảo cũng chung đủ đây.  
Cẩn sáu mươi bao lần thành bại,  
Có đặng gì vĩ đại chưa con?  
Quả công con hãy lo tròn,  
Độ đời mới đặng tiếng còn ngàn thu.  
Nhiệm vụ con lo tròn đạo vị,  
Việc tu hành vong kỷ vị tha,  
Con lo giữ chữ ôn hòa,  
Mặc tình bóng xế lần xa chân Thầy.  
Nơi trung đàn còn hai nữ phái,**

**Rán tu hành đừng sái nghe con!  
Việc chi cũng rán chịu lòn,  
Để tâm thanh tịnh mót bòn quả công.**

**Linh Bửu Đàn, ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Tuất**

**THI:**

Cao quý là con biết giữ gìn,  
Đài minh chiếu diệu đến tâm linh,  
Tiên thiên luyện đặng thành Tiên dực,  
Ông giáo Đạo mầu độ chúng sinh.

Ngày nay là lễ kỷ niệm của Huỳnh, Thầy giáng chứng đàn và minh  
lời cầu xin của con Xuân.

**BÀI:**

Đời còn khổ con còn lao khổ,  
Đạo độ đời là chỗ yêu thương,  
Sống chung trong giấc mộng trường;  
Tấm thân bày thước lo bươn theo Thầy.  
Các môn đồ tầm đàn chơn Đạo,  
Học pháp mầu đào tạo vị ngôi,  
Quả công cũng đã đủ rồi,  
Tâm đàn siêu thoát qui hồi cung Tiên.  
Xuân lắm lúc đời cười con khóc,  
Việc tu hành khó nhọc lắm con;  
Biển non còn phải cạn mòn,  
Khổ lòng một lúc bảng sơn tên đề.

Xuân, con cầu xin lập đàn nơi Cửu Long là nơi kỷ niệm của Thầy qui  
vị. Con ôi! Nơi đây là kỷ niệm ngàn đời, một mình con không bảo  
quản nổi đâu con! Thầy chứng lòng con! Nhưng con muốn có cái  
đàn nơi Cửu Long sông Tiên thì con phải chung cùng huynh đệ. Con  
nghĩ sao? Bạch lớn cho các anh nghe!

Xuân bạch: ...

Con ôi! Sự việc lớn lao, con hãy họp huynh đệ để khảo sát rồi đến  
ngày thập tam Trung Ngươn đến hầu Thầy dạy. Đàn trung Thầy  
miễn lễ,

các con an tọa, nghe Thầy dạy đạo.

Các con tu Nhị Bộ mà lắm con chưa giữ đặng tâm không như vậy  
làm sao luyện thần cho minh? Pháp tu của Thầy là tu giải thoát thì  
các con phải tự lực cánh sinh, mỗi ngày thân tâm đều diêu động  
như vậy thì làm sao các con giữ đặng chữ không? Con nào hành  
đặng bạch cho chư huynh đệ nghe.

Con ôi, học đạo dễ, hành đạo khó đó con! Vạn hữu con còn trong  
vạn hữu thì làm sao con lìa nó đặng con? Chữ không đây là con  
không nhiễm một vật. Như vậy tại gia mới xuất gia đặng đó con!  
Thầy ban ân lành các con. Thầy thương ý. Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Tuất  
Cao Đài Tiên Ông.**

**THI:**

**Cao cả huyền thiên chánh ngôi Càn,  
Đài đạo hoằng khai độ thế gian,  
Chiếu soi Khảm thủy thành đơn dực,  
Minh khai cửu khiếu đến Nê hoàn.**

**Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy dạy.  
Đêm nay Thầy hội đủ các con để Thầy dạy Đạo. Nay các con, tu  
theo Thầy mà các con có hiểu hai chữ Chiếu Minh chưa? Các con  
nào hiểu bạch.**

**Định bạch: chữ Chiếu là chói rạng, lấy lý nhựt bằng là triệu nghĩa  
là Thái dương lỗ ra thân gồm, bốn chấm tượng trưng là Tứ đại bộ  
châu,**

**nghĩa là tứ phương qui nhứt. Chữ Minh: Nhựt tả, Nguyệt hữu,  
Nhựt Nguyệt hiệp thành Minh là âm dương hiệp nhứt.**

**Thầy khen con đó! Mà pháp luyện của các con làm bên trong ra  
sao?**

**Định bạch: "Bạch Thầy, chúng con cứ hành y theo cựu pháp, còn  
bên trong ra sao xin Thầy chỉ dạy, chớ chúng con không biết  
đ được?"**

**- Các con là tiểu thiên địa, Nhựt chiếu vào Nguyệt là minh. "Pháp  
luyện của con lấy Nhựt tại nhãn thị chủ tâm chiếu vào cung Khảm  
là minh".**

**Các con ôi! Tu là khổ hạnh lắm con! Nếu sai đi một chút khó đắc  
thành. Thầy thấy các con có lòng vì Đạo vì Thầy, Thầy rất cảm  
thương các con không nài khó nhọc.**

**Các con dâng sớ cầu Thầy xin lập đàn tại Cửu Long để làm kỷ niệm  
ngày Thầy qui vị,**

**Thầy chứng cho các con.**

**TRƯỜNG THIÊN:**

**Đàn trung con trẻ hiệp vầy,  
Đồng tâm nhứt trí cầu Thầy dạy con.  
Muốn nên bảng ngọc, ngòì son,  
Độ đời con vẫn tiếng còn cầu xin.  
Quả công là việc hữu hình,  
Nhưng mà cũng có chơn tình cùng con.  
Đạo đời con hãy lo tròn,  
Đến ngày đắc đạo tiếng còn đời ghi.  
Bồ đào thưởng trẻ mỗi ly,  
Bá tòng hiệp mặt tiên tri đúng ngày.**

**Các con cầu xin cho hiệu Đàn và lễ lập đàn.**

**Thầy định ngày thập ngũ Trung Nguơn lập đàn đúng thời Ngọ, Thầy sẽ cho hiệu đàn và sắp đặt phận sự Đồng tử phải tịnh cho đến ngày lập đàn.**

**Vậy các con còn rộng thì giờ đến Tổ Đình làm lễ Trung Nguơn ngo thời.**

**Các con có mặt vì nơi Cửu Long là nơi có nhiều linh khí sau này các con sẽ rõ.**

**Tứ Phước Minh Phong (1), con hãy đến Tổ Đình làm lễ Trung Nguơn. Từ đây con phải có phận sự chăm sóc châu báu đàn em.**

**Thầy ban ơn các con, Thầy thượng ỷ, Thăng.**

**(1) con của Thầy**

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Tuất**

**THI:**

Cao minh hành pháp đắc kim đơn,  
Đài Đạo khuyên con dạ chớ sờn,  
Tiên Phật muốn thành nhiều khó nhọc,  
Ông nào nếm đặng thuốc linh đơn?

**THI BÀI:**

Cửu Long linh khí thao thao,  
Rồng xanh Thầy cỡi đi vào cảnh Tiên.  
Thương con ở chốn trần miền,  
Lắm lần giáng bút dạy khuyên tu hành.  
Khuyên con, con rán luyện phanh,  
Đến ngày đắc Đạo Thầy dành vị ngôi.  
Hồng trần khổ lắm con ôi!  
Rán tu một kiếp trả rồi nợ duyên.  
Hữu căn gặp đặng con thuyền,  
Mau chơn bước lẹ về miền Bồng Lai.

Đàn nay Thầy lấy làm vui vì đủ các con tiên, trung, hậu. Nay các con ôi! Thầy thấy các con cùng chung một môn phái mà sự tu chưa có in khuôn. Vậy, Thầy sẽ có một kỳ đại hội các con để tu chỉnh lại cho in khuôn. Đạo Thầy có hai cơ quan trọng yếu là: Cơ hành pháp và Hiệp Thiên Đài mà các con không có liên quan như vậy là khó mà cho đúng với pháp đạo đó con!

Còn đàn nay các con xin hiệu đàn, Thầy cho hiệu đàn là: Thánh Đức Qui Nguyên.

Các con tạo đôi liễn để hai bên đàn.

Qui y chơn pháp Đạo vô vi,

Nguyên bốn khẩu truyền tâm thọ đắc.

Về phần hành lễ, Thầy định nơi đây cho các con Lễ Thượng Ngươn, Trung Ngươn, Hạ Ngươn vào ngày 13 và ngày lễ kỷ niệm của Thầy, trong bốn lễ có đàn cơ do đồng tử Linh Bửu hành sự.

Định con! Thầy khen con đó, đáng làm gương cho đàn em. Con lãnh phận sự chỉ đạo nơi đây cùng các anh. Phần nữ phái, con Tảo lãnh phận sự chỉ đạo. Vậy các con đồng tâm hiệp lực lo cho cơ đạo. Sau này các con sẽ rõ tiên tri Thầy định.

Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm, Thầy thượng ý, thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 10  
năm Nhâm Tuất**

**Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con!**

**THI:**

**Giáo hóa cho con rõ đạo mầu,  
Chủ tâm hành đạo tại song mầu,  
Cao minh rõ đặng lời chơn khuyết,  
Đài Đạo luyện phan tại nguyệt cầu.**

**Các con tịnh tâm nghe Thầy dạy Đạo. Thầy miễn lễ, các con an tọa.**

**TRƯỜNG THIÊN:**

**Đạo gốc vốn hư vô chi khí,  
Đạo giáo truyền nguyên thủy đến nay,  
Vì chưng giáo lý lạc sai,  
Hạ Ngươn Thầy mở Cao Đài chấn hưng.  
Dạy cho thể phong thuần mỹ tục,  
Giáo cho người tánh dục bớt lần,  
Tâm đường chí chánh chí chân,  
Thọ lời bí pháp luyện thần nấu đơn.  
Con tu luyện tâm chơn lý đạo,  
Nếu sai rồi khó tạo kim thân,  
Công phu bốn buổi siêng cần,  
Luyện tinh hóa khí là phần sơ khai.  
Ngồi tu luyện mình ngay đầu thẳng,  
Mắt nhìn đèn lòng chẳng rợn xao,  
Hồi quang phản chiếu soi vào,  
Luyện tinh hóa khí Thầy trao pháp lành.  
Diệt thất tình đạo sanh rạn tỏ,  
Để tâm không mới có thông linh,  
Đạo Cao vô tướng vô hình,  
Nhứt trần bất nhiễm thân linh then gài.  
Tu đắc lộ đông lai tử khí,  
Phải am tường Ngọ, Tý âm dương,  
Con nên định tịnh cho thường,  
Nhẹ nhàng thánh thể thuần dương thoát trần.**

**Thành thượng điện nghe Thầy dạy. Thành, một sự thử lòng con!  
Thầy chấm công con! Con nên đóng cửa tụng Huỳnh Đình. Chờ lệnh  
Thầy hữu dụng con.**

**Này các con, Đạo Thầy khai tại nước Việt Nam đã sáu mươi năm,  
Thầy độ các con đắc Đạo cũng nhiều. Đây là một chu kỳ thứ nhứt.  
Sang chu kỳ thứ hai là Đạo phải truyền ra ngoại quốc.  
Vậy Thầy sẽ có một kỳ hội các đàn để chinh pháp.**

Vậy các con nên chú ý, khi nào muốn chinh pháp thì có hai giai đoạn.

Trước, các con phải học cho cùng tột lý Đạo rồi các con mới cùng nhau thảo luận, điều nào không xác, xét ra thấy cầu Thầy minh.

Rồi các con mới trao đổi cùng nhau cho in khuôn mẫu. Như vậy mới là chơn lý đó con!

Mộu nguyện xin đàn đêm 13, vậy con y hành. Thầy ban bồ đào tửu, các con hoan ẩm, Thầy giã từ các con. Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Tuất**

**THI:**

Cao là giữ đặng tánh không không,  
Đài Đạo nào con chí bá tòng;  
Chường đức độ đời nên chường đức,  
Giáo truyền con trẻ chữ không không.

**BÀI:**

Đêm thanh gió mát sương sa,  
Thương con Thầy mới tỏ ra con tường.  
Nghiệp trần con mãi vẫn vương,  
Con đâu có biết tâm phương lo lường.  
Khuyên con cố chí tầm đường,  
Càng cao giá đạo gió sương cũng nhiều.  
Tâm có biết trời chiều ảm đạm,  
Bước đường tu ai dám rằng cao?  
Khuyên con giữ chí một màu,  
Mẫu thân con mới ra vào thành thơi.  
Tâm con động cả đàn biến động,  
Lòng từ bi Thầy chỉ cho con,  
Từ nay con khá mót bòn,  
Lập tâm hạnh đạo cho con ghi lòng.  
Chữ tu con lắm còn u,  
Tự con xét kỹ Đạo tu chẳng chịu!  
Từ bi Thầy chỉ bấy nhiêu,  
Tâm con chớ có buông liêu nghe con!  
Thầy thương từ mẫu cầu con,  
Xin Thầy lượng cả là con tâm phàm.  
Đàn nay Thầy chứng ngày Lễ Hạ Ngươn mà cũng là ngày xá tội vong nhân,  
nên Thầy mở rộng lòng từ bi mà chỉ dạy chung cho các con.



Các con, về bộ phận đồng tử, vì các con cũng lấy tình ưu ái mà làm sai chỗ bộ phận đồng tử. Vì đàn nay Điển ký không hợp lực. Vậy Thầy nhắc lại cho các con tưởng, trong bộ phận đồng tử phải tu từ Nhị Bộ trở lên mới được chọn vào nghe các con!

Vì chỗ đó làm cho lạc điển rất nhiều.

Nay Thầy định ngày khai cơ nơi Linh Bửu đàn vào Tý thời giờ giao thừa, còn đàn Thánh Đức Qui Nguyên vào Ngọ thời ngày mùng 8 tháng Giêng. Thầy cũng khá khen chung cả các con xa gần có tâm đạo về hầu đàn Thánh Đức Qui Nguyên cùng Linh Bửu đàn là nơi căn nguyên nguồn cội mà tất cả các con vì Thầy vì Đạo không nề khó nhọc miễn sao cho Đạo Thầy đừng sai lạc đó thôi.

Vậy Thầy khen chung về tâm đạo của các con, Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm, Thầy phản hồi ngôi vị. Thăng.

Chung Niên Năm Nhâm Tuất

### **Linh Bửu Đàn, Tý thời, mùng 01 tháng giêng năm Quý Hợi**

**Cao Đài Tiên Ông.**

Thầy mừng các con! Năm Xuân Quý Hợi các con dâng lễ cầu Thầy. Thầy ban điển lành cho các con một năm xuân mới an lành. Thầy miễn lễ các con an tọa.

**THI:**

Giáo hóa cho con cũng lắm lời,  
Tu hành chẳng phải việc trò chơi,  
Nguyên căn mới đặt vào Tiên tịch,  
Nào phải ai ai cũng đặt mời.

**BÀI:**

Cao lắm cũng trong vòng Tạo hóa,  
Biết tu hành luyện cá hóa long,  
Thoát ra khỏi bến trần hồng;  
Khỏi đường sanh tử toại lòng lắm con.  
Đêm thanh vắng ngòi son Thầy chấm,  
Để cho con soi thắm lòng con,  
Dầu cho cảnh vật phai mòn,  
Thì con cứ giữ lòng son tu hành.  
Đêm giờ tý giao thừa Nhâm Quý,  
Một năm Xuân tu kỳ nghe con!  
Việc chi cũng khá chịu lòn!  
Trên Thầy hóa độ cho con tu hành.  
Định tên con ngòi son Thầy chấm,

Giữ làm sao như tấm gương soi,  
Việc chi thụ lý hẳn hòi;  
Mới nên phác họa đừng coi việc thường.  
Tâm, con biết trên đường Đại Đạo,  
Việc tu hành có khảo mới nên,  
Khá tua giữ chí cho bền,  
Những lời con nguyện, con nên thi hành.  
Thầy ân xá luật điều cũng có,  
Khuyên con đừng dậm gió thêm sương,  
Thi khoa còn có thí trường;  
Nguyên căn Thầy mới tâm phương đem về.  
Xiên con khá nghe kể lời dạy,  
Đạo nhị khoa con phải định thần,  
Diệt trừ lục thất an thân,  
Nê hườn con sẽ lần lần mở ra.

Này các con, tu hành khá nhớ lời Thầy khi còn tại thế!

Pháp môn Thầy để lại sao thì các con cứ giữ y.

Thất con hiểu hai chữ chơn truyền sao?

Thất bạch: “Bạch Thầy Chơn là thật, khi thọ lãnh chơn pháp, tu cho đúng pháp, không thêm, không bớt. Còn truyền là phải giữ y chơn truyền (Đạo pháp)

cựu pháp của Thầy truyền đặt để lại cho đời sau, đó là Chơn Truyền.”

Đúng lắm con! Thầy truyền Đạo bằng lời thiệt cho mỗi con dễ hiểu, không dùng lý cao xa để cho các con tầm không ra rồi sai lạc.

Thầy truyền cho cấp nhất rồi cấp nhất truyền cho cấp hai, ba y như một.

Vậy các con nên nhớ! Còn sự tu đắc là do nơi căn nguyên của mỗi con từng,

tùy theo cấp. Vậy các con đừng lấy chỗ đắc mà truyền ra, như vậy là thất chơn truyền đó con!

Đàn nay Thầy dạy cho các con rán nhớ! Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thắng.

**Thánh Đức Quy Nguyên, Ngọ thời, mừng 8 tháng giêng năm Quý**

**Hợi**

**THI:**

Cao thượng từ bi độ chúng sanh,  
Đài Cao năm sắc, sắc mây lành;  
Giáo truyền Đạo pháp con tu luyện,  
Chủ tâm hành pháp, pháp trường sanh.  
Thầy mừng các con, đàn nay Thầy giảng nơi Thánh Đức để dạy các  
con tu hành cho đúng pháp. Vậy Thầy cho các con an tọa.

**BÀI:**

Trong vũ trụ nhen loài tam quý (1),  
Các nguyên nhân nguyên thi đến nay,  
Cũng trong một gốc Cao Đài,  
Gieo truyền giống tốt hôm nay vẫn còn.  
Con biết Đạo lo tròn luyện kỹ,  
Đắc Đạo rồi ngôi vị trường Thu,  
Mặc ai lên võng xuống dù;  
Đơn phòng con cứ công phu đủ đây.  
Linh con biết thương Thầy mến đạo,  
Giữ đường tu châu báu nghe con,  
Tương đưa giữ phận cho tròn,  
Ngày cùng Thầy cũng đem con trở về.  
Tào con khá đặt dè cho lắm,  
Việc tu hành như gấm thêu hoa,  
Con nên giữ chữ trung hòa,  
Nhẹ nhàng từ bước đường xa cũng gần.  
Hai, con nhỏ lệ trần chi lắm!  
Ngày đêm lo gột tẩm cam lồ,  
Giữ tròn hai chữ nam mô,  
Cao Đài Thầy sẽ điểm tô đạo mâu.  
Ẩn nơi chốn song mâu thần trụ,  
Đạo ba pho (2) luyện đủ đem về;  
Hồng trần biết chán, biết chê,  
Hiệp cùng bạn lũ đề huề đường Tiên.  
Tìm cho đặng con đường chơn lý,  
Thầy khuyên con tu kỳ hóa nhân,  
Công phu con phải siêng cần,  
Dưỡng ôn đơn dược hầu gần Phật Tiên.  
Xuân con rõ đơn điền chi đạo,  
Ngày đêm lo luyện tháo chơn linh,  
Giữ tâm thanh tịnh ngồi rình,

**Rồng lên, cọp xuống phỉ tình lắm con!**  
**Các con ôi! Thầy rất vui lòng thấy các con có chí tu hành theo**  
**Thầy.**  
**Vậy từ nay các con khá ản tu nghe các con! Thầy sẽ hộ độ cho các**  
**con.**  
**Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm đây đủ tinh thần**  
**một năm xuân mới. Thầy thăng.**  
**(1) Thiên, Địa, Nhơn**  
**(2) Tinh, Khí, Thần**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 3 năm Quý Hợi**

**THI:**

**Cao Đài Tiên Ông,  
Đài Đạo Chơn Tông,  
Tiên Phật muốn đăc,  
Ông giữ tâm không.**

**Thầy mừng các con! Các con có lòng dưng đại lễ mừng ngày qui vị**  
**Thầy ban ơn lành cho các con, Thầy miễn lễ cho các con an tọa**  
**nghe Thầy dạy Đạo.**

**BÀI:**

**Nhìn cho kỹ trùng dương lục địa,  
Quả đất này cạnh khía đa đoan,  
Mất đi vẻ đẹp dinh hoàn,  
Muôn loài nghìn giống ngày càng diệt vong.  
Động lòng Trời, Tiên Ông giáng thế,  
Đem đạo mâu phổ tế quần sinh;  
Giảm đi vật chất hữu hình,  
Tâm đường chánh giáo luyện hình Như Lai (1).  
Con có biết Cao Đài Chánh Giáo?  
Truyền đạo mâu hoài bảo Thiên cơ;  
Hai ngàn năm đã đến giờ,  
Chúng sanh còn mãi hững hờ đường tu.  
Còn chi nữa vống dù đài các,  
Hãy lo tu cõi hạc về Tiên,  
Khỏi lo thế sự lụy phiền;  
Vui cùng bạn Thánh, cờ Tiên rượu huỳnh.  
Con tu luyện tận tình cực khổ,  
Hiển đạo rồi biết chỗ tâm linh,  
Công phu bốn buổi công trình (2),  
Rèm thưa sáo phủ cung Huỳnh luyện kim.  
Ngồi phẳng lặng xông riêm thần khí,**

Nơi Linh Sơn (3) nở nhụy sen vàng,  
Tịnh thần khí mới đặng an,  
Huyền môn hiện xuất, Thầy tràng Đạo Tiên.  
Đường ngàn dặm con thuyền lướt gió,  
Mũi tên thần quyết có thẳng xông;  
Nhấp nhô lượn sóng giữa dòng,  
Thuyền con, con lái qua sông tới bờ.  
Mặc cho thế nước cờ giả dối,  
Con tu hành tuyệt đối lòng không,  
Sá chi cõi tạm bụi hồng;  
Sương đeo ngọn cỏ mà mong làm gì?  
Thầy dạy con tam quy, ngũ giới,  
Giữ cho tròn đừng sái nghe con!  
Tinh khô thì khí chẳng còn,  
Khí hao thần phải mõi mòn nghe con!  
Xuân, nhị bộ con còn thiếu lửa,  
Ngày đêm lo chỉnh sửa nghe con,  
Vòng châu vận chuyển cho tròn,  
Mắt xem cho thấy hòn non cung Huỳnh.

- Ân, con có biết cung Ly tại đâu bạch?

- Ân bạch: Bạch Thầy tại tâm.

- Tâm hỏa thuộc âm, Ly tại mắt thần trụ là dương đừng sái nghe con.

Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm, tịnh tâm lo tu cho đắc đạo. Các con nên ẩn tu nghe con! Thầy thăng.

(1)Kim Thân (2)trình với Thầy (cúng)(3) Trung Đơn Điền

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Quý Hợi**

**THI:**

Ngộ đặng chơn truyền có mấy ai?  
Bửu linh giỏi luyện thảng năm dài,  
Chơn thần hiện xuất phi thiên cảnh;  
Nhơn đáo đàn trung tỏ ít bài.

Hiền huynh mừng chư đệ muội. Chung vui cùng hiền huynh ngày  
hiền huynh qui vị.

Hiền huynh đáp ơn cho chư đệ muội.

Này các đệ muội ôi! Việc tu hành rất là quan trọng.

Vậy hiền huynh khuyên các đệ muội rán trau dồi cho nên cái Đạo  
thì rất là quý lắm!

Các đệ muội ôi! Nhìn xem thế sự thì rõ thấy chư đệ muội rất là có  
phước lành thọ đặng chơn pháp thì cũng như đắc đạo rồi. Nhưng  
cần phải tu cho đúng.

Đàn nay thiếu hai đệ Phác, Ái, vì có lòng trặc ẩn. Vậy hiền huynh  
có đôi lời để giải bày cho hai em.

**BÀI:**

Phác, Ái tâm trung minh bạch Đạo,  
Thiên Địa Nhơn khí hạo tương phùng;  
Ai người quân tử chí trung;  
Điển lành Thầy bố huyền khung ra vào.  
Đừng có nghĩ Trời cao không mắt,  
Điển linh Thầy nam, bắc, đông, tây,  
Ai người thay thế cho Thầy;  
Dắt dìu sanh chúng cung mây trở về?  
Nhẹ lời bày tỏ kờ tai lóng,  
Em có nghe tiếng trống tam canh,  
Khổ chung vật chất hiện hành;  
Mau tri cho kịp lập thành Thuấn Nghiêu.

Đàn nay có chư muội cầu Thầy. Vậy huynh cầu chúc chư đệ muội tu  
mau phát hóa.

Vậy xả đàn mười lăm phút tái cầu Thầy. Hiền huynh xin từ giã.

**Tái Cầu:**

**THI:**

Cao minh giáo Đạo, Đạo Tam Thanh,  
Đài báu này con rán thực hành,  
Tiên Ông truyền Đạo Ngô Ông giáo,  
Trưởng đức giỏi trau Đạo đắc thành.

Thầy các con! Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.  
Cười... Đàn nữ phái, các con có ý cầu Thầy dạy Đạo.

Này các con ôi! Đạo tại trong thân các con nên tâm mà rõ.  
Thầy hỏi con Tâm: "Trời lấy chi làm âm dương?"  
Tâm bạch: Xin Thầy chỉ dạy con không biết.  
Thất bạch, người lấy chi làm âm dương?  
Thất bạch: Muốn biết âm dương phải tu lâu mới biết.  
Định, Pháp Đạo lấy chi làm âm dương?  
Định bạch: Bạch Thầy dùng đôi mắt mà hiệp.  
- Luyện Đạo lấy chi làm thủy hỏa?  
Định bạch: Bạch Thầy Thần và Tinh.  
Khen con. Trời lấy Nhứt Nguyệt làm âm dương. Người lấy nam nữ làm âm dương.  
Đạo lấy tinh thần làm âm dương.  
Tu luyện muốn kết đờn phải lấy chi hòa hiệp?  
Định bạch: Bạch Thầy dùng pháp đạo vận chuyển tam bửu hiệp thành đờn.  
Vì Thầy thấy đàn con nữ phái còn kém về lý đạo, nên Thầy hỏi các con để cho đàn nữ phái rõ.

#### **BÀI:**

Cơ linh tạo hóa mãi xoay vần,  
Âm dương hiệp nhứt hóa phần chúng sanh.  
Chia ra có dữ có lành,  
Có đời có đạo lập thành thế gian.  
Con biết đạo là hàng quân tử,  
Đối với người lấy chữ trung dung;  
Khoan hồng độ lượng khiêm cung,  
Coi nhau như thể chung cùng một Cha.  
Dẹp bản ngã chung hòa Đại Đạo,  
Dắt dìu nhau học Đạo Tiên gia,  
Song tu Tánh Mạng điều hòa,  
Đắc thành Tiên Phật vào ra Thiên đàng.

#### **Cẩn, Nuôi:**

Phận sự con cũng là quan trọng,  
Giữ làm sao trống lỗng tâm không,  
Hí ngôn lòng phải bận lòng,  
Con nên cẩn ý quan phòng thị phi.  
Nguyệt tỏ rạng mây còn đang án,  
Vì nghiệp căn phải rán nghe con!  
Công phu rán giữ cho tròn,  
Tịnh Thân dưỡng khí bằng sơn tên đề.  
Sâm có dạ trọn thề cùng Đạo,  
Thầy khen con tiết tháo nữ nhi,

Đạo Cao con bước kịp kỳ,  
Dùng thần dẫn khí Đạo thì mới minh.  
Ty, con trẻ Tổ Đình công quả,  
Gìn đường tu cho cá hóa long;  
Con ôi, giữ lấy tâm không!  
Đạo màu mới thấy Tiên Ông hiện bày.  
Qui, con có lòng thành dạ thật,  
Pháp môn truyền tin chắc có Thầy,  
Đệ huynh con khá hiệp vầy,  
Giúp cho cơ Đạo của Thầy nghe con!  
Phần con Xuân cũng còn chưa đủ,  
Hãy nhớ lời ký chú nghe con!  
Đạo tâm khuya sớm mót bồn,  
Giữ tâm thanh tịnh mới tròn nghe con!

Thanh, Thầy khen con có lòng hiếu thảo. Vậy đến ngày Rằm Trung  
Nguơn Thầy sẽ giải bày cho con. Thầy ban bồ đào tửu cho các con  
hoan ẩm tinh thần miễn huệ. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 07 năm Quý Hợi**

**THI:**

Cao thiên huyền khí, khí khinh thanh,  
Đài ngọc nêu tên trẻ chí thành,  
Giáo hóa cho con hành chánh Đạo,  
Chủ tâm hành đạo, Đạo Tam Thanh.  
Chiếu diệu huy hoàng đời thượng cổ,  
Minh đức tân dân Đạo thực hành.  
Tam thừa cứu phẩm con tu đắc,  
Thanh bạch vàng son Đạo đắc thành.

Thầy mừng các con, miễn lễ các con an tọa.

Nay là ngày lễ Trung Nguơn cũng là lễ cuối cùng của tiết thu châu  
kỳ Giáp Tý.

Con ôi! Nền trời âm khí xung thiên quả địa cầu 68 nhiều tai ách. Vì  
thế cuối cùng của một chu kỳ cực âm mà cực âm sẽ có dương sanh  
là lễ tiên định.

Vậy các con hiểu rồi cứ an tâm tu đừng xao động.

Nơi đây Thầy sẽ dắt con cho tường lý Đạo. Trời lấy Nhựt Nguyệt  
làm âm dương.

Nhựt chiếu vào Nguyệt sanh khí huyền, Khí huyền mới dưỡng sanh  
vạn vật.

Thầy hỏi các con; có khi nào Nhựt Nguyệt chẳng chiếu soi không  
con?



Này các con, thần tại thì tà tán, thần tán thì tà sanh. Các con phải biết mà hành cho đúng. Đạo Thầy có một mà các tu con không ăn rập, nên có nhiều con tu không đắc phải tái sanh. Nhưng sự sanh đó khỏi chỗ khổ sanh.

Định, vì lòng bằng hữu ý nguyện cầu cho Cảnh lâm cơ, vì sanh tiền tu không đủ vào cấp Thánh, cho nên còn phải tu thêm.

Thanh, Kế mẫu đệ tử hiện còn tại cõi trần đó! Vì căn Tiên mà tu không hết âm khó mà lên cảnh thượng từng được.

Vậy phải mượn xác phàm tu cho đắc.

Thầy cho con bài thi tâm hiểu:

Vi nhưn đạt xá tại trần gian,  
Nhứt nữ nhứt thân ở tại đàn,  
Nhủ bảo mẹ cha tu Đại Đạo,  
Sau con nối gót đến Tiên đàn.

**BÀI:**

Sóng gió lớn thử lòng thuyền trưởng,  
Thuyền ra khơi độ lượng đức tài,  
Đạo Thầy có một không hai,  
Hai là tự trẻ biện bày đó thôi.  
Thầy hiển Đạo về ngôi Cực Lạc,  
Pháp bí truyền y bát trao con;  
Giữ sao cho đặn vuông tròn,  
Để đời hậu tấn mãi còn noi gương.  
Thầy truyền đạo là phương cứu thế,  
Chẳng riêng vì, chẳng để cho ai,  
Đạo Cao dụng đức dụng tài,  
Không dùng hình tướng, không hay khoe mình.  
Con giúp đạo Thần linh hộ trẻ,  
Mặc thế tình bợ rẽ đừng ham,  
Cũng như khóa nợ khớp hàm,  
Không lời minh chánh mà ham làm gì?  
Huệ, Qui con tên thì Thầy chấm,  
Chấm cho con phước đậm công dày,  
Hiệp cùng con Tảo nơi đây,  
Chỉ truyền Đạo pháp giúp Thầy lo xa.  
Kiết con biết Đạo là quý trọng,  
Thầy khen con kín cổng cao tăng,  
Công phu bốn buổi thường hằng,  
Đạo tâm con khá tâm phẳng chơn truyền.  
Ngồi phẳng lặng tịnh yên nghe trẻ!  
Mắt soi vào thì sẽ thối âm,

Công phu đi đứng ngồi nằm,  
Nào ai có biết đạo tâm của mình.  
Ngũ quân tử con tường kính sử,  
Con biết rành hai chữ Cao Đài,  
Hiểu ngầm mới có là hay,  
Nếu không Thầy sẽ tỏ bày về sau.

Định con hỏi Đạo lại con Ngũ, vì Ngũ chưa có rành.  
Thầy ban bồ đào tửu chung cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Quý Hợi  
Cao Đài Tiên Ông.**

**THI:**

Giáo hóa đoàn con thọ bí truyền,  
Chủ tâm hành pháp Đạo Tiên thiên,  
Đại thừa đốn giáo qui căn bản,  
Tiên trưởng lâm đàn khá tịnh yên.

**HỤU:**

Yên hà phẳng lặng buổi trời đông,  
Một lúc ghe qua sóng rợn lòng;  
Mặt nước nhăn nheo xem mất đẹp,  
Thử hỏi người tu có tiếc không?

**HỤU:**

Có tiếc thì nên sửa tắc lòng,  
Tu hành nóng giận cũng đừng không,  
Bao năm luyện lấy linh đơn dược,  
Một phút lửa lòng phải uổng công.

**HỤU:**

Công con Thầy biết lắm công dày,  
Bốn buổi gìn tròn dạ chẳng sai;  
Muốn hưởng lâu dài miền Cực lạc,  
Giữ đừng nóng giận mới là hay.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.

**BÀI:**

Đạo pháp vốn thâm thâm vi diệu,  
Con ở trần tâm hiểu sao ra?  
May duyên gặpặng đặng đạo Cha,  
Thọ lời bí pháp hiểu ra ít nhiều.  
Thân con trẻ tam tiêu, cứu cổ,  
Đối cùng Trời là chỗ tam Thiên,

Mây lành chín bức giảng liền,  
Cần khôn vũ trụ mỗi giếng hóa sanh.  
Sanh con trẻ Trời dành bốn tánh,  
Tánh thiện từ thượng đảnh Thiên cung,  
Vĩ lư bốn mạng hiệp cùng,  
Vận hành Đạo pháp trung cung khí huỳnh.  
Luyện chơn tức thần minh yếu yếu,  
Khí luân hành cửu khiêu tam quan;  
Đạo con đã đến nhị hoàn,  
Giữ tâm thanh tịnh Đạo càng phát sanh.  
Các môn đồ trời dành phước báu,  
Vậ thì nên khoác áo đi mà!  
Thế trần thế giấc nam kha,  
Có chi mà phải vào ra cú lòn?  
Sống cõi tạm không tròn bá kỳ,  
Bóng xế tà cũng tỉ sương đeo;  
Rủi khi gặp lấy nạn nghèo,

Biết đâu cho khỏi thoát ra lưới trần.

Mễn, con biết làm sao tu mà cứu Cửu Huyền Thất Tổ không?

Giảng cho huynh đệ nghe.

Mễn bạch: ...

Này các con! Thầy mở Đạo kỳ Ba tận độ thì các con rán tu cho đắc Đạo, giữ lấy cho đúng chơn truyền để khi Cửu Huyền trở lại thì thọ pháp mà tu. Phần đông ở cơ Phổ Độ đã có công với Đạo, vậy còn phải trở lại thọ pháp mới siêu thăng.

Này các con Linh Bửu Đàn! Đạo Thầy về cơ Vô Vi có ba nơi để làm kỷ niệm ngàn đời:

Dương Đông là nơi Khai Nguyên.

Tổ Đình (Cân Thơ) là nơi Thầy để xác.

Thánh Đức Qui Nguyên là nơi Thầy qui vị.

Phận sự của các con nơi đây phải chăm lo về phần thủ đàn thì Ân, Xuân, Hai, mà hai con còn thiếu đức.

Vậy bốn phận các con phải bày vẽ cho nó.

**THI BÀI (cho Xuân, Hai):**

Xuân, Hai con phải lìa tam ái,  
Còn vương mang gặp phải nặng chìm;  
Để gì đáy biển mò kim,  
Mà Thầy dạy trẻ đặng tìm ngọc châu.  
Khóc nhỏ lệ thâm sâu chi thế!  
Ái yêu mình dung chế thất tình;  
Yêu người mất hết thần linh,

**Yêu đời vật chất Đạo Huỳnh phải xa.  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.  
Chung Niên Quý Hợi**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 01 tháng 01 năm Giáp Tý**

**THI:**

**Cao minh Khổng Giáo đạo Nho Gia,  
Đài ngọc Thầy ban một lý hòa,  
Tiên Phật cũng đồng chung giáo Đạo,  
Ông Trời truyền pháp hiệp kỳ ba.**

**Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.**

**Các con ôi! Tu theo Thầy thì có một Pháp, một Kinh, một Giới Luật.  
Vậy các con nên xem tường lý Đạo để kinh nghiệm sự tu của các con có đúng lý không con? Nếu sự nào các con chưa rõ thì nên bạch cho Thầy giảng.**

**Ngũ con biết công trình là sao?**

**Ngũ bạch: Bạch Thầy con không rõ.**

**Tứ thời luyện chi thì trình lên cho Thầy. Như vậy mỗi giờ công phu thì con trình lên cho Thầy (1).**

**BÀI:**

**Xuân Giáp Tý này con minh mẫn,  
Việc tu hành kính cẩn nghe con!  
Chí công mài sắt cho tròn,  
Đắc thành chơn Đạo phải tròn Tam Công.  
Thầy dạy con cho ròng lý Đạo,  
Để độ đời hoài bão chơn truyền,  
Đạo là nút khí tiên thiên,  
Định phân thanh trước, khôn kiên âm dương.  
Kiên giáng Khôn chiếu chương âm thái,  
Khôn thọ Kiên biến cải cung Ly,  
Thân con nào có khác gì?  
Nghịch hành Tiên Phật, thuận thì chúng sanh.  
Con tu đắc Thầy dành độ chúng,  
Thì con nên học đúng lý minh,  
Đạo Thầy rộng mở tinh tinh,  
Năm châu sau sẽ kính tin phụng thờ.  
Hòa sanh chúng cũng nhờ chánh kỳ,  
Đó là phương hương vị thanh cao,  
Giúp cho nhơn loại đồng bào,  
Biết đường chơn lý bước vào lo tu.**

Sương khói tỏa mịt mù khắp chốn,  
Khí trược âm hỗn độn thể trần,  
Con tu thì đặng nhàn thân,  
Nhờ trong pháp đạo luyện thần thuần dương.  
Tâm lý Đạo minh tường con há!  
Thầy hỏi con nhứt phá là chi?  
Tiền căn Phật Đạo qui y,  
Cũng vì khí khách mà ly cửa thiên.  
Nay gặp Đạo Cao Tiên giáo hóa,  
Thì con nên giải phá lửa lòng  
Tu hành cũng lắm nhiều công,  
Muốn nên Tiên Phật thì không khó gì?  
Chớ vội trách làm chi bớ trẻ,  
Kiểu vở này bày vẽ đủ rồi;  
Còn gì giáo hóa con ôi!  
Chờ ngày chiếu triệu qui hồi cung Tiên.  
Màng thế sự kim tiền giả tạm,  
Biết tu hành bớt giảm lời ra,  
Để tâm thanh tịnh điều hòa,  
Vận hành đạo pháp tam hoa đủ đây.

Định, hỏi Đạo lại Ngữ vì còn thiếu.

Này các con ôi! Tu thì phải cố gắng hành cho đúng thì Đạo pháp viên minh. Ngày bỏ xác khỏi bị hành cơ thể, vì có lắm con tu không hết trược, nên khi bỏ xác chơn hồn khó xuất. Vậy năm xuân mới các con cần tu kỹ.

Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm cho tinh thần minh mẫn một năm xuân. Lời Thầy dạy con nhớ ghi vào lòng. Thầy thẳng.

(1) cúng sau khi công phu, chớ không phải cúng trước rồi công phu sau

(Ngộ và Tí thời các nơi có thói quen sai)

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 01 năm Giáp Tý**

**Cao Đài Tiên Ông, Thầy các con!**

**THI:**

**Nấu thuốc kim đơn rõ đạo màu,  
Đắc thành đơn dược Nhựt Nguyệt châu,  
Đơn điền hữu cảm linh đơn đắc,  
Đạo pháp viên minh bắc nhịp cầu.**

**TRƯỜNG THIÊN:**

**Kiên thiên luyện thuốc trường sanh,  
Đừng cho thất lục, tam bành lẫn chen.**

**Làm cho tâm trí thấp hèn,**

**Tinh thần u tối như đèn lụn tim.**

**Khó khăn con phải khếp kềm,**

**Để tâm thanh tịnh ngưỡng chiêm đức Thầy.**

**Khó mà làm đặng mới hay,**

**Hay rồi mới biết có Thầy độ con.**

**Đá kia nước chảy phải mòn,**

**Khổ lòng một lúc thì con an nhàn.**

**Khảo trùng chớ có thờ than,**

**Khảo là trả nợ cho đàng qui ma.**

**THI:**

**Qui ma lôi kéo các con hiền,**

**Trả nợ cho rồi dạ mới yên;**

**Phước lộc Thầy ban con đặng hưởng,**

**Trả cho hết quả mới thành Tiên.**

**Này các con! Từ đây sắp đến, các con có cầu Thầy thì đồng tử phải tịnh ba ngày tại đàn; tịnh tâm, tịnh khẩu. Vì Đồng không tịnh thì khó tiếp diễn cho mình. Phần chỉ Đạo các con nơi đây cũng còn chút ít chưa đặng thống nhất. Vậy các con nên xem lại bài Cửu Chuyển (1).**

**Hùng,**

**Nay con gặp đặng mỗi chơn truyền,**

**Thầy ban cho một bát nước dương,**

**Mạnh khỏe căng chơn mau kịp hội,**

**Tịnh thần dưỡng khí thuốc Thần Tiên.**

**Tào con khá xem lại đàn cơ rõ ý Thầy.**

**Tâm! Con còn có một hội này. Nếu trễ bước thì khó mong nghe con!  
Đàn nay đồng tử yếu diễn. Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con  
hoan ẩm. Thầy thăng.**

**(1) ĐTCG**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 03 năm Giáp Tý**

**THI:**

Cao thiên chiếu diệu rõ lòng con,  
Đài ngọc Thầy khuyên trẻ giữ tròn,  
Tiên được nấu thành nhờ tam bửu,  
Ông giáo thì con rán mót bòn.

Thầy mừng các con! Các con có lòng dưng lễ mừng Thầy ngày kỷ niệm.

Thầy ban ân lành cho các con. Các con an tọa nghe Thầy dạy.

Đêm nay Thầy giảng dạy cho các con nơi đây và nơi Tổ Đình, các con hiện giờ đang bị khảo đảo. Vì đường tu chưa có thông lý đạo rồi luyện mãi mà không bế đặt con đường tử lộ rồi tự lòng khảo đảo.

**BÀI:**

Lời son sắt Thầy trao cho trẻ,  
Việc tu hành sút mẻ đừng cho,  
Làm sao đáng phạt làm trò,  
Gặp cơn khảo đảo lửa lò nấu nung.  
Có lắm con không cùng lý Đạo,  
Rồi tự lòng khảo đảo đơn phương,  
Ngựa kia vấp ngã giữa đường,  
Không Thầy dẫn lối khoa trường khó thi.  
Ngọc tuy quý, vết tì mất đẹp,  
Vàng tuổi cao, lộn thép ra thau,  
Thấy con bị khảo Thầy đau,  
Cho nên Thầy mới âm hao lời này.  
Con hỡi con! Thầy đây xót dạ,  
Muốn cho con chung ngả một lòng,  
Chim khôn ẩn bóng cội tòng,  
Con nên phải có cái công giáo truyền.  
Thầy dạy con chớ phiền, chớ trách,  
Thương con nhiều Thầy vạch vết đau,  
Chữa cho hết bệnh đi nào!  
Rồi con mới biết công lao của Thầy.  
Chư môn đồ nghe đây lời phán,  
Biết bao giờ mới đáng làm trò,  
Hay là đợi đến gió to,  
Câu Thầy giải cứu đặt cho dễ nào.  
Sống cõi tạm trong rào tứ khổ,  
Mà không lo tâm chỗ bằng về,  
Hồng trần cứ mãi mên mê,

Đến khi nhắm mắt biết về nơi đâu?  
Cao Đài giáo bắc cầu chín nhịp,  
Rước nguyên nhân trực tiếp về ngôi,  
Lòng phàm đã phủi hết rồi,  
Cảnh Tiên sẵn có vị ngôi hưởng nhàn.

Định, Thầy đã dạy nơi đây xem lại bài Cửu Chuyển, về phần nhứt chuyển con đọc lại. Thần khí giao thông hiệp với tinh thì đủ ba báu rồi. Còn phần Bát Chuyển, các con tu đắc rồi mà còn phải lấy lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm,

vì có lửa con tu đắc mà ngũ tạng lục phủ còn sung mãn cho nên dương còn sanh.

Nếu bỏ lửa thì bị tẩu tán. Đó là sứt mẻ nghe con!

Hiệp, con có thấy cái Đạo trước mắt chưa con?

Hiệp bạch: "Bạch Thầy con chưa thấy."

Khi cúng đại đàn đem bình bông xuống đó là phép luyện nghe con!

Về phần Minh Thìn, vì Thìn tu chưa đủ đơn nhưng mà Thìn có một tinh thần cao cả hướng về Thầy cũngặng chiếu triệu về nơi Lạc Thiện tu thêm chín năm sẽ cho lâm cơ.

Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời ngày 11 tháng 6 năm Giáp Tý**

Ngộ Bửu báo đàn tiếp nghinh Sư Phụ, Ngộ Bửu ngoại hầu.

THI:

Cao thượng thậm thâm pháp bí truyền,  
Đài đạo Thầy ban trẻ hữu duyên,  
Tiên Thánh xuống phàm còn phải đọa,  
Trưởng đức giới trau trở lại nguyên.

Thầy mừng các con! Các con an tọa.

Thầy giáng điển chứng đàn và có ít lời dạy các con.

BÀI:

Thầy giáng bút dạy con tu luyện,  
Phải y hành Cửu Chuyển đơn kinh,  
Cọp kia khá dữ phải gìn,  
Để cho nó chạy khổ hình thân khô.  
Tu phải biết bồi tô rượu quý,  
Rồi con nên cất kỹ vào trong,  
Cá kia muốn hóa nên rờng,  
Năm yên một lúc Hóa Công vẽ vờ.  
Tu con phải nghe lời Thánh Giáo,  
Để cho con hoài bảo cõi lòng,



Ví mà cây cỏ bá tòng;  
Biết nghe Thầy dạy cũng đồng siêu thăng.  
Thân con trẻ sánh bằng tam bửu,  
Biết trau dồi chí bửu, chí linh,  
Ngày đêm con tụng Huỳnh Đình,  
Đắc thành chơn đạo hiển linh nhiệm màu.  
Mẫn bản tánh ngòi son Thầy chấm,  
Sự dặt dìu mau chậm do Thầy,  
Bớt lời dưỡng khí là hay,  
Miễn sao con đặng thì Thầy mới khen.  
Sự gia đình sang hèn chung hưởng,  
Giữ làm sao phu xướng phụ tì, (đờn Tì-Bà)  
Cùng nhau một bước ra đi,  
Trở về Tiên cảnh vậy thời mới vui.

Này các con nữ phái nghe Thầy hỏi chữ tu nghĩa ra sao? Con nào biết bạch lớn.

Các con nên học cho biết lý đạo rồi mới có hiểu đạo nghe con! Tu là sửa bên trong thì có tam ngũ. Con muốn đắc thành thì nhờ tam bửu, ngũ khí. Vậy thì các con nên dưỡng khí bảo tinh.

Nếu các con không biết dưỡng khí thì làm sao cho nó kết thành pháp thân. Vậy Thầy khuyên các con nên giảm lời, còn bên ngoài các con nên giữ đức nhẫn làm đầu. Có nhẫn mới có hòa. Có hòa mới hiệp nghe con!

Hùng, con tu mà biết cái tâm ở đâu?

Hùng bạch: ...

- Chơn tâm và phàm tâm có hai. Vậy các con khá biết à!

Hùng con triết lý chữ tâm coi?

Hùng bạch: ...

- Tâm là Đạo, vì chữ tâm có một lý sâu xa mà có ai tầm kiếm:

“Tam điểm như tinh tượng, hoành câu ánh nguyệt tà”.

Con biết chưa?

Nguyệt là cung Khảm, Tinh ở cung Khảm. Tinh hóa khí, Khí hóa thần là tam điểm. Thần này là Chơn Thần, con đắc đạo nó ở tại Nê Hườn con khá biết!

Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm, tiếp điển Ngô Bửu.

Tiếp điển:

THI:

Ngô đặng Đạo Trời khá cố kiên,  
Bửu linh dồi luyện chí tâm thiên,  
Chơn truyền luyện chứa chơn thân đắc,  
Nhơn hữu kỳ duyên mới phi nguyên.

Ngộ Bửu chúc mừng chư đệ muội có lòng dưng lễ kỷ niệm của Ngộ Bửu,  
Ngộ Bửu đáp ơn chư đệ muội.

**BÀI:**

Đường tu luyện quanh co lắm há!  
Khuyên chư hiền giải phá mây mờ,  
Đạo Trời có bến, có bờ,  
Có Thầy dẫn lối huyền cơ giải bày.  
Việc tu học dậm dài trơn trượt,  
Có khảo trừng mới bớt nghiệp xưa,  
Biết mình đã đến thượng thừa,  
Học câu chánh kỹ mà chừa việc hư.  
Ngồi phẳng lặng trầm tư mặc tưởng,  
Phủ cho rồi chớ vướng việc trần,  
Kìa là áo mao đai cân,  
Rốt rồi phải chịu luân trầm trắng tay.  
Thất huynh đệ đừng sai em há!  
Nghĩa đồng bào như cá nước trong,  
Bước đi cho đến đại đồng,  
Rồi em mới thấy vui lòng vĩnh xuân.

Vậy huynh có đôi lời cầu chúc các em tu mau tấn bộ, Huynh già từ.  
Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tý**

**THI:**

Cao phong quân tử mặc cầu danh,  
Đài chẳng nêu cao đã tác thành,  
Tiên tục hai đường nên chọn lấy,  
Ông nào muốn đắc phải ngồi khoanh.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy giáo hóa.

**THI:**

Ngồi khoanh phanh luyện thuốc Tiên gia,  
Sống mãi trường sanh chẳng có già,  
Kim ô, Nguyệt thổ hòa sanh khí,  
Thành Tiên tác Phật tự do tha.

Này các con có biết tại sao Thầy mở Đạo kỳ ba mà Thầy không có truyền cho Tổ nào? Chỉ dùng cơ bút mà dìu dắt chúng sanh vì thời kỳ Hạ Ngươn lòng người bất nhứt. Nếu Thầy truyền cho tay phàm mà gặp kẻ vì danh lợi thì sẽ đưa Đạo Thầy cho ma gươm qui giáo. Còn đưa cho kẻ mê tín thì Đạo Thầy sẽ ra Bàn Môn hữu hình.

**Vậy Thầy dùng cơ bút mà dạy Đạo. Cơ bút lại còn bị chổ hư hư thiệt thiệt,**

**nhưng mà nó không có thể làm cho cơ Đạo suy tàn vì Đạo Thầy đã có căn cơ.**

**Thầy để lại cho các con đủ từ chi tiết.**

**Nếu cơ bút mà dạy không đúng lý thì các con có quyền nghe theo hay không nghe.**

**Vậy Đạo Thầy có các con và Thầy nắm giữ, nên các con rán nỗ lực tu hành cho đắc Đạo có ấn chứng rồi tự con hiểu lấy mà giữ đạo Thầy cho bền chắc.**

**Thầy hỏi các con nam nữ đàn tiên, con nào biết thì bạch cho anh em nghe.**

**Thầy hằng dạy các con tu thì phải tìm cho đúng lý đạo, vậy làm sao là đúng lý?**

**Định bạch: Bạch Thầy giữ theo cựu pháp và cựu luật của Thầy, Đại Thừa Chơn Giáo Trước Tiết Tàng Thơ.**

**- Đó là sự nhứt tâm của con, Thầy muốn hỏi các con cho tận tường chổ chơn lý.**

**Nầy các con! Lý đạo mầu là âm và dương. Có âm dương mới tác thành vũ trụ, Có âm dương mới sanh vạn vật. Có âm dương mới có các con. Các con muốn đắc thành Tiên Phật thì các con phải lấy âm dương của mình mà hòa hiệp mới kết thành Thánh thai đó con khá hiểu! Nếu sai là Bàng môn nghe con! Đồng tử bất tuân lệnh Thầy dạy, cho nên chơn thần còn mê. Các con đọc bài Bồng Lai ru hồn đồng tử.**

**Mỗi con phải học bài Chơn Bồng Lai, khi nào rảnh thì ngâm nga, lần hồi Thầy sẽ bố điển cho mà rõ ý của Thầy để lại.**

**BÀI:**

**Trường Thiên đạo chọn người đủ đức,  
Con thọ truyền rán sức giữ gìn,  
Đạo Thầy sẵn có khuôn in,  
Giữ tròn hạnh đức quên mình yêu thương.  
Thầy lập đạo là phương cứu chúng,  
Pháp chơn truyền mảy mún đừng thiên,  
Giữ sao khỏi thất kỳ truyền,  
Mai đầu phục án mà trau sửa mình.  
Người quân tử lòng đĩnh dạ sắt,  
Không làm điều tai mắt hại đời,  
Dầu mà gặp cảnh lưỡng vơi,  
Giữ sao choặng lòng Trời, lòng ta.  
Con chí hiểu lời cha vâng vạy,**

Biết tu hành kín đậy mới ngoan,  
Đứng đi ăn nói đàng hoàng,  
Học đòi quân tử vào hàng Tiên gia.  
Dòng nước xuôi ghe qua êm ái,  
Rồi tự con hái trái bẻ đào,  
Mặc tình thế sự thấp cao,  
Thế nhân là thế! Biết nào lòng con?  
Ẩn nhẫn, ẩn cư non tại thế,  
Dắt dìu nhau lan quế nhứt đàng,  
Ví mà con bực vinh quang,  
Cùng chung môn đệ tâm đàng Thiên thai.  
Nhìn cõi tạm trần ai đổ lệ,  
Ham sang giàu dành để ngọc châu,  
Cong lưng mõi gối bạc đầu,  
Chung qui rồi cũng cỏ khâu năm mồi.

Định, từ nay muốn cầu cho đạo hữu lâm cơ thì phải có Sớ. Phụ thân của Minh Nuôi khi có chiếu triệu thì Thầy ân phong, nhưng mà không có sớ cầu xin. Tên Thánh là Minh Lý Chơn Tiên ngày rằm Trung thu Thầy sẽ cho lai đàn.

Thầy ban ơn lành cho các con và ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 8 năm Giáp Tý**

**THI:**

Đạo đức giới trau hỡi các hiền!  
Đức lành rạng tỏ nước Việt Tiên,  
Kim ngôn sư phụ còn roi dẫu,  
Tiên Phật muốn thành phải cố kiên.

Bần Đạo chào chư đệ muội, Bần Đạo đặc lệnh Sư Phụ tiếp dẫn hai vị Tiên lai đàn.

Hiền muội Lầu! Mẫu thân qui vị mà chưa đủ công tu nên còn tu thêm từ lâu. Vậy đến ngày rằm Trung thu năm Bính Dần sẽ lai đàn, Bần Đạo giã từ, tiếp điển, Bần Đạo lui.

**Tiếp Điển:**

**THI:**

Minh Tâm ngộ đặng pháp chơn truyền,  
Lý Đạo hằng gìn dạ chẳng thiên,  
Chơn tánh công hành trong bốn buổi,  
Tiên luyện đặc thành thẳng cung Tiên.

Bần huynh kính chào các đệ muội đàn trung, mừng các cháu.

**Nay Bần huynh lai đàn nhìn thấy cái truyền thống của Bần huynh  
lấy làm đặc chí.**

**Này các cháu đã noi theo đường đạo của nội tổ,  
vậy nội tổ khá khen cho các cháu biết con đường chơn chánh mà  
đi.**

**Tốt! nội tổ khen con đó! rán dìu dắt các em.**

**Tư, Năm, Sáu, Phụng còn nhỏ mà lập chí tu hành, nội khuyên các  
cháu rán nghe!**

**BÀI:**

**Bổn vốn xưa lòng ưa tầm Đạo,  
Đã đôi lần trút tháo chẳng vừa,  
May duyên Trời Phật đẩy đưa,  
Tâm đường chánh giáo thượng thừa lo tu.  
Đã bao năm cần cù trau luyện,  
Đạo đắc thành ứng hiện nơi tâm,  
Đạo Cao đi đứng ngồi nằm,  
Gom thần tự khí cao thâm tỏ ngần.  
Giỏi tu luyện bao lần nghiêng ngả,  
Vì chẳng qua nghiệp quả còn thâm,  
Con nên khẩn nguyện Quan Âm,  
Cầu Ngài giải cứu an tâm khỏe lòng.  
Thì, nay đã tùy công nhập thế,  
Cháu con hiền, cháu Lễ hiếu tường,  
Đời là giấc mộng huỳnh lương,  
Có chi mà phải tẩn dương cho đời?  
Nuôi, con khá nghe lời Cha dạy,  
Việc tu hành con phải dặt dìu,  
Thẳng về Cực Lạc tiêu diêu,  
Biết tu phải biết luật điều trả vay.  
Thêm, một bước càng thêm cái khổ,  
Nhìn thấy con lệ đổ đôi hàng,  
Hồng trần mưa nắng dầm chan,  
Sống bao lâu nữa mà toan tính hoài?  
Tào, Đạo pháp con nay chứng đắc,  
Có lệnh Thầy dìu dắt chúng sanh,  
Con nên lấy chí thiết hành,  
Đừng cho sai lạc, tội đành nghe con!  
Hóa, Đạo đức mót bòn con há!  
Ở nơi trần như cá trong ao,  
Vòng quanh bốn vách trong rào,  
Có chi mà phải lộn nhào mệt thân.**

Thuận, lý đạo con cần khá rõ,  
Việc tu hành tuy khó mà vui,  
Muối dưa nếm thử biết mùi,  
Chán đời mới biết cái vui đạo mầu.

Nội, ngoại tổ có đôi lời cùng các cháu, việc ở đời chu đáo nghe!  
Nhứt là trong thân tộc, nên kiên dè cho lắm kéo mà phạm thượng  
nghe! Vì sự luân hồi vương vấn khá cẩn thận nghe con!  
Bần huynh cảm tạ chư đệ muội có lòng tiếp nghinh Bần huynh, vậy  
xả đàn, con Nuôi dưỡng rượu lễ đáp ơn nghe con! Xả đàn mười lăm  
phút, tái cầu Tiên Cô giáng. Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Giáp Tý**

**THI:**

Cao lắm thì con cũng khó tìm,  
Đài Đạo trung dung tự ý triêm,  
Tiên kiến đồ quanh nan đạt Đạo,  
Ông giáo rềm thưa xữ luyện kim.

Thầy mừng các con! Thầy miền lễ các con an tọa. Này các con ôi!  
Thầy thấy các con cũng có lòng vì Đạo vì Thầy để mà độ chúng  
sinh. Vậy các con cũng nên tùy cơ mà dụng. Nghe Thầy dạy.

**BÀI:**

Đời với Đạo lo tu lo trả,  
Đạo với đời hai ngã khác nhau,  
Đời lo danh lợi sang giàu,  
Đạo lo tu luyện đặng vào cảnh Tiên.  
Tu thì phải hy Hiền hy Thánh,  
Tu thì nên xa lánh thị phi,  
Tu sao đáng mặt nam nhi,  
Tu đừng có để đời khi, người hờn.  
Tu con biết nghe đờn Tạo hóa,  
Tu là phương luyện đá vá trời,  
Tu hành khổ cực chiều mới,  
Tu trong tam ngũ vậy thời mới tu.  
Tu luyện khí thanh phù, trước giáng,  
Tu thì nên tường hãn nghe con!  
Vòng châu vận chuyển cho tròn,  
Ngược vòng phải chịu núi non mất người.  
Đường chơn đạo con ôi thâm viễn,  
Pháp bí truyền chọn tuyển con hiền,  
Đạo Thầy gốc vốn Tiên thiên,  
Con nào đoạt đặng thì liền hiểu ra.  
Sống cõi tạm cho qua một giấc,

Miền no lòng ấm cật mà thôi,  
Ngó lên khổ lắm con ôi!  
Ngó vào tọng phủ một nồi thuốc linh.  
Con biết Đạo ngồi rình trau chuốt,  
Khí hạo nhiên hớp nuốt vào trong,  
Rồi con sẽ thấy cõi lòng,  
Hỏi con kẻ thế có đồng cùng chẳng?  
Bầu linh dược Thầy hằng chan tắm,  
Tắm cho đời bớt lắm bụi trần,  
Ai người có đức có nhân,  
Tâm vào Đại Đạo lánh trần lo tu.  
Gieo khắp chốn Tây du viễn đạt,  
Cho con hiền cõi hạc về nguyên,  
Năm châu chung rước một thuyền,  
Do Thầy tế độ về miền Bồng Lai.  
Phần cơ Đạo hôm nay con há!  
Cũng đôi lần Thầy đã dạy khuyên,  
Giữ tâm thanh tịnh kiên thiên,  
Khúc Toàn pháp bảo con yên tu hành.

Các con xem kỹ lời Thầy dạy hôm nay. Tiếp diễn.  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con. Thầy phán giá. Thăng.  
Tiếp diễn:

**THI:**

Bích ngọc giới trau cũng toại lòng,  
Vân nương pháp đạo đạo Tây Đông,  
Tiên bút đề thơ diu con trẻ,  
Nữ huấn tìm con phải trọn lòng.

Tiên Nữ chào các đệ muội và con Tâm!

Lòng từ bi của Sư Phụ cho mẹ giáng đàn dạy con. Này con ôi! Có biết bao lần Sư Phụ đã dạy mà con chưa thấu thập đặng. Vậy nay sư phụ cho mẹ giáng dạy con.

Vậy con khá nghe lời mẹ nghe con!

**BÀI:**

Trong bể khổ Tâm con có biết,  
Ở nơi trần hơn thiệt mà chi?  
Trăm năm mau lẹ vậy thì,  
Lo tu đoạt đặng huyền ky Đạo vàng.  
Lời mẹ dạy con ngoan khá giữ,  
Biết tu hành giữ chữ nhẫn kiên,  
Để tâm thanh tịnh kiên thiên,  
Diệt trừ lục tặc cho yên nơi lòng.

Tu đắc Đạo để làm gương mẫu,  
Dắt dìu con rõ thấu Đạo Trời,  
Cùng nhau chung bước con ơi!  
Trở về Bạch Ngọc vậy thời mới an.  
Phần phụ từ con toan đến đáp,  
Nghĩa phu thê hòa hạp gia đình,  
Giữ tròn đạo nghĩa Tam Cang,  
Xử xong nợ thế là hàng tử quân.  
Tình tấm mẫn khuyên đừng con há!  
Dầu sao đi cũng giữ chữ đồng,  
Phận con là phận làm chồng,  
Biết thương biết nhớ cái công vợ hiền.  
Lời mẹ khuyên kiên thiên ghi nhớ,  
Cơn khảo lòng con giờ xem qua,  
Vân thơ dốt nát của già,  
Thì con cũng đừng phui pha tắc lòng.  
Vậy con khá nhớ. Khi bãi đàn thủ lễ huynh đệ nghe con. Bàn nữ xin  
kiếu.

Thăng. Chung Niên Giáp Tý

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 09 tháng 01 năm Ất Sửu.**

THI:

Cao lắm thì con cũng ở trần,  
Đài Đạo Thầy truyền luyện pháp thân,  
Tiên Thiên phán bốn thành Tiên Phật,  
Ông giáo thì con khá bước lên.

Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ các con an tọa. Này các con ôi!  
Đời là bể khổ,  
Thầy giáo truyền Đạo pháp để các con tu luyện thoát tục về Tiên.  
Vậy các con nên cố gắng công phu cho đầy đủ là Thầy vui đó! Còn  
về phần công quả  
Thầy không ép buộc con nào, nếu con nào đủ sức làm thì Thầy  
cũng chăm công cho.  
Vì Đạo Thầy là vô vi nhưng cũng có hữu hình để tượng trưng cái  
Đạo.

THI BÀI:

Đạo lắm lúc thăng trầm hồi trẻ,  
Lý dịch hành là lẽ tự nhiên;  
Giữ tâm thanh tịnh kiên thiên,  
Đắc thành chánh quả vui miền Thiên thai.



Thấy các con ai hoài vì Đạo,  
Chung cùng nhau đào tạo Nghĩa Linh,  
Tuy là cái sự hữu hình,  
Giúp đoàn hậu tấn trọn tình lo tu.  
Lòng bác ái trắng thu rạng tỏ,  
Đức từ bi ngọn gió thanh phong,  
Rải trang khắp chốn đại đồng,  
Cho đời biết đạo trọn lòng yêu thương.  
Đời với Đạo hai đường hai lối,  
Đạo với Đời tương đối tương sanh,  
Đạo lo chường đức tu hành,  
Đời lo tiến bộ vòng quanh luân hồi.

Đàn nay là khai cơ cũng là đàn để Thầy giảng Đạo cho các con về nơi Nghĩa Linh.

Các con biết Nghĩa Linh là sao? Đời là Nghĩa địa. Còn các con là bực tu tối thượng thừa thì hai chữ nghĩa địa không còn đúng với các con.

Thầy cho nơi đây là Nghĩa Linh thì các con khá hiểu bốn phận mà làm cho tròn nghe các con! Phần trọng trách thì do nữ phái nghe con! Vậy Thầy ban ơn lành cho các con, sau Thầy sẽ dạy thêm. Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 03 năm Ất Sửu**

**THI:**

Cao đệ nhìn xem có mấy trò?  
Đài thừa giáo lý đủ đây pho,  
Giáo truyền cho trẻ tịch triều mẫn,  
Chủ tâm đạt Đạo có mấy trò!

Thầy các con! Thầy mừng các con có lòng dưng lễ kỷ niệm ngày Thầy về ngôi vị.

Thầy miễn lễ các con an tọa.

**BÀI:**

Thầy giáo Đạo kỳ ba nước Việt,  
Pháp chơn truyền bí quyết tinh ba,  
Biết tu qui lại một nhà,  
Đắc thành xá lợi mới là báu linh.  
Công bốn buổi công trình khó nhọc,  
Phải cho rành chơn tóc kẻ răng,  
Đêm thanh rạng tỏ ánh trăng,  
Mấy lời Thầy dạy con hằng nhớ ghi.

Đời là khổ con đi bể khổ,  
Gió dập dờn, sóng簸 thuyền con,  
Vững tâm đạo đức cho tròn,  
Mê đời vật chất mất còn đọa sâu.  
Thương những con khắc châu cầu kiếm,  
Xa chân Thầy còn biếm lời Thầy,  
Khuyên đừng bày chuyện dở hay,  
Bắc phong ai tạo, gió Tây ai bày  
Khúc quanh co ngời chài thả lưới,  
Sương tuyết nhiều ấm sưởi tinh thần,  
Còn nào chí chánh chí chơn,  
Thì Thầy sẽ độ trọn phần lo tu.  
Pháp tu luyện thật là khó nhọc,  
Muốn thành Tiên lặn lóc theo Thầy,  
Trả rồi cái nợ đã gây,  
Phủi chơn cho sạch thì Thầy rước con.

Này các con, thọ chơn truyền thì khá lo tu kéo trễ! Thầy vì thấy dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa chưa có mở Đạo kỳ nào mà có lòng tín ngưỡng quá ư! Nên nay Thầy gieo mỗi Đạo để cho những bậc đã có tu mà không đắc thành (vì các tôn giáo đã thất kỳ truyền mới sang qua nên tu không đắc). Vậy nên Thầy mới mở Đạo thời kỳ này tại nước Việt Nam biểu hiệu Cao Đài mà các con tu đầy đủ. Đồng tử yếu điển, Thầy ban ơn bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

(1) Bắc phong: huyền khí, gió Tây: bạch khí

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 04 năm Ất Sửu (1985)**

Đàn nay Thầy ân phong bá nhựt cho Minh Mậu.

THI:

Cao thâm vi diệu pháp chơn thường,  
Đài Đạo Thầy truyền khắp bốn phương,  
Tiên Sư truyền pháp năng tu luyện,  
Trưởng đức giới trau Đạo tấn dương.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy. Vì lòng cầu nguyện của các con, Thầy cho biết Minh Mậu, vì Minh Mậu có lòng với Đạo và có công luyện nhứt tâm đã đắc Đạo, Thầy ân phong là Minh Thành Chơn Tiên.

Này các con! Nên biết thời kỳ Thầy ân xá nên tu đúng là đắc.

Hùng, con nghe Thầy dạy: Về lòng thành của con Thầy chứng. Vậy con rấn lo tu, sau này có phận sự với Đạo nghe!

Ấn (1), con tu nhứt bộ chưa đủ bộ, vậy con nên sửa lại.

Kiểu, Thầy ban chén nước dương,  
Rồi con sẽ thấy Thiên đường nơi tâm.  
Biết tu thì biết thôi âm,  
Thần quang tự tại khí trầm phải tan.  
Thầy ban ơn cho các con. Xả đàn mười lăm phút, Minh Mật lâm cơ.  
Thầy Thăng.

Tiếp câu:

**THI:**

Minh Đạo Trời ban rún chí hành,  
Thành tâm trau luyện pháp Tam Thanh,  
Chơn truyền Đạo pháp năng soi thấu,  
Tiên ngã lai đàn hợp em anh.

Bần Đạo chào chư đệ muội! Nay Bần Đạo đặt lệnh Thầy cho lâm cơ, Cười.... Bần Đạo tự đắc xưng Tiên ngã với chư đệ muội là vì chữ ngã là ta, mà chúng sanh đâu có ta? Nếu không tu cho có pháp thân thì làm sao đặt trường cứu mà có ta.

Này hiền muội Tiên! Nên nối chí theo Bần Đạo lo cho cơ Đạo, hiệp cùng huynh đệ rún lấy chữ nhẫn mà hành đạo nghe!

**BÀI:**

Đời là khổ sống trong cảnh khổ,  
Nhìn thấy con lệ đổ càng tuông,  
Tỷ, con như nước trên nguồn,  
Chảy chan sông rạch đừng buồn nghe con!  
Triều, con trẻ lòng son hiểu thảo,  
Việc gia đình chu đáo chung lo,  
Xuất ngôn cẩn ý khá dò,  
Nghĩa tình huynh đệ đừng cho sai đê.  
Hà, thu nguyệt chói bể sông mê,  
Xuân con trẻ biết về nơi đâu?  
Thương con từ thuở tuổi đầu,  
Khuyên con, con khá học câu an nhàn!  
Đôi hiền tức gia đàng nội trợ,  
Chung cùng nhau giúp đỡ gia đình,  
Giữ tròn đạo nghĩa là minh,  
Con ôi! Thế sự nhục vinh chớ màng.  
Cùng huynh đệ hiện đàn có mặt,  
Với cháu con cũng chắc biết rành,  
Đời là giấc mộng mỏng manh,  
Lo trau sửa tánh, cạnh tranh ích gì?

Bần Đạo có đôi lời cùng chư hiền đệ rún lo cho cơ Đạo.  
Triều con thủ lễ dưng bồ đào tửu, Bần Đạo giã từ. Thăng.

**(1) Ân ở Rạch Giá**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời ngày 15 tháng 10 năm Ất Sửu**

**THI:**

Cao ở lòng con biết kính Thầy,  
Đài Đạo truyền ban độ trẻ đây,  
Tiên bảo kỳ thân con khá nhớ,  
Trưởng đức rồi con sẽ gặp Thầy.

Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Này các con ôi! Huyền phạm quảng đại, Thầy thương con đại giảm tội tình, hồi cải nghe con!

Này các con! Một lần lôi điển tung ra thì ánh sáng chiếu ngàn dặm. Một lần tư tưởng chúng sanh xẹt ra thì lần âm khí cũng đi ngàn dặm. Trên địa cầu các con ở hôm nay, chúng sanh đang vì danh lợi, đục lạch làm cho âm khí nặng nề.

Các con tu hành không có tịnh tâm sẽ bị ảnh hưởng đó con!

**BÀI:**

Người quân tử phơi gan trái mật,  
Đấng anh hùng giẫm đất sương pha,  
Hiên nhân tu tánh tâm hòa,  
Đắc thành chơn đạo mới ra độ đời.  
Này các con thấy rõ. (xả đàn mười lăm phút )  
Tu phải tịnh thần linh rạng tỏ,  
Tịnh cho thường mới rõ Thiên cơ,  
Tịnh tu, tu tịnh bốn giờ,  
Đặng thâm ngũ khí huyền cơ Đạo Trời.  
Tịnh con biết, biết thời mở mắt,  
Xử rềm thưa mới đắc huyền thâm,  
Mắt nhắm thì phải thuộc âm,  
Mơ màng giấc điệp khí trầm thần mê.

**THI:**

Mê giác, giác mê tự lấy con,  
Giác thì đạo đức đặng vuông tròn,  
Mê đời vật chất nhiều tân khổ,  
Tĩnh giác đi con! đạo đức tròn.

Này các con! Mỗi con là một hạt giống, Thầy truyền pháp là chỉ cách cho con gieo.

Vậy thì con nào thọ pháp là biết gieo hạt giống.

Nhưng, sự kết quả do các con biết chăm sóc. Tốt hay xấu là tự con.

Về phần cầu nguyện hôm nay, con Màng lúc sanh tiền Thầy đã dạy mà con không giữ đúng làm cho tán khí. Vậy nên không kết đặng pháp thân, nhưng mà Thầy cũng tận độ đem về Lạc Thiện tu lại rồi sau sẽ cho lâm đàn.

Còn về con Phụng, Thầy đã ân phong là Bạch Hoa Tiên Nữ.

Còn con Hiệp, Thầy đã ân phong là Huyền Linh Thánh Nữ.

Các con ôi! Đời là giả tạm nghe con! Rán tu một kiếp đặng hưởng cõi thanh nhàn.

Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm, Thầy thăng.

Chung Niên Ất Sửu

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng 01 năm Bính Dần**

**THI:**

Cao thượng huyền môn nút khí thanh,  
Đài trung kim khuyết Đạo đắc thành,  
Tiên Phật muốn thành năng trau luyện,  
Ông Ngô giáo Đạo độ quần sanh.

Từ Phụ không giá lâm, Thầy chuyển tiếp.

Thầy mừng các con! Các con có lòng lập lễ cầu Từ Phụ.

Thầy ban ơn lành cho các con. Các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.

**THI:**

Môn sanh tầm Đạo kiến Như Lai,  
Đạo ở nơi tâm chẳng ở ngoài,  
Giáo hóa Tam Kỳ trong nút Pháp,  
Lòng phàm canh cải Đạo phải sai.

**THI BÀI:**

Hỡi các trẻ còn trong bể khổ,  
Biết tu hành luyện chỗ âm dương  
Muốn lên đến cõi Thiên đường,  
Tinh thần bền chặt thuần dương thoát trần.  
Muốn đặng ngọc dò lân hang thẳm,  
Muốn đặng vàng phải ngấm bể sâu,  
Muốn cho đạo pháp nhiệm màu,  
Tu hành bốn buổi canh trâu ngòi rình.  
Rình cho đặng công trình khỏi uống,  
Khí khinh thanh cuồn cuộn thao thao,  
Cảnh Tiên con sẽ đặng vào,  
Vui cùng bạn Thánh, Bàn đào bạn Tiên.  
Tu thì phải tham thiên nhập định,  
Để tâm không phụng tính lời Cha,  
Cam lồ rưới nhuận chan hòa,

Tinh thần sáng tỏ mới là thanh cao.  
(Hiệp)Đạo Nhị bộ con mới bước vào,  
Đạo Thầy là gốc đạo trung dung,  
Đạo Cao luận mãi không cùng,  
Lo tu bốn buổi Thầy dùng con sau.  
Hùng, con trẻ tâm vào Đại Đạo,  
Muốn thành công đào tạo Thánh thai,  
Công phu bốn buổi miệt mài,  
Luyện tinh hóa khí thành ngay con à!  
Chín khúc nhật giới trau ngọc tỳ,  
Pháp tu hành dụng ý nghe con!  
Vòng châu vận chuyển cho tròn,  
Bắc cầu chắc nhịp lên non dễ dàng.  
Tư, Phụng con tâm đàng giải thoát,  
Lập chí cao thượng đạt Thầy khen,  
Con nên rọi sáng ánh đèn,  
Dắt đàn hậu tấn ngày mai con à!

Này các con! Nghe Thầy dạy: Pháp tu bá nhật phải luyện cho hết trước.

Khi đắc Đạo tại thế dễ xuất thân.

Nếu luyện không hết trước thì âm khí còn sẽ khó mà xuất đặng chơn dương.

Định, nghe Thầy hỏi: Thiên Bàn nơi Linh Bửu có đúng không con?

Định bạch: "Bạch Thầy đúng."

Thầy khen con, khá hiểu ý Thầy.

Hiệp, Nghe Thầy hỏi?

Bắc phương thuộc gì?

Hiệp bạch: "Bạch Thầy,

- Bắc phương thuộc Nhâm Quý, thủy.
- Nam phương thuộc Bính Đinh, hỏa.
- Đông phương thuộc Giáp Ất, mộc.
- Tây phương thuộc Canh Tân, kim.
- Giờ Tý thuộc Dương khí.
- Giờ Ngọ thuộc Âm khí,
- Giờ Mẹo thuộc Thuần dương.
- Giờ Dậu thuộc Thuần âm.
- Trung ương thuộc Mồ kỷ thổ.

Tứ thời luyện không đủ có hại không con?

Hiệp bạch: "Bạch Thầy tứ thời luyện không đủ có hại".

- Vậ các con khá nhớ tu kỹ!

**Định! Về phần các con nơi Tổ Đình muốn điều chi thì con phải biết mà xử cho tròn nghe con! Vì có lời cầu nguyện nơi Nghĩa Linh, con nên đến ngày thập tam cầu Thầy.**

**Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thăng.**

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 13 tháng 01 năm Bính Dần**

**THI:**

**Cao sắc thanh phong Đạo tối huyền,  
Đài Đạo Hồng Quân hiệp khí Thiên,  
Giáo hóa môn sanh hành chánh giáo,  
Chủ tâm hiệp đặng đắc Phật Tiên.**

**Thầy mừng các con! Thầy ban ơn cho các con an tọa nghe Thầy dạy.**

**Đây Thầy dạy tiếp Đàn trước.**

**- Vì lòng đạo đức, các con cùng nhau dựng hiến nơi đây để làm Nghĩa Địa mà Thầy cho hiệu là "Nghĩa Linh". Vì nơi đây là nơi để cho những con nào khi gần lâm chung mà không có đủ sự an tịnh tại gia thì đến đây các con giúp đỡ trong khi xuất thần cho trọn vẹn về ngôi vị. Đó là các con làm nghĩa đưa chơn linh.**

**Hôm nay Thầy rất vui vì thấy các con đặng khảo.**

**Cười. Các con nên nhớ:**

**"Đạo cao bị khảo cao để Thầy chọn người Thánh đức" Các con đừng có lo chi, có Thầy!**

**THI BÀI:**

**Đường chơn Đạo trao con đầy đủ,  
Lòng từ bi khuyên nhủ các con,  
Lo tu đạo đức cho tròn,  
Đến ngày đắc đạo ngòi son tên đề.  
Tiềm! Con trẻ nghe kè lời dạy,  
Muốn thành Tiên thì phải nhiều công,  
An tâm dưỡng khí bền lòng,  
Chờ ngày chiếu triệu Non Bồng vui chơi.  
Tốt! Con khá nghe lời Thầy dạy,  
Pháp tu hành biết phải nẫu đơn!  
Khen con chí cả không sờn,  
Mặc tình thế sự thua hơn chẳng màng.  
Vân! Năm sắc, năm lằn ngũ khí,  
Thân nữ nhi mà ý nam nhi,  
Nay con thọ pháp tu trì,  
Vững lèo vững lái qua thì bến mê.  
Ánh, Huệ sáng soi rõ thấu lòng,**

Pháp tu hành cũng lắm nhiều công,  
Con nên lập chí đại đồng,  
Thương người mến vật mở lòng vị tha.  
Hai! Đạo chúng đắc con nên khá giữ,  
Thầy hỏi con hai chữ từ bi,  
Hồng trần đã bước ra đi,  
Cớ sao con mãi lâm ly lệ sầu?

THI:

Chúng đắc môn sanh có ý nguyên,  
Cao Đài độ kẻ hữu căn duyên,  
Mau chơn bước lẹ con đồ Thánh,  
Trễ bước rồi sau phải lụy phiền.

Các con nữ phái! Phận sự nơi đây để làm nền móng rồi sau có kẻ tiếp,

Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 3 năm Bính Dần**

THI:

Cao Đài giáo Đạo cõi Nam Bang,  
Tiên trưởng truyền ban pháp tịnh toàn,  
Giáo phổ môn sanh năng tu đắc,  
Chủ tâm hành pháp phá khuê môn.

Thầy mừng các con! Các con có lòng dưng lễ mừng ngày kỷ niệm của Thầy, Thầy ban ơn lành cho các con an tọa.

Này các con ôi! Thế đời giả tạm mà may thay cho các con gặp đặng chơn truyền để lo tu thoát kiếp luân hồi. Vậy các con cố gắng mà trau luyện cho đủ tứ thời và các con nên giữ hạnh đức để làm gương mẫu cho kẻ sau.

TRƯỜNG THIÊN:

Hồng trần nóng tợ lửa lò,  
Cõi tạm mơ màng thấy đó mất đây,  
Thương con giáng bút tỏ bày,  
Noi gương Thánh đức đợi ngày thi khoa.  
Hằng lo gìn giữ tinh ba,  
Luyện hồn chế phách đó là báu linh.  
Vui thay cảnh trí phi tình,  
Một câu tử thủ mà gìn đạo chơn.  
Cuộc đời chớ có thua hơn,  
Muối dưa giữ dạ chớ sờn lòng tu.  
Trăng trong gió mát thanh u,  
Suối đờn chín khúc khinh phù mê man.



Dạo chơi đến cảnh Thiên đàng,  
Để tâm thanh tịnh rõ ràng Bồng lai.  
Xưa kia Phật Tổ Như Lai,  
Hạ Ngươn hội đủ Cao Đài Tam Thanh.  
Ngược chiều gió cuốn vòng quanh,  
Vào cung Thái Ất trường sanh mật truyền.  
Con nào hữu phước thiện duyên,  
Hà Đồ chiết Khảm đắp liền cung Ly.  
Ẩn trong Đạo pháp định trì,  
Xuân con cũng rõ huyền vi đạo mà!  
Lý Đạo tâm lý cao xa,  
Những điều cũ kỹ bỏ ra ngoài lòng.  
Sách kinh con cũng lão thông,  
Tại sao Tử Phòng bỏ tước đi tu?  
Tuội, đạo đức con ôn nhu,  
Để tâm thanh tịnh đường tu dễ dàng.  
Lòng đừng viễn vọng tha phang,  
Tâm viên ý mã con toan buộc xiêng.  
Quý thay có một chữ hiền,  
Ngày nay thọ đặng chơn truyền Đạo Cha,  
Giữ tâm thanh tịnh điều hòa,  
Âm dương ký tế mới là kết đơn.  
Năm! Con lắm cơn phiền muộn,  
Việc tu hành như gió cuốn mây bay.  
Chí tâm thẳng bước theo Thầy,  
Tuốt gươm trí huệ vệt mây ám mờ.  
Thạnh con! Thì giờ quý báu,  
Cái việc tu hành đào tạo chơn thân.  
Đừng cho nhọc trí lao thần,  
Mấy lời Thầy dạy con cần nhớ ghi.

Này các con nơi Rạch Giá! Nơi ấy còn nhiều chơn linh có căn tu.  
Vậy Thầy định nơi đó có một cái Đàn.

Tùy theo các con ngày giờ định đoạt.

Thới, con biết vật gì cao hơn hết?

Thới bạch: ...

- Này các con! Đạo Cao Đài do nơi Đại Từ Phụ nắm quyền.

Chính Thầy đây cũng phải tuân lệnh,

vì khi Khai Đạo Từ Phụ đã ban cho Thầy áo trắng, khăn đen.

Đó là cung Càn huyền khí tức là Trời. Huyền Khí vì cơ động sanh ra bạch khí.

Các con nên hiểu!

Thầy rất thương cho Lộc, Tiên không rõ đến cơ màu nhiệm rồi phá cuộc Quy Tông làm cho cơ Đạo bất thành.  
Thế nên, chúng sanh còn khổ đó con! Thảm cho hai con! Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời ngày 11 tháng 06 năm Bính Dần**

Ngộ Bửu báo đàn có Sư Phụ giá lâm.

Ngộ Bửu ngoại hầu.

Tiếp diễn:

Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Đây Thầy chiếu điển chứng lễ của Ngộ Bửu và Thầy cũng có đôi lời dạy các con.

Vì lòng xôn xao của các con hỏi tại sao Giới cầu phong nơi đàn Chợ Lớn mà Thầy không cho Muôn giáng đàn.

Này các con ôi! Vì nơi Chợ Lớn, Long Hoa, Minh Cảnh là nơi đặc biệt theo ý của Thầy. Còn con Muôn thì đàn khăn trắng, nếu Thầy cho giáng nơi đó là có sự khảo lòng các con nơi đó.

Này các con ôi! Thầy từ bi chịu lòng các con để độ các con tu. Còn nơi Linh Bửu là nơi bị khảo mà lại có sự dung hòa. Vậy các con y kỳ lịnh Thầy đến Rằm Trung thu.

**BÀI:**

Hỡi các trẻ bớt đi việc thế,  
Đời đã tàn bóng xế chinh tây,  
Giới chân bước kịp hội này,  
Trên đầu sẵn có ông Thầy họ Ngô.  
Tu sao đáng tìn đồ Thượng Đế  
Bốn giờ tu gìn để tâm vô;  
Hồng trần bể cả nhấp nhô,  
Lắng tâm đi trẻ điểm tô đạo màu.  
Sương tuyết lạnh ngời câu bàn thạch,  
Tuổi bảy mươi đọc sách thiên thơ,  
Tử Nha biết vận ngời chờ,  
Tu hành biết đặng Thiên cơ ngời rình.  
Ái! Con trẻ trọn gìn lòng Đạo,  
Pháp tu hành đào tạo kim thân,  
Khen con có đủ lòng nhân,  
Dắt dìu huynh đệ dò lân đàn Tiên.  
Xiên! con trẻ ưu phiền chi thế!  
Việc chi chi trối kệ đừng lo,

Giữ sao cho đáng phận trò,  
Rồi sau sẽ hưởng công tu con à!  
Hân, Hạnh con cũng là nguyên vị,  
Giữ đường tu chung thủy nghe con!  
Hong trần dứt bỏ vàng son,  
Ngôi xưa vị cũ thì con trở về.

Này con Tào! Phận sự khá lo tròn, còn việc chi nó đến là đến đừng  
âu lo.

Chỉ có tu là việc chi cũng khỏi. Thầy ban ân lành cho các con.  
Thầy thăng Tiếp điểm Ngộ Bửu.

Tiếp điểm:

THI:

Cảnh Ngộ đầu cho đến thế nào?  
Linh Bửu đàn em rón luyện trau,  
Tâm Chơn hằng giữ lời chơn thật,  
Xả Nơnh đạt Đạo lánh trần lao.

Ngộ Bửu mừng các em có lòng đứng lễ kỷ niệm. Mừng các em tu  
hành phát hóa.

Này các em! Các em có hữu phước đặng gặp chơn truyền tu đã đặc  
đơn.

Thảm thay cho các nguyên nhân còn sa đắm trong vòng danh lợi ắt  
phải trở đò.

Nhìn thấy các em Ngộ Bửu rất vui lòng vì tinh thần sáng tỏ.  
Vậy các em hãy phấn chí lo cho cơ Đạo để độ các chơn linh.

BÀI:

Hỡi khách tục trên thuyền không lái,  
Bước giang hồ vui cái mộng lung,  
Biết chẳng thế sự kỳ cùng,  
Tâm đàng đạo đức kinh cung giải nần.  
Mê vật chất ngày càng thêm khổ,  
Đem tinh thần vào chỗ bến mê,  
Biết đâu cảnh cũ trở về,  
Uống thay một kiếp nảo nề gió sương!  
Chư hiền đệ rõ đường chơn lý,  
Muốn độ đời vong kỷ vị tha,  
Độ người trước phải độ ta,  
Quên đi bản ngã mới là hóa nhân.  
Dầu gặp cảnh lao thân chẳng nệ,  
Các linh hồn cùng thể đệ huynh,  
Xưa kia ở cảnh Thiên đình,  
Xuống trần chia rẽ nghĩa tình anh em.

Biết đạo đức thì xem như một,  
Điểm linh hồn trụ cột Trời Cha,  
Đâu lưng xây cất một nhà,  
Đại đồng chói rạng mới là văn minh.

THI:

Văn minh đạo đức cứu đời nguy,  
Nguy bởi vì chia bạc với chì,  
Muốn hưởng lâu dài nền đạo đức,  
Chung lưng đâu cất cứu đời nguy.

Ngộ Bửu vui mừng cùng các đệ muội. Các đệ muội hoan ẩm bồ đào tửu cùng Ngộ Bửu. Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 7 năm Bính Dần**

THI:

Cao sắc phong quang ngũ khí linh,  
Đài ngọc Thầy ban mỗi Đạo Huỳnh,  
Thượng thừa đốn giáo quy tam ngũ,  
Đế huấn thì con khá khắc in.

Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.

Này các con ôi! Chúng sanh ở vào thời kỳ mạt pháp, lòng người nặng về vật chất. Cho nên phải nhẹ về tinh thần. Thầy mở Đạo để độ đời, trước Thầy dạy về Nhơn Đạo ở cơ Phổ Độ để cho người thức tỉnh tâm vào cơ Thiên Đạo. Phần Thiên Đạo là cơ chọn lọc. Vậy các con thọ pháp thì rán chí mà trau dồi cho đầy đủ.

Định! Con nên hiểu Thượng Nguơn là cơ Nhơn Đạo ra trước.

BÀI:

Thầy lập Đạo kỳ ba độ thế,  
Dạy cho người hiểu để vi tiên,  
Đạo Nhơn năm mỗi ba giếng  
Là cơ phổ độ người hiền, người nhân.  
Cơ Đại thừa luyện thần dưỡng khí,  
Pháp nhiệm mầu huyền bí khẩu truyền,  
Tinh thần hiệp với khí Thiên,  
Con nào đoạtặng thành Tiên tại trần.  
Hỡi các trẻ xa gần Tông phái!  
Biết cõi trần là cái mộng trường,  
Cùng nhau chung bước lên đường,  
Ngô Minh Chiêu Thánh mở trường Long Hoa.  
Cùng huynh đệ một nhà hội hiệp,  
Lo tu hành giải kiếp trần ai,

Trể chơn ắt phải lạc loài,  
Đến khi bỏ xác khó nài khó xin.  
Mê cõi tạm gieo mình bể khổ,  
Tưởng đâu là cái chỗ trường tồn,  
Thương thay một điểm chơn hồn,  
Không đường giải thoát đem chôn âm đài!  
Ngũ! Con nên biết Kim sanh Thủy, thủy khắc hỏa mà khắc chơn  
hỏa mới sanh,  
còn khắc giả hỏa (1) là thủy kiệt nghe con!  
Tu thì phải dưỡng khí mà dưỡng khí thanh.  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.  
(1) còn hút thuốc tu sao được?

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 8 năm Bính Dần**

Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con! Thầy chiếu điển lành chứng  
lễ cầu của ba con. Thầy đã ân phong mẫu thân của Lâu là Hồng  
Hoa Thánh Nữ. Muôn là Huệ Linh Tiên Nữ, Thành là Đông Ba Thiên  
Quân.

Này các con! Thầy quá từ bi mà các con không biết thương Thầy.  
Các con ôi! Thầy từ bi mà pháp luật của Tam Giáo không vì., vậy  
các con cẩn thận nghe! Các con tiếp cầu. Thầy thăng.

Tiếp điển:

THI:

Huệ đặng cũng nhờ chút phước dư,  
Linh hồn thoát tục rõ Chơn Như,  
Tiên ban thọ hưởng miền Cực Lạc,  
Nữ giáng đàn trung lịnh ân sư.

Bần Nữ chào chư đệ muội! Chư đệ muội an tọa.

Chư đệ muội ôi! Khi còn xác phàm thì không rõ thấu luật của Tạo  
hóa. Hôm nay Bần nữ đã rõ. Vậy Bần nữ nhắc lại cho chư đệ muội  
biết vì Thầy quá từ bi thương con, khi ở trần Bần nữ vô tình chớ  
không cố ý nên Thầy không có bắt tội mà còn ân phong. Vì việc  
Thiên cơ Bần nữ không dám tỏ hết. Vậy chư đệ muội rán cẩn ý  
nghe!

Vậy Bần nữ xin đệ muội cho Bần nữ chút thời gian hàn huyên cùng  
gia đình của Bần nữ.

BÀI:

Này huynh Giỏi bước đường tu luyện,  
Nhờ cái công thực hiện tiểu thừa,  
Bắc cầu Nhơn đạo rước đưa,  
Cho người biết đặng Thượng thừa bước lên.

Nam Phong hạ đắp nền cày cấy,  
Lúa thóc nhiều xem thấy lòng vui,  
Tu hành một bước không lui,  
Có công có quả có mùi thiên hương.  
Danh Đại Đạo con đường giải thoát,  
Chí nam nhi thượng đạt Thầy khen,  
Hắt hiu ngọn gió giỡn đèn,  
Vui lòng chịu khảo đùng xen ý tà.  
Này muội tức! Đạo nhà chung bước,  
Việc gia đình sau trước giữ gìn,  
Khen cho đó biết quên mình,  
Thượng hòa hạ mục gia đình vẫn an.  
Con hiền tể! Gia đàng tương tể,  
Lòng nhẫn hòa ưu thế mẫn thời,  
Hong trần bể khổ con ôi!  
Thức tâm đi trẻ! chiêu mời hưởng nhàn.  
Vầng trăng đã khuyết cũng đã mờ,  
Thủy! Mẹ hỏi hiện giờ mây thu?  
Hong trần bé nhỏ mẹ ru,  
Lớn lên mẹ bảo con tu cho tròn.  
Nguyên Thủy con! ngòi sơn Thầy chấm,  
Mẹ vui mừng con tắm Ma ha,  
Thấy con giọt lệ chan hòa,  
Khuyên con đừng khóc, cha già xót đau.  
Mẹ thấy con, con nào thấy mẹ,  
Bóng với hình hai lẽ khác xa,  
Mắt phàm con trẻ xem qua,  
Con nào thấy mẹ, mẹ là pháp thân.  
Việc gia đình ăn cần ở kiệm,  
Hương vị màu đỏ tím đừng ham,  
Công ăn lại với việc làm,  
Túc y, túc thực đừng ham sang giàu.  
Sắc thị không con nào thấy rõ,  
Vật hữu hình có đó hóa không,  
Hầm hiu dưa muối no lòng,  
Tu hành đắc Đạo thì không chi bằng.

Vậy các con khá nghe theo Mẹ thì cảnh Tiên sẽ đặng hòa hiệp.  
Vậy Bần nữ xin kính chúc chư đệ muội tu mau phát hóa. Tiếp cầu.  
Bần nữ thẳng.

Tiếp diễn:

THI:

Hồng trần nô nức khách thiêu thân,  
Hoa nở nào ai đặng mấy lần?  
Thánh Phật Thần Tiên nhiều đức cả,  
Nữ nam tu luyện khá chuyên cần.

Thánh nữ chào chư đệ muội! tự an tọa.

Này chư đệ muội! Việc tu hành khá cẩn thận nghe! Vì Thánh Nữ sanh tiền cũng cố lòng tu nhưng vì bị sân nộ nên cảnh Tiên không đặng vào. Vậy chư đệ muội rán giữ cái tâm tham sân si đừng có thì ngôi Tiên sẽ đắc.

**BÀI:**

Lâu con quá lo âu sự thế,  
Tuổi đã già bóng xế chinh tây,  
Giỏi chân bước kịp theo Thầy,  
Tu hành đắc quả hiệp vầy bạn Tiên.  
Vì nghèo khổ ưu phiền lắm thế!  
Việc tu hành treo trể công phu,  
Đêm khuya sương gió mịt mù,  
Không người bạn lữ tạc thù hàn huyên.  
Lấy chí cả kiên thiên vì Đạo,  
Lo tu hành đào tạo Chơn thân,  
Thoát ra khỏi chốn hồng trần,  
Trở về Cực Lạc nhàn thân con à!

Vậy con khá nghe lời mẹ mà tu kỹ, dắt dìu con Lành. Thánh Nữ kính chúc chư đệ muội đặng đầy đủ tinh thần lo cho Đạo. Đồng tử yếu đuối, xả đàn mười lăm phút, tiếp câu. Thánh Nữ Thăng.

Tiếp điểm:

**THI:**

Đông phương Giáp Ất chốn thanh phong,  
Ba cõi dưới trên Đạo chuyển đồng,  
Thiên địa tuần hoàn nhi phục thi,  
Quân tử tâm tu thoát bụi hồng.

Á Thánh kính chào chư đệ muội! Tưởng đâu Á Thánh không còn tên ở thế.

Nhưng cũng còn chút cháu nối chí mà nay Á Thánh đặng lâm cơ. Này chư đệ muội! Đạo mầu rất cao sâu, tu hành khá tầm ra chơn lý khỏi sai lầm.

Vậy chư đệ muội rán lo tu cho có sự chứng đắc.

Chư đệ muội vui lòng để cho Á Thánh có đôi lời cùng con cháu.

**BÀI:**

Nhơn đắc nhứt vui chơi cảnh ngoại,

Ở nơi trần nghĩ lại bao lâu?  
Tuổi xuân rồi đến bạc đầu,  
Chung quy thì cũng cỏ khô năm mồi.  
Chạnh kẻ thế bời tồ vật hữu,  
Tưởng đâu rằng làm chủ ngàn năm,  
Thương thay trí xảo lạc lầm,  
Không tìm nẻo chánh, không tâm đàng chơn.  
Chơn lý ấy là chơn tánh mạng,  
Biết tu hành cải hoá tiên thiên,  
Sống nên một đấng nhân hiền,  
Thác làm Tiên Phật vui miền Bồng Lai.  
Thoa, con muốn tầm ngay chơn lý,  
Thì con nên nghiệm kỹ lời cha,  
Thiên thượng, Thiên hạ hiệp hòa,  
Thiên giả, ngã giả mới là trí chơn.  
Con hiền tức tầm chơn chánh đạo,  
Lo tu hành bổ báo dưỡng sanh,  
Tu cho chứng đắc một cảnh,  
Bao nhiêu hoa quả hưởng dành về sau.  
Cương tu luyện thần chao trí loạn,  
Pháp tu hành ẩn dạng đơn phòng,  
Đạo màu luyện ở bên trong,  
Luyện tinh hóa khí thì không sai lầm.  
Xuân, con cháu thành tâm cầu nguyện,  
Nội lai đàn kể chuyện con nghe,  
Xưa kia nội cũng xôi chè,  
Thịt ngon đây cháo, rượu ve đây bàn.  
Khi tỉnh ngộ tầm đàng tu luyện,  
Pháp nhiệm màu vận chuyển không cao,  
Cảnh Tiên nội chẳng đặng vào,  
Đắc thành Á Thánh mới vào Đông Ba.  
Ở cõi tạm người ta mấy tuổi?  
Kiếp sống thừa may rủi về đâu?  
Châm ngôn kẻ thế một câu,  
"Tu là cội phúc tình đầu trái oan".  
Ẩn cháu thấy rõ ràng chơn lý,  
Biết tu hành dụng ý hòa thân,  
Đừng cho kẻ Sở người Tần,  
Độ người trước phải, phải cần độ ta.  
Đêm thanh vắng chan hòa nhỏ lệ,  
Khóc chi đời u trệ tang thương,



Xuân con giải hết mộng trường,  
Tu hành đắc đạo làm gương cho đời.  
VẬY các cháu nghe lời nội tổ rồi sau sẽ hưởng thanh nhàn.  
Xả đàn, Xuân con dâng rượu lễ. Á Thánh chào chư đệ muội! Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần**

**Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con!**

**THI:**

Khương quế nhìn xem cũng đáng trò,  
Thanh bần tri túc khỏe lòng lo,  
Cao lương độc tố nhiều tâm khổ!  
Dưa muối nâu sòng luyện đủ pho.

Thầy ban ơn các con an tọa.

Này các con ôi! Nhìn thấy cơ Đạo mà Thầy xót thương cho những đứa con hiền lành mà đại đột, còn đứa khôn ngoan mà lại lầy đàng. Vì lòng tử bi của Thầy không nở xuống sắc chiếu, nếu xuống sắc chiếu thì ngày nay con Ký khôngặng chiếu triệu về châu Thầy. Các con phải biết cơ Đạo khảo đảo mấy mươi năm do nơi Minh Hồng vì chữ hiếu mà làm sai. Bởi thế Minh Hồng về thọ tội xin ra công để giúp cuộc Quy Tông cùng các chư đệ còn ở thế. Khi cuộc Quy Tông đạt thành không bao lâu thì Lộc, Tiên vì lợi ích riêng cho cá nhân mà đành phá cuộc Quy Tông.

Thương thay hai con bị phạt tại thế. Khi qui liễu cũng không có chiếu triệu.

VẬY Thầy cho các con biết. Khăn trắng của Minh Hồng đã hết, còn lại là của Tiên Lộc nghe các con!

VẬY Minh Ký cũng còn ân huệ, rồi đây Thầy cũng cho lai đàn.

Các con ôi! Đời là giả tạm, các con cũng rõ biết mà! VẬY các con khi thọ Pháp thì rán tu cần. Đàn anh thì hết lòng dìu dắt, đàn em thì phải rán chung lo.

Một kiếp làm người là quý. Nếu không tu, đi theo đường vật chất thì phải khổ đọa nghe con!

**BÀI:**

Cuối thế kỷ hai mươi Thánh chúa,  
Đời đã tàn lá úa hoa rơi,  
Văn minh vật chất ra đời,  
Tinh thần đạo đức rã rời còn chi?  
Bởi như thế Thầy quy Tam Giáo,  
Truyền đạo mầu hoài bảo tinh thần,  
Chọn người có đức, có căn,  
Thầy trao bí pháp dò lần đàng Tiên.

Tu bốn buổi kiên thiên bớ trẻ!  
Pháp tu đơn lặng lẽ lòng trong,  
Gió thanh quét sạch bụi hồng,  
Tiêu thiêu nhạc trời nơi lòng tai nghe.  
Vương tay nươg lầy cành tre,  
Ai người quân tử biết nghe tiếng đờn,  
Vui lòng kết bạn keo sơn,  
Vui mùi đạo đức thiệt hơn giải bày.  
Ngọc quý giá nhờ tay thợ khéo,  
Cây muốn ngay mực đẽo mới ngay,  
Thương cho khúc gỗ đêm ngày,  
Vui lòng cực khổ có Thầy độ con.  
Dầu sanh tử mất còn chẳng nại,  
Đắc Đạo rồi trở lại ngôi xưa,  
Công kia quả nọ cũng vừa,  
Ai người chí cả thượng thừa bước lên?  
Hai! con trẻ cũng bền lòng đạo,  
Việc tu hành nhiều khảo nghe con!  
Muốn cho đạo đức vuông tròn,  
Tai ngơ mắt lấp như còn trẻ thơ.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.  
Chung Niên Bính Dần

**Linh Bửu Đàn, Tý thời. ngày 09 tháng 01 năm Đinh Mão**

**THI:**

Cao là giữ đặng tâm lòng bền,  
Đài Đạo hưng truyền độ trẻ lên,  
Thượng thừa đốn giáo năng tu kỷ,  
Để huấn con hành Đạo mới nên.

Tiết Nam Giao, năm xuân mới Thầy giảng diễn chứng lòng thành các con. Thầy miễn lễ các con an tọa.

Này các con! Các con đã tu vào bậc Thượng thừa là một lối tu ẩn, vậy làm sao các con phổ độ đặng chúng sanh? Các con ôi! Nếu các con muốn phổ độ chúng sanh thì các con phải cần có đức hạnh. Vì Đạo Thầy không cho các con phổ độ như cơ tiểu thừa, chỉ chờ có bậc căn nguyên tâm Đạo. Như vậy, nếu các con thiếu hạnh đức, người tâm đạo thấy con thì đâu có cảm tình mà học đạo.

Các con ôi! Cái bánh Thầy nắn ngon mà các con gói quá ô-dề thì ai có thích. Vậy Thầy khuyên các con tu hành phải lấy hạnh đức, lễ, nghĩa, khiêm, cung, đó là các con độ đời.

**BÀI:**

Nào con trẻ chơn truyền thọ lãnh,  
Phải y hành trí rảnh tâm an,  
Nói năng đạo đức đường hoàng,  
Đứng đi như hạc là hàng chơn tu.  
Đông tuyết lạnh, xuân thu ấm mát,  
Gió thanh hòa nhả hạt phun châu,  
Rải chan khắp cả hoàn cầu,  
Lập đời Thánh đức năm châu con diu.  
Lấy đạo đức mục tiêu đời thái,  
Cho con người trở lại Thuần Nghiêu,  
Than ôi! Cảnh vật điều hui,  
Nhưng mà cũngặng tiêu diêu tinh thần.  
Ở cõi tạm xác thân giả tạm,  
Sự mất còn như đám mây trôi,  
Mấy ai sự thế lo rồi,  
Tĩnh lòng tu luyện đắp bồi thiện căn.  
Tu choặng chơn thân Phật tử,  
Giữ cho tròn hai chữ Tiên gia,  
Nhã du thẳng cảnh yên hà,  
Lạc thiên tự tại là nhà Phật Tiên.  
Hàng Nho sĩ kiên thiên chiêm ngưỡng,  
Hùng! con hiền chớ vướng bận lòng,  
Tu hành đắc đạo thành công,  
Rồi sau diu dắt giống dòng thê nhi.  
Tâm, bước đạo, bước thì thêm bước,  
Con có tưởng ô- thước nhìn trăng!  
Đạo Cao Thầy đã hóa hoằng,  
Cho con, con khá gìn chần khí thần.  
Tài với đức phải cần nghe trẻ!  
Bốn giờ tu lặng lẽ tâm không,  
Kim cang vận chuyển cho đồng,  
Đủ đây mới đến huyền công hái đào.  
Hỡi các trẻ đừng vì vật chất!  
Miễn no lòng tu thật trường sanh,  
Sang giàu, khóa lợi, chừa danh,  
Mây trôi, nước chảy, nguồn lành mất đi.  
Ở cõi tạm có chi là quý?  
Nơi Thiên đàng huyền bí ngọc châu,  
Con xem tất cả địa cầu,  
Ai người sốngặng bền lâu cõi trần?  
Tham, sân, dục tinh thần khô cạn,

Vì lợi danh, khí tán, thần tan,  
Ô hô! ba tấc kinh hoàng,  
Hồn lìa khỏi xác còn mang tội tình.  
Chư môn đồ tâm linh cầu nguyện,  
Ban ơn lành quyền thổ trùng lai,  
Bấy lâu kinh sám miệt mài,  
Mà không có pháp! Hôm nay phỉ nguyện.  
Đạo với đức như thuyền với nước,  
Thọ pháp rồi thuyền được ra khơi,  
Lái lèo vững chắc đến nơi,  
Qua bờ giác ngộ thành thơ thanh nhàn.

Này các con! Đạo Thầy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần huồn hư. Huồn hư là đắc đạo, lại còn huồn vô là vì các con còn ăn là còn khí âm dương.

Vô này là vô cùng cực, vì từ Tý đến Ngọ là cực dương. Từ Ngọ đến Tý là cực âm. Vậy các con còn ăn là phải tấn dương và thối âm. Chớ không đặng bỏ giờ công phu!

Nguyệt! Thầy rõ lòng con, con yên tâm có Thầy độ.

Châu! con khá bình tâm tĩnh trí nghe!

Về phần Minh Ký Thầy rất tiếc thay cho con dày công tu luyện mà không đặng vào hàng Thánh Đạo, vì có thai mà không đặng con đường Tiên thiên, phải đi ra con đường hậu thiên.

Chúng đặng Trung Thiên Kim Quan Thần để sau Thầy cho lai đàn. Thầy ban ơn lành các con và ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 03 năm Đinh Mão**

**THI:**

Cao ở lòng con biết giữ gìn  
Đài Đạo hành tròn khỏi tử sinh,  
Tiên thiên bốn tánh thuần Tiên Phật,  
Ông giáo con hành pháp Chiêu Minh.

Thầy mừng các con! Các con có lòng dâng lễ kỷ niệm của Thầy, Thầy ban ân lành cho tất cả các con. Các con bình tâm để cho đồng tử trọn điển Thầy dạy.  
các con an tọa.

Này các con ôi! Các con có duyên lành gặp Đạo thì các con nên phần chí lo tu vì đời là nơi bể khổ. Các con đặng làm người thì quý hơn muôn loài vật.

Từ côn trùng thảo mộc tấn hóa lên loài người thì biết bao gian khổ. Còn các con hôm nay thọ đặng chơn pháp thì các con rần khổ luyện không bao năm thì đắc thành. Vậy các con phải cố gắng mà tu cho đúng pháp nghe con!

Đạo Thầy mở nhằm thời kỳ cuối hạ nguơn, lòng người quá thấp kém.

Vậy khi con thọ pháp hay thì rần tu Nhơn Đạo và Thiên Đạo. Khi Thiên Đạo thành thì khai Nhơn Đạo con cũng mãn. Nhưng mà rất khó đó con!

Trong cái khó có cái dễ. Khó ở chỗ là con khó mà giữ tâm không. Dễ là con có đủ phương tiện để trả nghiệp. Vậy khi con tu bị khảo thì con vui lòng trả đừng than. Nếu con trốn nó thì khó dứt cái nghiệp.

Đây Thầy dạy cho các con biết mà thi hành vì các con có công cùng Thầy để dìu dắt chúng sanh mà khi Đạo thành thì có lắm con không đặng cho đời biết.

Vậy từ đây, con nào tu đã liễu đạo phải có một tấm hình mặc tiểu phục như Thầy.

Khi cầu phong mang tấm hình đến. trong tấm hình, bề trái ghi rõ ngày

lãnh Đạo và ngày liễu Đạo, khi Thầy phong tên Thánh rồi ghi vào đó.

Con nào ở đàn nào phải giao lại cho đàn đó để sau này Thầy sẽ dạy thêm.

Tâm! Ô- thước muốn nhìn trăng, Thất! con chỉ cho Tâm thêm chỗ đó.

Định! Con chỉ thêm cho Quý chỗ đó.

Hai con rõ chưa?

Định bạch: ".....".

- Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm, con rõ!

**BÀI:**

Con tu luyện gìn y Thánh huấn,  
Đắc Đạo rồi ấn chứng hiển nhiên,  
Âm dương ký tế đơn điền,  
Hà đồ phục mạng Chơn truyền Tiên gia.  
Ở cõi thế tai ba nạn bầy,  
Con tu hành lo đẩy xe trầm,  
Khổ lòng chẳng có bao lăm,  
Đắc thành Tiên Phật, ngàn năm hưởng nhàn.  
Đêm khuya khoắc canh tàn trăng lặn,  
Con tu hành tạo đặng tuổi xuân,

Mây bay, gió cuốn tung bừng,  
Cậy nhờ ánh thái ngó chừng luân xa.  
Thầy dạy con luận qua Nhơn đạo,  
Đặng làm người ai tạo nên hình?  
Công cha nghĩa mẹ dưỡng sinh,  
Thần khang, mộ kinh vẹn gìn thảo ngay.  
Làm Tiên Phật không ai thất hiếu,  
Đứng trượng phu ai thiếu tam cương?  
Con tu vẹn giữ đôi đàng,  
Đắc thành chánh quả người càng mến yêu.  
Đời muốn đặng Trời Nghiêu, Đất Thuấn,  
Thì cũng nên xây dựng gia phong,  
Muốn đi đến chỗ đại đồng,  
Đạo người phải giữ, luật công phải gìn.  
Chư môn đồ thành tâm chiêm ngưỡng,  
Ban ơn lành cùng hưởng điển quang,  
Muốn đi chung bước một đàng,  
Đừng vì khó nhọc, đừng than khổ lòng.  
Áo rách rưới nâu sồng nhuộm vá,  
Tuyết đông hàn chớ khá thở than,  
Muốn lên đến cảnh Thiên đàng,  
Đừng vì danh lợi, đừng màng tử sanh.  
Về phần con Minh Ký đến ngày Lễ Ngộ Bửu Thầy sẽ cho lâm cơ.  
Thầy ban ơn lành cho các con, các con hoan ẩm bồ đào tửu. Thầy  
thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 06 năm Đinh Mão**

**THI:**

Ngộ đặng đạo mầu khéo ẩn tu,  
Bửu linh giỏi luyện tợ trắng thu,  
Chơn truyền dành để người nguyên vị,  
Nhơn hữu căn lành thọ pháp tu.

Bần Đạo chào các đệ muội! Bần Đạo lai đàn chứng lễ và vâng lệnh  
Tứ Phụ dặt Kim Quan Thần lâm cơ. Chư đệ muội an tọa nghe Bần  
Đạo dạy:

Này chư đệ muội ôi! Nhìn thấy cơn khảo đảo Bần Đạo thương tâm.  
Vì Đạo cao thì ma cao khảo là lẽ tự nhiên. Vậy chư đệ muội rán  
kiên tâm gìn giữ cho qua cơn u tối rồi chư đệ sẽ toại lòng.

**BÀI:**

Vui thay cho những hàng tu luyện  
Thoát khỏi vòng luân chuyển hóa sanh,

Tu cho Đạo pháp đạt thành,  
Xuất huyền nhập tấn ai rành hay chưa?  
Xuân bảy mươi cũng chưa là quý!  
Bát chánh hành huyền bí cao thâm,  
Đứng đi, ăn nói, ngồi nằm,  
Thần quang tự tại đạo tâm chẳng rời.  
Sống cõi tạm sương phơi ngọn cỏ,  
Gió lai rai còn có là chi?  
Trăm năm mau lẹ vậy thì,  
Ai người quân tử tâm đi đúng đàng.  
Nước đã cạn rõ ràng cò béo,  
Nước hết rồi cây héo cành khô,  
Hồng trần cõi tạm ô- hô!  
Lánh nơi thế sự Nam mô an lòng.

Vậy chư hiền đệ rán lo cho cơ Đạo, rồi đây sẽ rõ. Chư đệ vui lòng  
cùng Bần Đạo hoan ẩm bồ đào tửu, Bần Đạo thăng.

Tiếp diễn:

THI:

Kim cổ nhìn xem ít kẻ nhàn,  
Quan môn ràng buộc gọi rằng sang,  
Thần minh nhờ bởi công tu luyện,  
Trung Thiên ân tứ cũng đặng nhàn.

Thần kính chào chư đệ muội, mừng hiền muội.

Hôm nay đặng lệnh Sư Phụ giáng đàn để cùng chư đệ muội đôi lời.  
Chư đệ muội ôi! Tu thì phải tâm cho ra chơn lý. Nếu sai thì khó mà  
đạt đặng cao siêu. Thần lúc còn sanh tiền thiếu kém chỗ Quán  
trung làm cho sai pháp đạo không thông. Cho nên không đặng vào  
hàng Thánh, Thần rất buồn tủi.

Vậy chư đệ muội rán nghe lời Thầy giáo hóa.

BÀI:

Đường tu luyện ngày nay đặng rõ,  
Tại vì mình chẳng có cái duyên,  
Đạo chưa có thất kỳ truyền,  
Tại mình sai lạc bốn nguyên của Thầy.  
Chư huynh đệ hiệp vầy chung bước,  
Giữ một lòng sau trước theo Thầy,  
Biết mình quân tử mới hay,  
Tiền xa khả giám nẻo ngay mà hành.  
Thương đoàn em đường lành mới bước,  
Những lời Thầy chẳng được nghe qua,  
Biết đâu nẻo chánh đường tà,

Tu hành như thế cũng là đáng thương.  
Này hiền muội! trên đường thế sự,  
Còn đa mang hai chữ nghĩa nhân,  
Đạo đời muội khá nên cần,  
Tu cho đúng pháp bước lên thang cao.  
Đêm thanh vắng dạt dào suối lệ,  
Khóc cho đời là bể trầm luân,  
Cao xanh vọi vọi chín từng,  
Tu hành đắc đạo vui mừng về quê.  
Này các trẻ nghe kè lời dạy,  
Việc ở đời con phải nhẫn kiên,  
Thương nhau là mối là giềng,  
Ghét nhau là xích là xiềng không an.  
Hàng vua chúa ngai vàng sụp đổ,  
Mất Đạo rồi làm khổ cho dân,  
Con nên giữ lấy nghĩa nhân,  
Chữ hòa là quý cũng gần Thánh Nhơn  
Đêm thanh vắng tiếng đờn trầm bổng,  
Dạy cho con cửa Khổng sân Trình,  
Đời là ở chỗ nhục vinh,  
Đến khi nhắm mắt bỏ mình tay không.

Vậy đàn con học lấy mà trau thân, Thần mang ơn chư đệ muội. Vậy Thần cầu cho đệ muội bước Đạo thêm cao. Thần giã từ. thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 07 năm Đinh Mão**

**THI:**

Chín từng Cao vọi ngũ sắc quang,  
Mười phương Đài Đạo độ trần gian,  
Thậm thâm Tiên Phật diu sanh chúng,  
Vi diệu Ông Trời nhỏ phước ban.

Thầy ban ơn lành cho các con an tọa nghe Thầy dạy:

Này các con! Nơi Linh Bửu Đàn là nơi chòi tranh vách lá mà Thầy tuyển độ một số con có lòng vì Đạo vì Thầy để cho Thầy tận dụng. Vậy các con nên lo tu và trau dồi đức hạnh cho đáng người tu thượng thừa.

Ấn! Con khá chung tâm cùng các anh lo cho cơ Đạo.

Định! Con chỉnh Đạo lại cho Khiêm.

Các con tu nên học kinh Cảm Ứng để trau sửa mình.

**BÀI:**

Con tu luyện giữ tròn ngũ giới,  
Giới giữ rồi mới tới luyện phan,



**Giới răn năm giới thực hành,  
Đừng cho phạm giới tội đành nghe con!  
Năm giới chánh vẫn còn nhiều giới,  
Con biết tu chẳng đợi Thầy răn,  
Tu cho Đạo pháp tiến tăng,  
Đắc thành chánh quả như trăng sáng tròn.  
Thấy các con vẫn còn cơn khảo,  
Lời Thầy khuyên cởi tháo ám mờ,  
Rừng tòng vướng phải nhện tơ,  
Rán tu vệt phá ám mờ nghe con!  
Thầy thương con Thầy còn dạy dỗ,  
Dạy cho con chẳng hổ Thầy khen,  
Thấy con tâm đạo kém hèn,  
Thầy không mõi dạ đốt đèn dạy con.  
Đêm thanh vắng nỉ non tiếng dế,  
Thức đi con! Đường thể ru hồn,  
Hồng trần gặp cảnh hoàng hôn,  
Thầy ban ân huệ hoàng hôn trăng tròn.  
Nước sông cạn vẫn còn rồng lớn,  
Con biết tu chớ bận việc trần,  
Bây giờ khó nhọc khổ thân,  
Đến khi đức đủ ngọc trân thiếu gì.  
Ở cõi tạm có chi là quý?  
Miễn no lòng cũng tở Thánh Hiền,  
Ai cho rằng đại rằng điên,  
Đấy là quân tử! Mỗi giếng Đạo Cao.  
Hỡi các trẻ! Một màu xương thịt,  
Phải thương nhau khăng khít một lòng,  
Dắt dìu đến bến qua sông,  
Hết cơn bể cực đại đồng thối lai.  
Thêm, tu luyện giới mài Cảm Ứng,  
Thầy ban ơn gội hứng canh trâu,  
Bể trần dầu cạn, dầu sâu,  
Thì con cứ giữ một câu nhẩn hòa.**

**Thầy rất vui đêm nay, các con đầy đủ tinh thần tương thân tương ái.**

**Đó là cái quý các con dựng cho Thầy.**

**Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thắng.**

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 10 năm Đinh Mão**

**THI:**

Cao Đài giáo Đạo cõi Nam Bang,  
Giáo Chủ Minh Chiêu nhập Niết Bàn,  
Giáng bút đàn trung dìu dắt trẻ,  
u hành đắc Đạo đáo Tây phang.

Thầy mừng các con! Các con an tọa. Rất may thay! cho các con gặp thời kỳ Thiên hôn Địa ám mà Thầy vệt áng mây mờ để cho các con biết đường tu luyện mà trở về ngôi vị. Vậy các con nên phấn chí lo tu hành.

Các con ôi! Nếu các con chệnh mảng đường tu, một khi tuổi con không còn ở thế,  
mà con trở về Thầy khôngặng, con nghĩ sao?

**THI BÀI:**

Đời là khổ con tu giải khổ,  
Pháp bí truyền từ cổ chí kim,  
Chọn người hiền đức thanh liêm,  
Trao lời bí khuyết đặng tìm về ngôi.  
Người tu luyện tô bồi đạo đức,  
Việc thế trần giảm dứt bớt lần,  
Biết rằng cuộc thế giả chẳng?  
Rán lo tu luyện tầm phăng đạo màu.  
Nam với Bắc hoàn cầu vũ trụ,  
Thân của con cũng đủ in khuôn,  
Tỷ như nước ở trên nguồn,  
Tinh thần con trẻ tròn vuông do Thầy.  
Tu bốn buổi biết thời ôn dưỡng,  
Dứt cho rồi tứ tượng, tam tâm,  
Tỷ thời thiên nứt giáng thẳng,  
Luyện tinh hóa khí Cọp trâm Rồng bay.  
Thương con trẻ giải bày lý Đạo,  
Lo tu hành đào tạo chơn thân,  
Thoát ra khỏi chốn hồng trần,  
Trở về ngôi vị hưởng phần thanh cao.  
Bất tri Thiên lý nhân bất hỷ,  
Tri Thiên lý tức thị Thánh Hiền.

Nhơn bất tri Thiên lý triền miên luân hồi lục đạo. Vậy các con lo tu. Một kiếp làm người gặp Thầy mở Đạo là hạnh phúc cho các con. Các con tu cho đắc Đạo rồi dắt người sau. Như vậy các con mới trả ơn Thầy.

Xuân làm chứng kiếu cho Tào.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Đinh Mão**

**THI:**

Minh mông Thiên Địa một khuôn linh,  
Thành lập Càn Khôn có Đạo Huỳnh,  
Chơn khí khinh thanh là huyền khí,  
Tiên thiên hậu hiệp hóa chúng sinh.

Bần Đạo báo tin có Đại Từ Phụ giá lâm. Nghiêm đàn! Bần Đạo xuất ngoại hầu.

Tiếp giá:

**THI:**

Cao Đài Thượng Đế giáng đàn trung,  
Mừng trẻ nữ nam kiết thính tùng,  
Xuân thu hòa hiệp nhiều thanh khí,  
Nam Bắc khắc sanh Đạo khí trung.

Thầy các con! Thầy mừng các con. Lễ Hạ Ngươn Thầy giáng đàn để dạy các con.

Này các con! Đã tu theo Thầy là mỗi Đạo Tiên.

Vậy các con tu qua Nhị Bộ đã lâu mà có con nào biết mình đã đắc Tiên chưa?

Con nào biết đắc bạch Thầy rõ?

Định bạch: Bạch Thầy,

con đã thọ pháp của Thầy tu luyện kết được nhị xác thân là đắc đạo.

- Khá khen con đó! Như vậy con giải lý chữ Tiên cho Thầy nghe? Cười!

Tiên tại thân con. Vậy Thầy cho các con nghiệm lấy cái lý chữ Tiên, nó là cái pháp của Thầy truyền cho các con đó! Nghiệm suy rồi đàn sau trả lời.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Đời sắp tàn Thầy tràng Đạo Pháp,  
Cho các con biết ráp Thiên cơ.  
Pháp linh hiệp đủ bốn giờ,  
Đừng vì thế sự mà lơ lửng lòng.  
Đạo mầu luyện ở bên trong,  
Pháp linh nhờ có cái công tham thiền.  
Vui chi cõi tạm trần miền!  
Vui mùi đạo đức Thánh Hiền mới vui.  
Gió trăng đào đã chín mùi,  
Thì con hái trái mà nuôi chơn thần.

Quạ kia đủ cánh đủ lông,  
Thì con thả quạ lần lần bay ra.  
Vòng châu vận chuyển hà xa,  
Con đường chơn khí Tiên gia giáo truyền.  
Muốn nên một bực Thánh hiền,  
Song tu tánh mạng tiên thiên phản hồi.

Vậy các con nên tìm hiểu lý chữ Tiên, các con sẽ thấu rõ cái pháp của các con.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy giã từ các con.

Tiếp câu Minh Thành Chơn Tiên.

Tiếp câu:

Minh Thành mừng chư đệ muội! Minh Thành nhờ Đại Từ Phụ cho tái lâm cơ.

Minh Thành mừng chư đệ muội đã đạt đặng đạo mầu.

Vì nơi Linh Bửu là nơi Thầy chọn lọc các chư đệ sau giúp cho cơ Đạo.

Vậy chư đệ muội nên giữ lấy hạnh đức, khiêm cung cho đúng người tu kỷ.

Từ nay Bàn Đạo ký gởi cái Linh Bửu cho chư đệ muội tiếp tay cùng các con của Bàn Đạo. Đó là việc chung cho Đạo.

Vậy Bàn Đạo xin cùng chư đệ muội chút thì giờ để dạy các con.

**BÀI:**

Một dòng nước chia ra ba ngã,  
Tỷ, Triều con! Nay đã trưởng thành,  
Làm sao hậu thế lưu danh?  
Hay là để mất nguồn lành của Cha!  
Cấu xé nhau như gà lẻ mẹ,  
Tủi hổ thềm chim sẻ đời khi,  
Hồng trần cha đã ra đi,  
Nhưng còn một chút nghĩa thì khi xưa.  
Sống cõi tạm sớm trưa, chiều mất,  
Tranh chấp nhau là thật quá mê,  
Nhớ chẳng thở bé chẳng hề,  
Chẳng hề xa cách trọn bề yêu thương.  
Lấy đạo đức làm phương thuốc bổ,  
Thương yêu nhau, dạy dỗ cho nhau,  
Nhớ chẳng sự tích Bá Đào?  
Giác Ai tỉnh giấc cầm đao liêu mình.  
Khuyên con trẻ trọn gìn hiếu nghĩa,  
Lá cành tươi hạt tía nên cây,

Sum sê hoa quả đủ đây,  
Cũng nhờ cái đức đã gây đến giờ.  
Có nắng gió thì cờ mới phất,  
Sương tuyết nhiều tinh mật đủ đây,  
Việc chi có đức là hay,  
Khuyên con hãy nhớ lời này của cha.  
Vậ các con nên hòa thuận để đi đến chỗ đại đồng, vì đời phải có  
Đạo mới là đời thái bình.  
Bần Đạo già từ. Thăng. Chung Niên Năm Đinh Mão.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng 01 Năm Mậu Thìn (1988)**

**THI:**

Cao thâm vô lượng pháp chơn thường,  
Đài Đạo vận hành tý nút dương,  
Thượng thừa đốn giáo quy tam ngũ,  
Đế giáo đạo màu khắp bốn phương.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy giáo huấn.  
Này các con ôi! Buổi Hạ Nguơn, năm châu dấy đây lửa luyện tội,  
chúng sanh nay như con thiêu thân đó con! Thầy thấy động lòng  
gieo truyền mỗi Đạo cho chúng sanh tu tánh luyện mạng cho đặc  
kim đơn, tránh khỏi cảnh luân hồi quả báo.  
Vậ pháp tu của Thầy là pháp chơn thường đó con!  
Các con khi thọ pháp rồi thì các con lo tu, bên trong thì con lo  
luyện tánh mạng,  
bên ngoài thì con lo luyện tánh tình đó con!

**THI:**

Đại chí thì con dụng ý chơn,  
Đạo Thầy tu ẩn luyện kim đơn,  
Tâm viên ý mã con xiềng chắc,  
Để chạy ra ngoài mắt tánh chơn.

**BÀI:**

Nhìn cuộc thế xót thương kẻ thế,  
Tuổi trăm năm khó dễ bảo thân,  
Tính chi những chuyện ngàn năm,  
Ngày mai có biết họa dăm phước vào.  
Sắc chiếu chỉ bước vào lạc cảnh,  
Tội ác nhiều bất hạnh âm cung,  
Khí âm mịt mịt trùng trùng,  
Linh hồn phải chịu nảo nùng xót thương.  
Thầy lập Đạo là phương cứu khổ,  
Cho chúng sanh tránh chỗ luân hồi,

Hồng trần cứ mãi chơi vơi,  
Không lo tu luyện tâm nơi an nhàn.  
Đạo pháp vốn con đường siêu thoát,  
Người nguyên căn thượng đạt Thiên cơ,  
Mau chớ bước lẹ kịp giờ,  
Con thuyền bát nhã còn chờ rước đưa.  
Hỡi các trẻ thượng thừa đã bước,  
Tu cho thành đờn được một cân,  
Sống còn nương với cõi trần,  
Tinh thần giải thoát phải cần độ nhơn.  
Đêm thanh vắng Thầy đờn dạy trẻ,  
Lo tu hành Thầy sẽ ban ơn,  
Lỗi lầm khuyên dạy chớ lờn,  
Sợ e bề khổ lắm cơn khó lường.  
Tâm! con trẻ chán chường vật chất,  
Thầy thương con Thầy nhắc cho con,  
Cửu niên điện bích cho tròn,  
Nghe lời Thầy dạy thì còn vị ngôi.  
Khôi phục Đạo phản hồi vị cũ,  
Thức tỉnh lòng làm chủ lấy thân,  
Bấy lâu núi Sở non Tân,  
Ngày nay gặp Đạo con cần lo trau.  
Chót tu luyện đón rào cơn khảo,  
Pháp tu đờn quý báu cao siêu,  
Con xem Tam Giáo luật điều,  
Ngày đêm chỉnh sửa tịch triêu cho tròn.  
Vậ đàn nay có con nào bạch điều chi?  
Hùng con có biết chữ Tiên chưa?

Hùng bạch: “.....”.

- Nay các con! Thầy thấy các con tu Tiên có con nào đã đắc Tiên chưa?

Muốn rõ cái pháp chữ Tiên nghe Thầy giải:

Ba non trong của biển trời,  
Gió hòa trăng rạng nước người như xưa.  
Hoa thơm trắng tỏ tình ưa,  
Suối đờn tai đẹp chim ca ý nhàn.  
Chữ nhơn là âm dương của con.

Chữ sơn có ba nhánh một ngang:Thượng điền là đánh, Hạ điền là lư, Trung điền là linh sơn, gạch ngang là cái suối; từ trên đánh chảy xuống là chúng sanh, từ thạch động chảy lên là các con đã đắc Tiên tại thế đó con!

Vậy các con nên chú ý mà lo lường, trau luyện cho đúng pháp. Luyện tinh hóa khí ở đâu? Luyện khí hóa thần ở đâu? Luyện thần hườn hư ở đâu? Các con nên nhớ đi cho đúng thì sẽ đặng trường sanh ích thọ.

Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 10 năm Mậu Thìn**

**THI:**

Cao là đạo đức đủ đầy pho,  
Đài giáo cho con có trí dò,  
Tiên được đủ đầy thành Tiên Phật,  
Ông giáo thì con rán kiếm (dò) mò.

Này các con! Đạo Thầy đã truyền một chu kỳ, pháp đạo phải có sai lạc chút ít,

nên cơ Đạo bị khảo là vì các con tu không có ấn chứng rồi bày biện ra

cho có vẻ hữu hình. Đó là sai với cơ vô vi.

Bởi thế, Thầy chuyển cho các con ngôi Thánh Đức. Thầy đã dạy cho các con chỉnh sửa lại cho y cựu pháp. Vậy Thầy hỏi các con làm sao mà biết lạc sai?

Giỏi! Con có biết hai chữ "Chơn Lý" ra sao? Bạch.

- Thầy lập Đạo, truyền pháp cho các con tu đó là bí pháp. Vì nó là khẩu truyền tâm thọ thì làm sao khỏi sai lạc? Bởi thế, Thầy để lại cho các con quyển Đại Thừa Thầy dạy cái lý đạo bên trong. Khi nào con thọ pháp mà đúng với cái lý Đại thừa là chơn lý thật không sai. Còn cái pháp không đúng với lý Đại Thừa là sai nghe con!

Hôm nay, Thầy đã dạy các con chỉnh y rồi thì coi đó có đúng với Đại thừa không con. Về mặt hữu hình thì các con tu nên lập đức hạnh. Vậy con Tuôi giải chữ đức và chữ hạnh cho các con rõ biết mà hành theo?

Về sự ăn mặc, Thầy không buộc các con phải nâu sồng. Nhưng các con cũng ăn mặc cho có vẻ thiện lương. Vậy Thầy dạy các con khi đi đàn thì nên mặc đồ quốc phục, nếu con nào có phận sự thì mặc áo dài để tiếp tân.

Vậy đàn nay có con nào chưa rõ cái lý Đạo, bạch cho Thầy giải.

Giỏi bạch "....."

Vì các con quá thành tâm mà có lỗi khi bị sơ xuất. Vậy các con học cho tột cái lý nơi Đại Thừa thì các con mới thấy cái Đạo trong con chứ không ở ngoài nghe con!

**THI BÀI:**

Linh hồn ở cõi Thiên đàng,

Thầy trao bí pháp đưa sang con về.  
Hồng trần chớ mẩn, chớ mê,  
Có khi con phải nã nề nơi tâm.  
Để gì sống đặng ngàn năm!  
Mà con cứ phải nghĩ thầm lo xa.  
Ngọc châu ứng hiện canh ba, (11-01giờ)  
Con nên lấy nó đặng mà nuôi thân.  
Mót bòn cho được một cân,  
Thì con cũng đặng pháp thân trường tồn.  
Tu hành con phải dưỡng ôn,  
Để tâm thanh tịnh bảo tồn anh nhi.  
Đạo mầu có pháp huyền vi,  
Ba năm tám tháng đường đi Thiên đàng.  
Huấn lòng khổ cực đừng than,  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm.

Xuân bạch: "....."

- Các con ôi! Thầy thấy các con tu Đại Thừa mà chưa đủ hy sinh cho cơ Đạo mà các con cứ chia rẽ mãi vậy?

Thầy sẽ có cơ thống nhất của phái Chiêu Minh đó con! Thì con nên hiểu ý Thầy.

Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 03 năm Mậu Thìn**

**THI:**

Cao vọi chín từng đức hóa sanh,  
Đài Đạo Trời ban độ trẻ lành,  
Giáo hóa cho con hành chánh pháp,  
Chủ đích siêu phàm khỏi tử sanh.

Thầy mừng các con! Thầy ban ơn lành cho các con. Các con có lòng lập lễ ngày kỷ niệm của Thầy. Vậy các con an tọa nghe Thầy dạy.

Này các con! Đạo chỉ có Một, xưa cũng vậy mà nay cũng vậy.

Nhưng vì lòng phàm tánh tục, tự cao, tự đại rồi bày vẽ ra làm cho cơ Đạo phải sai lạc. Xưa kia các tôn giáo truyền rồi dùng cái lý vẽ vào sách vở, lâu đời rồi cải sửa cái lý. Bởi vậy kẻ sau sai lạc vì tâm lý không ra.

Ngày hôm nay, Thầy mở Đạo, Thầy cũng dùng cơ bút mà vẽ ra cuốn Đại thừa làm cái lý Đạo. Nhưng mà Thầy đã biết trước, sau này có lắm con sửa cái Đạo. Cho nên Thầy sắp đặt cái Thiên Bàn để cho các con tầm lý. Vì nó là một vật hữu hình, mà hữu hình về lý Đạo trong thân con.



**Vậy Thầy hỏi các con Thiên Bàn là gì?**

**Định bạch: Bạch Thầy, Thiên bàn là cái bàn đồ.**

**- Đúng vậy.**

**Định! Vậy mà hai chữ Thiên bàn con có rõ chẳng?**

**Định bạch: Bạch Thầy; Thiên là Trời, bàn là chỗ thờ Trời.**

**- Thiên là Trời, bàn là các con bàn cái Đạo của Trời và người một lý một khí. Khi các con hiểu Đạo rồi thì các con sẽ hiểu cái thân con.**

**Vậy giờ này, ngày này là ngày kỷ niệm của Thầy và người, Thầy ban ơn cho con thêm một cái lý Đạo nắm giữ mà hành cho đúng nghe con! Biết rồi tự kèm tâm lo tu chẳng nên thối lộ.**

**Hiệp nghe Thầy hỏi lý Đạo?**

**Ngày xưa Đông xá lang, Tây gia nữ là gì? Thầy muốn lấy cái lý ngày xưa mà chỉ cái lý Đạo ngày nay, có phải một không con? Nghe Thầy giảng đây:**

**- Đông Mộc, Thái dương ở bên hướng Đông là xá lang.**

**- Tây gia nữ, Thái âm ở bên hướng Tây tức là gia nữ.**

**- Còn nơi Thiên bàn, cái nào là xá lang? cái nào là gia nữ? Các con nhìn rồi bạch.**

**Định bạch: "..."**

**- Này con! Đông mộc là bình bông, Thái dương là ngọn đèn bên bình bông, tức là lý xá lang.**

**- Tây gia nữ là đĩa trái cây, ngọn đèn bên đó là Thái âm tức Tây gia nữ.**

**Vậy Hiệp! Con có rõ nơi trong mình con cái nào là Xá Lang, cái nào là Gia Nữ?**

**Hiệp bạch: Bạch Thầy Đông phương Giáp Ất (Mộc) là Gan, Tây là Canh Tân (Kim), phối.**

**- Này con ! Đông Mộc sanh Hỏa là nhà của Xá lang tức là Thần Hỏa.**

**- Tây Kim sanh Thủy tức là Gia nữ của các con hiệp lại, biết hiệp lại là đắc Đạo đó con!**

**Vì có lắm con tu không đạt được Đạo rồi mõi mòn bày vẽ ra hữu hình làm cho cơ Đạo chình nghiêng.**

**BÀI:**

**Chốn Bồng Lai là nơi thanh tịnh,  
Con tu hành nương vịn theo Thầy,  
Khuyên đừng bày chuyện dở hay,  
Dở hay do bởi biện bày phạm tâm.  
Tu thì phải, phải tâm chơn lý,  
Khí khinh thanh tức thị huyền thiên,  
Khăn đen chín lớp Thầy truyền,**

Áo trắng bạch khí con hiền khá tri!  
Đạo vô vi bày chi sắc tướng,  
Sắc tướng rồi phải vương tà quyền,  
Làm cho mỗi Đạo chinh nghiêng,  
Trách ai lèo lái con thuyền tả khuynh.  
Tiên với Lộ công trình đã hủy,  
Đại này con! suy nghĩ ra sao?  
Khăn đen áo trắng một màu,  
Thầy ban ân huệ để vào thiên thơ.  
Thương sanh chúng hiện giờ luân lạc  
Muốn tìm đường giải thoát linh hồn,  
Đường lành ai nữ lấp chôn?  
Bày ra sắc tướng tự tôn cho rằng.  
Vì vật chất tinh thần giảm mất,  
Khuyên con hiền tu thật lòng tu,  
Đời khuya tắm tối mịt mù,  
Thầy khêu đuốc huệ đường nhu con hành.  
Gió lai rai trên cành tòng bá,  
Sương tuyết nhiều nhành lá sum sê,  
Xem qua thì thấy nặng nề,  
Ban ân huệ tự tin lấy trẻ,  
Lo tu hành Thầy sẽ ân ban,  
Hồng trần nóng tợ lửa than,  
Kiếp sanh là kiếp mơ màng mộng du.  
Vật chất phải, phải tu nghe trẻ!  
Biết đủ rồi lặng lẽ tâm an,  
Trường thành Hoàng Thủy khang trang,  
Mà con có thấy bảo toàn đặng chưa?  
Phận tu hành muối dưa đạm bạc,  
Đắc Đạo rồi cõi hạc du Tiên,  
Vui chơi bốn cõi ba miền,  
Trường sanh bất tử toại nguyện lắm con.  
Chư môn đồ thành tâm cầu nguyện,  
Ban ân lành linh điển rưới chan,  
Muốn lên đến cảnh Thiên Đàng,  
Thì cho đại chí vào hàng Phật Tiên.

Có đại ý, đại chí kiếm tìm! Vạy Thầy ban bồ đào tửu cho các con  
hoan ẩm. Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Mậu Thìn**

**THI:**

**Ngộ giác, giác tha mới hiệp hòa,**

Bửu linh ba báu pháp Tiên gia,  
Chơn thần sáng tỏ nhờ Chơn khí,  
Nhơn hữu căn lành gặp Đạo Cha.

Ngộ mừng chư đệ muội! Chư đệ muội an tọa.

Này chư đệ muội! Kiếp sống con người trăm năm cho là trường thọ, đối với cảnh Tiên thì như lửa nháng, thế gọi là hạnh phúc. Ôi! thật là mê.

Con người sanh trên địa cầu này hữu phước là có đủ tam bửu, ngũ hành đồng thể cùng Trời đất. Một chúng sanh là một hạt giống, nếu không gặp dạng đám mưa thì hạt giống phải chịu vùi nơi bùn đất. Rồi mọc, mỗi, chuột, bọ phá hại thì tiếc thay!

Vậy hôm nay, Thầy gieo mỗi Đạo đó là đám mưa. Mà rất thương thay cho người ở thế vì vật chất mà quên đi con đường tu luyện.

Chót, nghe Ngộ Bửu hỏi đây?

Giác trước hay là ngộ trước? Đệ trả lời.

- Thưa huynh trưởng, theo chỗ thấy biết của đệ thì dùng trực giác để đến ngộ.

Nếu ngộ trước thì phải qua những trung gian tinh và thức.

- Đúng! Ngộ rồi sao nữa?

- Theo chỗ thấy biết thì tuân tự tìm Đạo, ngộ Đạo, hành Đạo và rồi đắc Đạo.

- Giác ngộ là đắc! Vậy nghe Bần Đạo giải đây:

Vì cơ vô vi ngày xưa đã sai lạc chơn truyền rồi lý luận lấy chỗ vô cực là Phật tánh, rồi vô cực sanh thái cực, thái cực sanh lưỡng nghi, rồi lấy chỗ lưỡng nghi làm âm dương hiệp lại là Đạo, rồi cái Đạo sanh sanh hóa hóa.

Vì lý luận ở chỗ sanh diệt rồi luận mãi không ra bờ bến.

Thí dụ: Một người lái con thuyền ra giữa bể mà không học địa dư, không có bản đồ rồi cứ lênh đênh trên mặt bể cho là bể rộng không bờ bến.

Vậy sao không luận chỗ xá lợi Phật đó đệ!

**THI BÀI:**

Người ở thế mấy ai tránh khổ,  
Tuổi trăm năm càng hổ cho thân,  
Đứng đi gối mỏi đau chân,  
Mắt mờ, tai điếc tinh thần kém suy.  
Vì lao lực lắm khi giảm sức,  
Ham lợi danh khí tức hao mòn,  
Sắc tài mất hết điểm son,  
Sống càng vô ích mỗi mòn điểm linh.  
Hỡi khách tục gieo mình bể khổ,

Thức tỉnh lòng tâm chỗ giải nguy,  
Đạo mầu có pháp huyền vi,  
Là phương thuốc báu quy y tinh thần.  
Vậy nên khá tu thân, tu tánh,  
Tu thì nên xa lánh việc người,  
Tu hành thế kỷ hai mươi,  
Tu cho đắc Đạo vàng mười khó phân.  
Tu choặng chơn thân hiện xuất,  
Tu giữ gìn chơn tức căn môn,  
An nhiên dưỡng dục chơn hồn,  
Vào ra cho đúng Thiên môn cửa huyền.  
Đặng bằng ngọc thành Tiên thành Thánh,  
Luyện kim đơn bốn tánh Như Lai,  
Chí công trau luyện giới mài,  
Đắc thành chánh quả Cao Đài chiếu phê.

Vậy Ngộ Bửu vui cùng chư đệ muội hoan ẩm bồ đào tửu, Ngộ Bửu thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngộ thời, ngày 13 tháng 01 năm Mậu Thìn**

**THI:**

Cao quý là con ý thiệt hành,  
Đài Đạo vận hành lóng trước thanh,  
Giáo hóa kỳ ba Thầy độ tận,  
Chủ ý Thầy trao trẻ thiệt hành.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Này các con ôi! Quả địa cầu dục giới này là quả địa cầu 68 là nơi vật chất trong đó chia ra làm ba:

- Một là thực vật – Hai là động vật – Ba là khoáng (chất) vật. Vậy chúng sanh là động vật.

Loài người làm chủ quả địa cầu này vì con người có đủ tam bửu, ngũ tạng đồng thể cùng Trời cho nên có câu: Thiên Thượng Thiên Hạ.

Con người quý báu hơn muôn vật mà người không rõ đạo đức, không lo tu luyện cho có ngọc xá lợi mà lại cứ tranh giành vật chất, lấy cái giả mà làm cái thật, cái thật bỏ đi. Thật là mê đó con!

**TRƯỜNG THIÊN:**

Ngọc kia chẳng giữa chẳng mài,  
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi!  
Các con đã biết tu trì,  
Giữa mà không giữ cũng thì uống công.  
Giống gieo thì ở mùa đông,

Đến xuân gặt hái cũng phòng bệnh sâu.  
Khó khăn là ở buổi đầu,  
Khuyên con khá nhớ học câu nhẩn hòa.  
Muốn lên đến cảnh Thiên tòa,  
Tu hành gìn giữ tam hoa đủ đây.  
Muôn năm mới gặp hội này,  
Hội này là hội rồng mây thượng huyền.  
Con nào cốt Phật căn Tiên,  
Thầy trao bí pháp hườn nguyên hội đào.

Này các con! Các con hữu phước gặp Đạo thì phần chí lo tu cho đắc Đạo.

Ngày gần đây các con có phận sự để độ đời. Vậy các con tâm tu cho đúng pháp.

Thủy! Nghe Thầy chỉ pháp cho con: “Nhà tối con nên đốt đèn!”.

Cúc! Nghe Thầy chỉ pháp cho con: “Nhà bị gió thì con nên xủ rèm. Nhà tối bị trộm cắp mất vật quý đó con! Nhà trống gió vào lung lay báu vật”.

Xuân! Thầy đã dạy mắt phải xem hòn non cung huỳnh.

Vậy các con khá tìm sửa nghe con!

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 03 năm Mậu Thìn**

**THI:**

Cao thấp rồi con cũng biết lần,  
Đài Đạo tu hành bỏ tánh sân,  
Tiên tục hai đàng con chọn lấy,  
Ông giáo cho con dứt bụi trần.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy giáo hóa.

Các con có lòng dâng lễ kỷ niệm mừng Thầy.

Các con ôi! Đời lắm khổ, Thầy truyền Đạo để các con tu hành trở về ngôi vị.

Đây là buổi Hạ Ngươn sắp tàn, vậy các con lo tu kỹ rồi sẽ trở lại ngôi xưa.

Việc tu hành các con nên cố gắng, vì đời dầy dẫy vật chất, nó quyến rũ các con đi vào đường sa đọa đó con!

**THI BÀI:**

Ngươn tam ngươn tuần hườn dựng lại,  
Giáo Đạo màu một phái Chiêu Minh,  
Dạy người cải tử hườn sanh,  
Thầy trao bí pháp luyện hình kim thân.  
Đã bao lần giáng trần độ chúng,

Tùy thời cơ cho đúng lòng người,  
Gieo truyền Đại Đạo khắp nơi,  
Trước tu Nhơn đạo sau thời tu đơn.  
Trăm ngàn nẻo đường chơn có một,  
Ai là người Phật cốt căn Tiên,  
Nghe qua thì rõ Đạo huyền,  
Lo tu tránh khỏi cái miền trần ai.  
Dầu gặp phải chông gai chớ ngại,  
Khúc quanh co thuyền phải tùy giang,  
Bước đi mau bước trúng đàng,  
Thì con sẽ thấy đạo toàn chơn không.  
Hỡi kẻ tục còn trong máy tạo!  
Đời đã tàn dĩ đáo về đâu?  
Sao không đạt đạo tham cầu,  
Lo tu tránh khỏi cái bầu càn khôn.  
Đồng tử yếu điển, vậy sau Thầy sẽ tiếp.

Thầy ban ơn lành cho các con và các con hoan ẩm bồ đào tửu. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 7 năm Mậu Thìn**

THI:

Cao quý đạo tâm trẻ giữ gìn  
Đài Đạo hành tròn pháp dưỡng sinh,  
Tiên bảo kỳ thân Thầy hằng dạy,  
Ông đắc Đạo rồi độ chúng sinh.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy.

THI:

Nguôi ngút mùi hương cả một bầu,  
Thương đời đêm tối gặp mưa ngâu,  
Lạnh lòng gió buốt màn ai phủ?  
Ban ơn lành giảm bớt nạn sầu.

Này các con! Giờ này, đêm nay, một bầu Trời Nam đầy hương khói. Thầy ngự giá ban ơn cho chúng sanh. Còn nơi đây là nơi Thầy chọn lựa các con để làm gương cho cơ Đạo. Vậy các con nên học theo ý Thầy để dìu dắt chúng sanh lên con đường giải thoát, thì các con có công cùng Thầy. Thầy hằng dạy các con: "Tiên bảo kỳ thân", mà muốn bảo thân thì phải làm sao các con?

Hùng bạch: Bạch Thầy muốn tiên bảo kỳ thân, là trước phải giữ thân cho khỏe mạnh để làm theo lời Thầy dạy.

Cũng khá cho!

- Nghe Thầy giảng, các con tu hành muốn bảo sanh tánh mạng thì các con phải giữ giới, vì chúng sanh trên quả địa cầu 68 này bị một cái nghiệp sát sanh mà hôm nay phải chịu trả quả chung qui. Còn riêng các con tu thì cũng chịu trả quả. Đó là luật công bằng. Vậy các con bị trả quả thì các con vui lòng lãnh lấy thì sẽ hết. Còn các con muốn dưỡng sanh tánh mạng thì các con phải giữ giới.

- Nếu các con không giữ giới thì ngũ tạng các con phải bị tật bệnh, cơ thể hao mòn, thì đâu có đủ tinh thần mà luyện Đạo.

- Về phần chỉ Đạo các con nên hợp lại cho y khuôn rập. Khi Thầy dạy các con đầy đủ thì Thầy sẽ bế cơ bút. Vậy những điều gì các con chưa thấu thập thì các con bạch lại. Vì sẽ có một cơ hội chúng sanh lợi dụng cơ bút để làm một món lợi riêng. Vậy các con chú ý nghe!

#### TRƯỜNG THIÊN:

Tu hành ngũ giới, tam quy,  
Con đường giải thoát lần đi Thiên Đàng.  
Đạo người là Đạo tam tạng,  
Ngũ luân vẹn giữ là hàng Thánh Nhơn,  
Tu Tiên bỏ tánh giận hờn,  
Lửa lòng bùng cháy kim đơn chẳng còn.  
Tinh thần là một điểm son,  
Mất đi cũng thể cây còn cành khô.  
Tu hành con trẻ điểm tô,  
Giữ tâm thanh tịnh nam mô Cao Đài.  
Dầu cho tiếng động bên tai,  
Tâm con lặng lẽ Bồng Lai tại trần.

Vậy các con nên cố gắng y theo lời Thầy dạy, Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Mậu Thìn**  
Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông.  
Chiếu Minh Chơn Pháp, tu luyện lục thông. Các con an tọa tịnh tâm nghe Thầy dạy:

Này các con! Đạo Thầy hôm nay đã sang qua châu kỳ thứ hai. Cơ Đạo sẽ bình minh. Cũng như bắt đầu châu kỳ thứ nhất, Thầy đã chỉ y cho các con Chơn Pháp. Vậy từ nay các con có phận sự chỉ Đạo phải học lại Đại Thừa cho rõ thông lý Đạo và nơi Thiên Bàn cho đúng với cái pháp bên trong, mỗi con đặt tuyến cho 12 con. Nếu có cơ bút thì Thầy chỉ định, còn không thì các con coi con nào đủ đức đủ đạo thì giao phận sự lại, con phải làm chứng, Như vậy Đạo Thầy không sai...

Này các con! Châu kỳ thứ nhất đã mãn, cơ Đạo sai lạc mà Thầy có lỗi khi dạy các con nơi Tổ Đình, nhưng các con đó chẳng nghe lời Thầy. Nên ma vương trì kéo các con. Tại sao Thầy không có quyền để thưởng phạt?

Vì khi Thầy lập Đạo thì Tam thập lục động có xin cùng Tòa Tam Giáo. Nếu con nào của Thầy độ thì nó phải để cho Thầy, còn con nào cãi lời Thầy thì để cho nó độ. Bởi vậy Thầy chỉ thương cho những con đó bị tà quyền mà xa Thầy.

Vậy từ nay các con nên nhớ khi nào con đó mặc y phục đúng hai chữ Cao Đài thì mới nên truyền Pháp. Nếu con nào tư lệnh sẽ bị khảo nghe con!

Các con nên nhớ học lý đạo Đại Thừa với Thiên Bàn cho đúng cái Pháp bên trong.

#### BÀI:

Nhơn đặc nhất đại nhơn chi hạnh,  
Hiệp tiên thiên mạng tánh song tu;  
Đáng người quân tử hiền nhu,  
Thế Thiên hành hóa giao du độ đời.  
Lấy đạo đức tùy thời độ chúng,  
Phận dặt dìu phải dụng lòng chơn,  
Lời Thầy gắn bó keo sơn,  
Tu Tiên phải giữ chữ chơn làm đầu.  
Vậy mới đúng cái câu hy Thánh,  
Vậy mới là bốn tánh Như Lai;  
Độ người ra khỏi trần ai,  
Thì con cũng đặt lên đài thế tôn.  
Ngọc quý giá đừng chôn cõi tạm,  
Biết trau giồi là đám con hiền,  
Tu hành đặc Phật thành Tiên,  
Thì con cũng đặt về miền Thiên bang.  
Ở cõi tạm ngai vàng bệ ngọc,  
Phút chốc rời cảnh khóc kẻ bên,  
Dầu cho có đặt tuổi tên,



**Cũng là giả tạm có bền chi con?**

**Về phần cầu cho con Tâm. Tâm có căn lớn. Cũng có lắm lần Thầy khuyên dạy mà con Tâm không giữ cho tròn ngũ giới. Nên không kết đặng pháp thân, chỉ vào hàng Thần Đạo, Thầy phong Ngọc Linh Chơn Thần.**

**Vậy xả đàn mười lăm phút Thầy cho lâm cơ, Thất hầu cơ, Thầy ban ơn lành các con hoan ẩm bồ đào tửu. Thầy thăng.**

**Tái cầu:**

**THI:**

**Ngọc quý tại mình chẳng khéo trau,  
Linh hồn thoát tục rõ âm hao;  
Chơn truyền Đạo Pháp không tròn vẹn,  
Thần giáng đàn trung hợp bạn đào.**

**Thần chào chư đệ muội Nam Nữ có lòng cầu nguyện cho Thần đặng lâm cơ.**

**Này chư đệ muội! Lúc sinh tiền đệ huynh hội hiệp, nay hai ngã cách chia. Nhớ lúc tại Đàn anh em vui vầy. Có lắm lần Thầy dạy mà Thần không giữ trọn. Nên nay về Thầy thọ lệnh Thầy dạy thêm. Chư đệ ôi! Còn tại xác thân thì dễ tu, chớ mất cái xác thân rồi cũng như mất cái máy. Vậy chư đệ rán tu cần và kiên cử cho đúng pháp. Vì lúc sanh tiền Thần bị bơ thờ phải bị nhiễm trược nặng. Lúc xuất thần cái dương không đặng xuất chánh phải xuất ra mao khiếu, còn âm khí mạnh xuất ra nơi mắt âm. Đó là một cái lỗi của Thần vì không làm đúng ấi chứng là có lỗi với Thầy.**

**Đức! tình phụ tử là nơi cõi tạm, chớ linh hồn chẳng có riêng. Nhưng sự đời có vay có trả. Con ôi! Thế sự vạn bang đô thị giả. Vậy con nên mau thức tỉnh tâm đường chánh.**

**BÀI:**

**Nhìn cuộc thế trôi qua mau lẹ,  
Sống trong đời tuổi lẻ mấy ai?  
Công danh phú quý miệt mài,  
Ngư, tiều, canh, mục, nào ai thọ trường?  
Người tu học trên đường trau luyện,  
Mãi nơi lòng lắm chuyện không hay,  
Quả công chưa có đủ đây,  
Đơn thơ chiếu triệu về Thầy dạy răn.  
Nay đã đủ ba trăng giáng bút,  
Để đôi lời kết thúc việc đời,  
Hồng trần cõi tạm ai ơi!  
Nhưng còn một chút nghĩa đời khi xưa.**

Nhìn con trẻ lòng chưa yên lặng,  
Biết rằng con chẳng đặng thấy cha,  
Thương nhau nhỏ lệ chan hòa,  
Hợp tan, tan hợp đặng mà bao lâu?  
Người cỗi tạm bóng câu cửa sổ,  
Kẻ ra đi để khổ người còn,  
Biết rằng đạo nghĩa chưa tròn,  
Nghiêng mình xin lỗi em còn buồn chẳng?  
Phận cha già tròn phần an lạc,  
Biết tu hành cũng đặng bảng son,  
Từ đây anh khuất em còn,  
Gia đình em giữ đoàn con vưng lời.  
Lo tu luyện chiêu mới chung hưởng,  
Nặng thế tình phải vướng nghiệp oan,  
Hồng trần sáu cửa phải mang,  
Làm sao biết đặng Thiên đàng mà lên?  
Vậy khi xả đàn con Đức dâng rượu lễ. Thăng.Chung niên Mậu Thìn

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng 01 Năm Kỷ Tỵ (1989)**

**THI:**

Cao quý giới trau chẳng nản lòng,  
Đài Đạo hành tròn đặc lục thông,  
Thượng thừa hạ trí không tầm đặng,  
Để giáo cho con phục giáng long.

Thầy mừng các con! Nay các con an tọa, tịnh tâm nghe Thầy giáo hóa.

Các con ôi! Buổi Hạ Ngươn này là cơ để cho chúng sanh trả quả cùng nhau, rồi sẽ đến cơ chọn lọc lành dữ mà phải đi vào thăng đọa vì chúng sanh không biết thương nghĩ xa. Vậy Thầy cho các con biết: Cả thảy chúng sanh đồng một điểm chơn linh mà không biết cứ mãi tranh giành cấu xé nhau vậy mà còn chưa vừa lòng tham dục.

Hùng! Con có biết "Thiên thượng Thiên hạ" là sao?

Vậy con vẽ chữ Thiên. ( gạch trên, gạch dưới, chữ như )

Này các con! Nghe Thầy giải bày chữ Thiên.

–Hai ngang trên là âm dương của Trời, hai phết xuống là chữ nhưn, người thọ bán âm dương. Cho nên Trời là Thiên thượng, chúng sanh là Thiên hạ. Trời và người hiệp lại là Thiên liêng rồi nối tiếp nhau mà sanh hóa. Nếu cơ sanh hóa mà không có cơ giáo hóa thì chúng sanh mãi mãi luân hồi. Vì thế, nên Thầy có lắm lần khai Đạo để độ chúng sanh trở về ngôi vị mà cũng bao lần cơ Đạo bị thất kỳ truyền.

Cho nên buổi Hạ Nguơn này Thầy mở Đạo Cao Đài truyền cái bí pháp cho chúng sanh tu luyện trở về ngôi vị. Vậy các con thọ pháp thì rán mà trau sửa cho đúng Đạo thì có ấn chứng nghe con!

**BÀI:**

Đường chơn Đạo do Thầy nắm giữ,  
Con tu hành giữ chữ nhưn tâm,  
Đừng cho sai lỗi lạc lầm,  
Đạo tâm không có, khó tìm đường chơn.  
Con tu luyện dày công Đạo đạt,  
Bốn giờ linh chèo Bác Nhã thuyền,  
Giữ lòng choặng tịnh yên,  
Học câu đức thẳng lánh miền thị phi.  
Cơn cận hỏa phương tri hỏa nhiệt,  
Lúc lý băng phải biết băng hàn,  
Thơ con chặt dạ bèn gan,  
Kiếp sanh là kiếp đã mang nghiệp rồi.  
Khuyên các con tu bồi âm đức,  
Trả cho rồi nghiệp lực đã vay,  
Hồng trần cõi tạm là đây,  
Khéo chơn bước kịp theo Thầy về quê.

Vậy các con rán lo tu choặng Đạo thì sẽ trở về cùng Thầy,  
Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm. Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 3 năm Kỷ Tỵ**

**THI:**

Cao quý gìn cho đúng ý Thầy,  
Đài Đạo đạt rồi mới biết hay,  
Tiên dực đủ đây nhờ pháp luyện,  
Ông giáng mừng con biết hiệp vầy.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy.

Này các con ôi! Thầy mở Đạo kỳ ba nhằm buổi đời mạt kiếp. Thầy thương các con truyền mỗi Đạo vô thượng để cho các con tu luyện đắc Phật Tiên mà trở về ngôi vị.

Thầy rất thương cho những con tu hành rồi mà còn háo danh vì Đạo thì những con đó làm sao đạt đặng cái Đạo màu? Hỡi các con! Đời có phải là nơi giả tạm để cho các con mượn cái giả mà tạo cho đặng cái thật, rồi các con mới trở về ngôi vị đó các con! Vậy khi các con lãnh pháp thì ráng chí cần siêng bốn buổi đừng quên nghe con! Vì cái pháp linh trong bốn giờ các con nên hưởng lấy.

**BÀI:**

Đạo quý báu Thầy truyền cho thế,  
Biết trau dồi lánh bể trầm kha,  
Tu hành giữ đặng tinh ba,  
Thì con sẽ thấy Đạo là trường sanh.  
Đạo gốc vốn tâm lành nghe trẻ!  
Tâm này đây đúng lẽ tâm điên,  
Con nào giữ đúng bốn nguyên,  
Hườn hư thì đặng thành Tiên khó gì?  
Lời Thầy dạy con tri tường tận,  
Con biết rồi mới tận lòng vui,  
Hong trần dứt bỏ lảm mùi,  
Tu hành sai, đảm ngậm ngùi về sau.  
Ngọc quý giá vàng thau lánh đạ,  
Con vui đùa cõi tạm thời gian,  
Đến khi trút hết hơi tàn,  
Thì con sẽ thấy rõ ràng tay không.  
Khuyên con trẻ lo tròn đạo đức,  
Giữ làm sao mực thước in khuôn,  
Gặp cơn thử thách chớ buồn,  
Thể người quân tử luôn luôn gặp nần.  
Gió cát bụi lấp đàng từ thiện,  
Con lau chùi thực hiện lòng thanh,  
Muốn nên một bực chí thành,  
Tuốt gươm trí huệ mai sanh chẳng màng.

Này các con có lòng tưởng đến Minh Định. Minh Định có công với Đạo với Thầy rất cao, nhưng bị một cơn thử thách Minh Định sai lầm. Thầy thương con nên Thầy đem về chớ Minh Định cũng còn phận sự. Vậy Thầy phong cho Minh Định là Minh Định Chơn Nhơn. Vậy đến ngày thập ngũ tứ nguyệt cho Minh Định lâm cơ nơi Nghĩa Linh. Các con nào chịu ơn của Minh Định đến ngày đó mà hội hiệp.

Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Ty**

**THI:**

**Cao quý là con quyết chí tu,  
Đài linh rõ lý bực hiền nhu,  
Giáo hóa chơn truyền tam quy đặc,  
Chủ tâm hành đạo khỏi Diêm phù.**

**Thầy mừng các con! Hôm nay Thầy giáng điển để chứng lễ cho Minh Định. Thầy cũng có đôi lời nhắc thêm cho các con nơi đây vì các con có lòng thành lập cái Nghĩa Linh nhưng chưa đủ tiệt nghi. Vậy các con nên chung tâm để lập thêm cái chỗ dưỡng bịnh cho có chỗ tiệt nghi. Khi có con nào đã có chiều triệu sẽ đến đây dưỡng thần, vì có lắm con khi xuất thần không trọn vẹn vì ở gia đình còn ô trược hoặc các con còn thấy sự chia lìa làm cho rúng động chơn thần. Vậy các con cố gắng rồi sau này Thầy sẽ chỉ thêm.**

**Tìm, sự khảo đảo đó Thầy đã cho các con biết trước mà các con không đề phòng, Minh Định cũng bị cơn thử thách mà không giữ đặng nên phải hạ cấp.**

**Vậy các con cầu Minh Định lâm cơ. Thầy thăng.**

**Tiếp cầu:**

**Minh Định Chơn Nhơn chào chư đệ muội! chư đệ muội tự an tọa. Minh Định nhắc đến cơn khảo thí đồ lệ các chư hiền ôi! Công lao của Minh Định với Đạo một bước không xê. Rồi một cơn thử thách Minh Định không vững lòng. May nhờ Thầy thương đem về đó là thời kỳ ân xá. Nếu không thì Minh Định chẳng đặng vào ngôi Tiên. Minh Định cãi Thầy sửa Thiên Bàn rồi tự sửa Công phu do chỗ còn mê tín ảo mộng.**

**Thất bạch: Xin nhờ bần huynh cho biết sửa chỗ nào?**

**- Minh Định bỏ hình phạt tử, Thầy có dạy tại Linh Bửu đàn mà Minh Định không nghe Thầy.**

**Các chư đệ ôi! Cái Thiên Bàn còn nguyên vẹn là Đạo Thầy còn nguyên vẹn; sửa Thiên Bàn là sửa cái Đạo của Thầy truyền hôm nay. Vậy chư huynh đệ muội nên nhớ đừng để lầm sai rồi ăn năn phải muộn.**

**THI:**

**Minh mông Thiên địa chủ Càn Khôn,  
Định đặng âm dương có xác hồn,  
Chơn thần luyện đặng trường niên cửu,  
Nhơn nhơn tu kỹ phục mạng tồn.**

**BÀI:**

**Nhìn cuộc thế xót thương kẻ thế,**

Biết đâu là dâu bể tang thương,  
Mãn vui trong giấc mộng trường,  
Không tầm đạo đức tầm phương giải nạn.  
Chư huynh đệ còn đang ở thế,  
Giữ cho tròn đừng để lạc sai,  
Giữ tròn thệ nguyện là hay,  
Gặp cơn thử thách niệm ngay danh Thầy.  
Đạo vô vi đừng bày hữu tướng,  
Đạo nơi tâm đừng tưởng bên ngoài,  
Tưởng hình tướng bóng là sai,  
Tinh thần Đạo Pháp Cao Đài Chiếu Minh.  
Đạo đã đến bình minh rạng tỏ,  
Khuyên chư hiền phải rõ tình thương,  
Chung nhau mà bước một đường,  
Hòa nhau đặng có làm gương độ đời.  
Hòa cho đặng thì đời mến Đạo,  
Hòa đặng rồi cơn khảo chẳng còn,  
Đạo Thầy quý báu vàng son,  
Hòa sao cho đáng làm con của Thầy?  
Tìm, hiền tỳ dày công tu kỹ,  
Giữ đừng cho lãng phí kim đơn,  
Phật Tiên nào có giận hờn,  
Học thêm chữ nhẩn kim đơn mới tồn.  
Tỷ Triều hãy bảo tồn Linh Bửu!  
Muốn tu hành làm chủ cái thân,  
Biết rằng cuộc thế giả chẳng?  
Nâu sòng đạm bạc dò lần đàng Tiên.  
Chư huynh đệ ba miền tề tựu,  
Chút lễ tình ly rượu ấm lòng,  
Mừng cho cơ Đạo thành công,  
Chư hiền sẽ đặng ân hồng Thầy ban.  
Vậy Minh Định cầu cho chư hiền tu mau đạt Đạo. Minh Định thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Kỷ Ty**

**THI:**

Cao quý tu hành đắc Phật Tiên,  
Đài Đạo Thầy khuyên tịnh, định, thiên,  
Giáo hòa quy hiệp tâm thành kính,  
Chủ pháp càn khôn nắm mỗi giềng.

Thầy mừng các con! Thầy chiếu điển chứng lễ cầu của các con,  
Thầy đã ân phong cho Kiều là Huệ Hạnh Tiên Cô. Thầy sẽ cho lâm  
cơ, Vậ các con cầu Ngộ Bửu.  
Thầy thăng.

Tiếp điển:

THI:

Ngộ Đạo kỳ ba đắc đặng Tiên,  
Bửu báu trần gian khó đổi hiền,  
Chơn thường hành đặng làm gương Đạo,  
Nhơn nghĩa hành tròn chớ mặc nhiên.

Ngộ Bửu mừng chư huynh đệ nam nữ trung đàn lập lễ kỷ niệm của  
Ngộ Bửu.

Chư hiền đệ khá hiểu, đời là một giấc mộng cuối cùng của chúng  
sinh a! Khá kính Thầy, mong ơn Thầy mà đem các con ra khỏi giấc  
mộng Nam kha. Danh lợi là cái chứng bịnh nan y phải đành cam  
chịu trong buổi Hạ Nguơn. May thay! cho chư đệ thoát khỏi cảnh  
lâm than.

TRƯỜNG THIÊN:

Cho hay tục bịnh nan y,  
Ai đem chén thuốc chữa thì lợi danh.  
Hồng trần gặp buổi cạnh tranh,  
Tửu, sắc, tài, khí phải đành hại thân.  
Tu hành bỏ đặng tánh sân,  
Tinh thần minh mẫn như trăng đêm rằm.  
Tu hành luyện đặng cái tâm,  
Trường sanh bất tử khỏi trầm đọa sa.

Vậ Ngộ Bửu chúc mừng cho chư huynh đệ tu hành mau tấn phát.  
Cầu Huệ Hạnh. Thăng.

Tiếp cầu:

THI:

Lan Huệ mùi hương chẳng khác xa,  
Đức Hạnh giới trau một chữ hòa,  
Thiên Tiên nấu luyện thành đơn dược,  
Đạo Cô giáng bút tại đàn na.

Huệ Hạnh mừng chư huynh đệ nam nữ vui mừng đoàn tụ lễ nghĩa  
này! Chư đệ muội tịnh tâm.

Cơ Trời sâu kín, khó đo lường chư đệ muội ôi! Cơ Đạo ngày nay sắp  
bình minh để rước người căn vị vì đời quá ư đó! Nhìn thấy cơ khảo  
đạo của Đạo thì cũng đau lòng, nhưng mà chư đệ muội phải biết rời  
tự ăn năn chớ chẳng nên có sự bạo động làm cho tâm trung bất an.

Châu, vậy muội có nhớ chẳng? Lúc sanh tiền Huệ Hạnh cũng có lắm lần khuyên đệ muội nên bình tâm để lo tu.

Đệ muội phải biết vật gì ở trong tối thì phải ghét sợ ánh sáng, nếu đệ muội đi đêm mà bắt vật ấy thì đệ cũng ở vào bóng tối. Hãy an tâm đợi Thái dương mọc thì bóng tối sẽ hết, khỏi cần đi đêm mà phải khổ.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Xem qua sách sử Thánh Hiền,  
Hồng quần phận gái thuyền quyền kém tài.  
Kinh thi nào có bằng ai?  
Nhờ công tu luyện thoát rày trầm luân.  
Lên non khó, dễ bằng rừng,  
Tu hành khó dễ khuyên đừng lãng lơ.  
Công phu đúng buổi đúng giờ,  
Diệt trừ lục dục đừng mơ sự đời.  
Nữ Oa luyện đá vá Trời,  
Ta nay chiết Khảm đắp thời cung Ly.  
Đạo Thầy có pháp huyền vi,  
Ai người giác ngộ tầm đi Thiên Đàng.  
Tu hành bỏ pháp hồi quang,  
Cũng như đêm tối trong hang đi thẳm.  
Đại Thừa lý Đạo cao thâm,  
Muốn làm Tiên Phật phải tầm cho ra.  
Các cháu trong gia đình nội!  
Phải biết rằng cây có cội nước nguồn.  
Tu hành nổi chí in khuôn,  
Cũng như giọt nước luôn luôn nhỏ hoài.  
Sết đã bao ngày mưa nắng?  
Có chán hay chưa mà chẳng lo tu!  
Năm non chẳng ướp để dù,  
Nhụy hương phải hết đường tu khó thành.

Này chư đệ muội và các cháu! Phải biết đời là vật chất để quyền rũ con người vào bể khổ. Vậy Huệ Hạnh khuyên chư đệ muội và các cháu nên xa lánh, tầm đường Đạo mà lo tu kéo trễ, vật chất dầu cho cao bay thế nào cũng không qua cơ Tạo đâu!

**BÀI:**

Cá giỏi lội vòng quanh ao giếng,  
Chim bay cao rù kiến rừng xanh,  
Anh hùng oanh liệt, liệt oanh,  
Sa cơ một phút phải đành mạng vong.



Đây lời dạy trong hàng nữ phái,  
Phải biết rằng thời đại văn minh,  
Bày ra vật chất hữu hình,  
Làm cho giảm mất tâm linh của người!  
Lời ca hát vui cười ẻo lả,  
Có lắm lời đả phá gia phong,  
Việt Nam là giếng Tiên Rồng,  
Làm sao cũng có Nho tông làm đầu,  
Dân lê thứ học câu hiếu để,  
Người tử quân học lễ vi tiên,  
Muốn nên một bực nhơn hiền,  
Tam Cang phải giữ, năm giềng hành y.

Vậy Huệ Hạnh khuyên các cháu rán nối chí ông cha mà lo tu. Huệ Hạnh mừng cho chư đệ muội đạo đức gia tăng để giúp Thầy. Huệ Hạnh xin giã từ. Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Tỵ**

**THI:**

Cao linh ngũ khí chín từng mây  
Đài báu môn trung Đạo đủ đây,  
Tiên thiên bốn tánh cư tại đánh,  
Ông quán càn khôn mạng đủ đây.  
Thầy ban ân lành cho các con an tọa.

**BÀI:**

Thầy giáng thể dạy con tu luyện,  
Dụng tinh thần vận chuyển pháp thân,  
Rán công khuya sớm ân cần,  
Đắc thành Thánh thể dò lần đường Tiên.  
Đạo quý báu kim tiên khó sánh,  
Đạo dạy người xa lánh trần mê,  
Phủ chân quay gót trở về,  
Con thuyền tế độ dựa kê rước đưa.  
Khuyên con trẻ muối dưa an phận,  
Mặc thể đời hụp lặn bến mê,  
Biết bao gộp đá gờ ghề,  
Va đầu vào đó chẳng hề biết đau.  
Hỡi quân tử anh hào sớm giác!  
Tâm Đạo mầu che mát thân sanh,  
Đời cùng Thầy nhỏ ân lành,  
Gieo truyền Đại Đạo thừa hành đấng Tiên.

Thầy rất vui! Hôm nay Thầy thấy các con Đạo đã tiến bộ nhiều, các con cùng nhau lo gánh vác Đạo của Thầy để độ đời theo lời nguyện của các con. Vậy các con nên thương yêu cùng nhau, đó là cái lễ hiển dung cho Thầy.

Đàn nay có con nào muốn bạch điều chi?

Hiệp bạch: Bạch Thầy về việc lập đàn ở Rạch giá mà lập ở đâu?

Xin Thầy dạy phận sự.

Khi lập đàn rồi Thầy sẽ phân công, còn sự lập đàn nơi Rạch giá tùy các con chọn lựa.

Hùng bạch: Kính bẩm Đức Thầy, có cô ba ở xóm Linh Quỳnh nhờ con hỏi giùm: Có con tên Nguyễn ngọc Chí sinh năm thân, ngộ nạn ngày 04/10 năm Mậu Thìn nhờ Thầy cho biết tới số hay chưa? Đó là bực Thượng căn xuống trần trả quả rồi về.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Rừng nhu biển Thánh khó dò,

Tu hành con trẻ rán mò cho ra.

Hồng trần cõi tạm người ta,

Muốn làm Tiên Phật rán mà lo tu!

Nhẹ nhàng thìặng khinh phù,

Nặng nề chìm đắm ngục tù khổ thân.

Máy linh Tọa Hóa cầm cân,

Thuyền từ Thầy đã bao lần rước đưa.

Đưa con đến lối thượng thừa,

Tu hành đắc Đạo mới vừa lòng Cha.

Khôi! Con tâm ra chơn lý,

Bổn tánh người nguyên thủy đâu ra?

Chót tu giữ lấy tinh ba!

Trốc tặc sanh thuyền Đạo hòa, tâm an.

Thơi! Con học chữ đầu đàn,

Noi gương Tử Lộ mà hàng cái tâm.

Đạo Thầy quý báu cao thâm,

Bấp! Con tu luyện rán tầm cho ra.

Con ôi! Thế sự đâu là....

Rồi con sẽ thấy Trời Cha độ đời.

Vậy các con rán lo tu đi! Thầy sẽ ban ơn lành cho các con trên bước đường tu.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Kỷ Ty.**

**THI:**

**Cao thanh Đạo Pháp thủ trung điền,  
Đài thượng vận hành thủy bốn nguyên,  
Tiên thiên luyện đặng thuần dương tánh,  
Ông Phật muốn thành giữ bốn nguyên .**

**Thầy ban ân lành cho các con an tọa; Tịnh đàn nghe Thầy giáo hóa.  
Hiệp! Thiên, Địa, Nhơn là gì?**

**Hiệp bạch: Bạch Thầy con không biết.  
Hùng?**

**Hùng bạch: Bạch Thầy con không biết.  
Thiên Địa Nhơn đồng nhau cái gì? Hùng?**

**Hùng bạch: Bạch Thầy con không biết.  
Con nào biết?**

**Thới bạch: Bạch Thầy người có Tinh Khí Thần;  
Trời có Nhật Nguyệt Tinh; Đất có Thủy Hỏa Phong.**

**Đúng vậy! Các con tu theo Thầy thì các con thấy rõ cái pháp của  
Thầy chưa? Người, Trời, Đất đồng đứng Tam Tài. Như vậy, người  
muốn trở lại bốn nguyên thì phải lấy tinh khí thần mà luyện cho  
đắc Phật tử, thì có sai đâu con?**

**Nhưng mà Thầy mở Đạo dạy các con, mà các con cứ lẩn quẩn ở chỗ  
hữu hình mãi. Rồi các con cứ tranh nhau mà khảo đảo làm cho tình  
huynh đệ sút mẻ,**

**cơ Đạo phải chinh nghiêng. Do nơi các con không rõ lý Đạo.**

**Ngày hôm nay, nơi Linh Bửu, Thầy dìu dắt các con, các con cùng  
tiến lên một bậc. Vậy Thầy hỏi: Tại sao Thầy không cho con nào  
nắm lấy trọn quyền của cơ Đạo?**

**Thất bạch: Bạch Thầy vì Đạo của Thầy, các đàn là đệ tử của Thầy.  
Quyền làm chủ của Thầy.**

**Các con nên biết! Đạo Thầy mở hôm nay sẽ đi đến chỗ đại đồng thì  
Thầy cũng tôn trọng Đại Tử Phụ là nắm trọn quyền. Bởi vậy, các  
con là đệ tử đầu có công với Đạo thì cũng là con của Thượng Đế.  
Nhưng ngày hôm nay, các con nơi đây đã có công với Đạo, Cái công  
đó Thầy không nở để chôn vùi mất đi.**

**Vậy thì từ đây những con nào có công với Thầy thì con đó sẽ là  
hàng Thánh Đức nghe con! Thánh Đức, thế tôn tại thế. Khi nào liễu,  
Thầy sẽ cho tên Thánh tiên thiên. Vậy từ đây, mỗi con phải y theo  
lệnh Thầy chỉ kiểu 12 con,**

**khi đủ thì 12 con đó lập một cái lễ ăn mừng.**

**Lễ đó là lễ Khánh Vân nghe con! Do chủ đàn đề nghị ngày.**

Hiệp! Sự lập đàn, Thầy cũng chứng y cho theo lời con cầu xin.  
Nhưng đây là tạm thời. Vậy một thời gian rồi sẽ có sự thay đổi  
nghe con! Các con Rạch Giá phải coi Hùng là đàn anh!  
Hùng! Con nên chú ý và xem xét kỹ lưỡng.

**BÀI:**

Đêm thanh giá ngự đàn trung,  
Các con nam nữ trùng phùng kính tin.  
Khen con đạo đức trọn gìn,  
Thương con lơ lửng thất tình dẫn đi.  
Tình cơn cõi tạm có gì?  
Dầu cho vua chúa chung quy chẳng còn.  
Tu hành bút ngọc ngòi son,  
Tên ghi Tiên tịch vẫn còn ngàn xưa.  
Hong trần sáng nắng chiều mưa.  
Tuổi xuân rồi lại nhật thưa tuổi già.  
Chẳng tu chịu phải làm ma,  
Bởi vì bốn tánh Di Đà mất đi.  
Rán công một kiếp tu trì.  
Đắc thành chánh quả còn gì phải lo.  
Tu hành chẳng giữ cái kho,  
Như thuyền ra bể còn lo bị chìm.  
Mọt kia lỗ nhỏ tợ kim,  
Nhưng mà có thể nhận chìm thuyền to.  
Lời Thầy con trẻ rán lo,  
Gìn tâm giữ ý đừng cho ra ngoài.  
Thất tình là thứ mê say,  
Tâm kia vừa động, ý liền dắt đi.

Vậy các con lo tu hành cố gắng gìn tâm giữ ý nghe các con!  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.  
Chung Niên Kỷ Ty.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng 01 Năm Canh Ngọ (1990)**

**THI:**

Cao minh Bắc khuyết khí huyền thiên,  
Đài Đạo Thầy ban độ trẻ hiền,  
Thượng hòa hạ hiện, tu tâm đắc,  
Đế giáo cho con giữ bốn nguyên.

Thầy các con! Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.  
Truân! Bốn Nguyên là sao?

Truân bạch: Bạch Thầy con không đủ sức xin Thầy chỉ dạy.

- Vì các con đã sai bốn nguyên rất nhiều mà lần Thầy dạy các con phải qui hiệp để chỉnh y bốn nguyên mà các con cứ mãi chia rẽ cùng nhau, làm cho cơ Đạo của Thầy phải chậm tiến lên cơ Thánh Đức.

Đạo Thầy đã sang chu kỳ thứ hai thì Thầy sẽ dạy các con lập cơ Thánh Đức cho kịp kỳ hội. Khi cơ Thánh Đức thành hình Thầy sẽ dạy con đến cơ Xuất gia.

Khi cơ xuất gia thành tựu thì các con sẽ thông công cùng Thầy thì Thầy sẽ bế cơ.

Vì cơ bút các con sử dụng không trọn lành.

Hôm nay nơi Thánh Đức và Linh Bửu các con đã chỉnh y cựu pháp, thì các con thấy rõ cái chơn lý Đạo chưa con?

Hiệp bạch: Bạch Thầy, sau khi con thọ pháp do các anh chị em nơi Linh Bửu truyền lại từ nhứt bộ tới nhi bộ không biết có chi sai sót, nhờ Thầy chỉ dạy.

Các con tu đã có ấn chứng rồi còn chi mà nữa? Vậy từ nay các con nên cẩn ý.

Về phần các con cầu Thầy để chỉ dạy cho đúng sự chỉ Đạo. Các con nên nhớ, Thầy xuống thế kỳ ba, Thầy đã ân xá thì đâu lẽ gì làm khó cho các con. Nhưng vì những con hết hào dương làm sao luyện kim đơn choặng? Rồi các con sa ngã thì con mang lời thề nguyện cùng Thầy. Về cơ Phổ Độ, các con đã có công với Đạo.

Nếu con nào trường trai giữ giới thì con đó cũngặng hàng Thánh Đạo.

Vậy các con nên nhớ mà hành y.

#### **BÀI:**

Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,  
Biết tu rồi tự hồi sửa mình,  
Lỗi mà biết sửa là minh,  
Lỗi rồi chớ có vô tình gieo thêm.  
Người quân tử tánh mềm như nước,  
Giúp cho đời mới được an bang;  
Con tu đạtặng Đạo vàng,  
Học câu bác ái làm toàn rước đưa.  
Đưa sanh chúng thượng thừa thẳng bước,  
Độ người tu cho được nên công,  
Công kia quả nọ cân đồng,  
Ơn Thầy con trả, ân hồng Thầy ban.  
Đã đến lúc khoa tràng Thầy chọn,  
Chọn con hiền làm món quà đời,

Làm gương Thánh Đức con ơi!  
Cho người biết đặng lập đời thượng nguơn.  
Ngọn gió tổn thừa cơn lôi cuốn,  
Cuốn cho người ham muốn điều chi?  
Sắc màu hình tướng tinh vi,  
Đưa người đến chốn A- tỳ ngục môn.  
Con biết Đạo tâm hồn thư thái,  
Nhìn rõ đời như cái bến mê,  
Rán tu một kiếp trở về,  
Thiên đàng là cảnh, trần nê tạm thời.

Các con! Thầy đòi Nguyệt đến Thánh đức hầu Thầy vào lễ Thượng Nguơn.

Thầy ban ơn lành và bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 01 năm Canh Ngọ**

**THI:**

Cao quý Thầy khuyên giữ bốn nguyên,  
Đài Đạo Thầy trao pháp bí truyền,  
Tiên thiên luyện đặng hườn nguyên tánh,  
Ông giáo cho con phục mạng viên.

Thầy ban ơn lành cho các con an tọa nghe Thầy dạy tiếp theo đàn của Từ Phụ.

Này các con ôi! Đạo đã đến thời kỳ lập cơ Thánh Đức. Các con chia rẽ mãi làm cho cơ Đạo của Thầy có được một cái nền tảng vững chắc đó con!

Trong sự khảo đảo, có lần Thầy dùng lời mỹ từ dạy các con mà các con cứ chia rẽ tình huynh đệ làm cho cơ Đạo của Thầy bị sa sút. Hỡi các con! Vì lòng từ bi Thầy không dùng lời quá đáng. Nếu Thầy dùng lời quá đáng thì các con mất đức nghe con! Ngày hôm nay đã đến thời kỳ lập cơ Thánh Đức. Thầy tuyển chọn các con có căn Tiên, căn Thánh để nắm cơ Thánh đức buộc lòng Thầy phải thốt ra lời quá đáng để các con thức tỉnh trở về cơ bốn nguyên. "Các con, nếu khăn trắng còn tồn tại thì Thầy không phải là Giáo Chủ Cao Đài đó con!"

Nguyệt, vì con đã có ngôi Tiên xuống trần, thế nguyện giúp Thầy dìu dắt chúng sanh mà con quên đi khi xuống thế. Hôm nay đã đến lúc con giúp Thầy.

Con nên nhớ kỹ!

**Vậy con thay thế cho Tào chi Đạo nơi Thánh Đức và Linh Bửu cùng con Xuân.**

**Xuân! Nên lập hạnh cho xứng đáng nghe con! Tào làm chứng.**

**THI BÀI:**

**Nơi Thánh Đức chinh y cứu pháp,  
Các con hiền hòa hạp lo tu,  
Đạo Thầy quý chỗ công phu,  
Tý, ngộ, mẹo, dậu con tu đủ đây.  
Khuyên các con hiệp vầy huynh đệ,  
Giữ đường tu đừng để lạc sai,  
Pháp tu lý Đạo Cao Đài,  
Luyện tinh hóa khí, Thánh thai kết hườn.  
Đừng mê tín đường chơn khó gặp,  
Dụng hữu hình vương vấp trần mê,  
Chữ không tu luyện làm đê,  
Không hình, không bóng, không mê theo đời.  
Muốn thoát tục trước thời tri giác,  
Giác đặng rồi ngộ đạt Thiên cơ,  
Rõ thông đâu bến, đâu bờ,  
Không lầm không lạc, không thờ bàng môn  
Đạo gốc vốn Chí Tôn làm chủ,  
Khí huyền thiên đầy đủ quyền năng,  
Tu hành chánh pháp siêu thăng,  
Theo đường tà Đạo, theo lẫn âm ma.  
Nguyệt! Lời Thầy dạy đông phong mã nhĩ,  
Uổng công Thầy con nghĩ ra sao?  
Khảo trừng cho biết vàng thau,  
Khảo cho biết Đạo sau ra độ đời.  
Thầy giải rõ Thiên Trời huyền khí,  
Nơi thân con tánh trí thượng điền,  
Ngươn Tinh là hắc là diên,  
Luyện Tinh hóa khí, khí huyền lấp Ly.  
Con hỡi con hoài nghi chi nữa?  
Vâng lời Thầy chinh sửa cho y,  
Đá kia góc khóe mài lỳ,  
Ngọc còn thô thiển bỏ đi không đành.  
Vậy các con đồng tâm lo cho cơ Đạo.  
Thầy ban bồ đào bồ tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 03 năm Canh Ngọ**

**THI:**

Cao minh rõ đặng lý hư vô,  
Đài Đạo hành y mới tín đồ,  
Giáo hóa chơn truyền con tu đắc,  
Chủ ý con hiền khá điểm tô.

Thầy mừng các con! Các con có lòng dương lễ kỷ niệm của Thầy, Thầy ban ân lành cho các con tu mau phát huệ, Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy dạy.

Này các con ôi! Tu hành đạo đức các con nên giữ lấy cho tròn bốn phận người tu, Đạo đức muốn cho thanh cao thì các con nên giữ cái hạnh. Nếu các con có Đạo đức mà không có hạnh thì làm sao giáo hóa cho đời mến cái Đạo đó con! Vậy từ đây các con nên rèn lòng giữ ý, kèm tâm viên đừng cho phóng túng.

Cơ Đạo ngày nay, Thầy sẽ lập cho các con ngôi Thánh đức để cho các con nắm giữ căn cơ Đạo khỏi sai lạc.

Đáng ra Thầy lập cơ Thánh Đức đầu tiên là nơi Tổ Đình. Nhưng vì các con đó còn vì danh Đạo không tuân lời Thầy. Cứ mãi đem sự khảo đảo cho cơ Đạo. Thầy lăm lăm giải bày mà các con đó cứ khư khư.

Vậy Thầy giảng rõ cái Thiên Bàn thì các con thấy cái nào là đúng lý. Truân! Con có giảng nổi cái bốn nguyên chưa?

Truân bạch: Bạch Thầy khi con lãnh Đạo là khăn đen sau đó có sự thay đổi khăn trắng con bịt theo. Nay Thầy cho con trở về khăn đen.

- Con không hiểu sao?

Mộc hữu bốn thủy bốn nguyên. Bốn Tánh của con tìm từ chỗ bốn nguyên mà ra. Nó tức là cung CÀN.

Càn thuộc huyền khí là dương.

Khôn là hồng khí thuộc âm.

Đông Mộc thuộc thanh khí là dương.

Tây kim bạch khí là âm.

Vì các con không rõ lý âm dương rồi đem cái âm lên cung Càn thì thân các con toàn âm. Âm này thuộc về Ngũ khí Tiên thiên, thì các con coi có đúng theo Thiên Bàn không con?

Từ đây Đạo Thầy mở nhiều cơ Thánh Đức để Thầy chọn con có đức nắm giữ cơ Đạo. Còn phần cơ bút sắp mãn thời kỳ đó con.

Về số cầu cho Quý, Quý cũng có công với Đạo rất nhiều, nhưng sự tu cũng còn kém nên Thầy phong cho là Thanh Vãng Đạo Nhơn, đến ngày kỷ niệm của Ngộ Bửu sẽ cho lâm cơ.

Mới! Lời cầu nguyện đó Thầy chứng lòng con Thầy mở Đạo kỳ ba, Thầy ân xá cũng đặng Thần Nữ nhưng lâm cơ không nổi vì thần yếu.



Vậy các con khi lãnh Đạo rán lo tu.

**BÀI:**

Đạo quý giá ngai vàng khó sánh,  
Đạo giáo truyền gặp cảnh đời hôn;  
Người không bảo trọng linh hồn,  
Thì người khóặng bảo tồn mạng sanh.  
Đạo đức vốn nguồn lành nhưn loại,  
Lý âm dương tấn thối hai đường,  
Lành thì thẳng đến Tây phương,  
Tâm trung bất chánh sáu đường chuyển luân.  
Khuyên sanh chúng khuyên đừng hờ hững,  
Đặng làm người cũng đứng Tam Tài,  
Tu hành huệ tánh Như Lai,  
Đắc thành chánh quả sống ngoài Càn Khôn.  
Pháp tu luyện linh hồn tấn hóa,  
Giờ dương sanh luyện đá ngũ quang;  
Các con vọng mạng môn quan,  
Lên đàng khắc kỷ bảo toàn chơn linh.

Vậy các con khá nhớ lời Thầy dạy mà lo tu kéo trễ nghe các con!  
Thầy ban ơn lành, các con hoan ẩm bồ đào tửu. Thầy thẳng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 03 năm Canh Ngọ**

**THI:**

Cao là con đã biết nghe cha,  
Đài Đạo Thầy quy lại một nhà;  
Tiên Thánh bảo tồn cơ Thánh Đức,  
Ông Trời giáo Đạo độ kỳ ba.

Thầy mừng các con! Các con an tọa, tịnh tâm nghe Thầy dạy. Nay các con!

Ngày xưa các Tôn giáo truyền Đạo, mới vào tu thì phải xuất gia là vì đời còn Thánh Đức. Hôm nay Thầy truyền Đạo cơ xuất gia đi sau là vì đời mạt hậu lòng người không có một.

Bởi thế Đạo Thầy vô tu thì phải tu tại gia để cho các con trả quả cùng nhau.

Bởi thế con nào tu cũng phải bị khảo.

Khi con trả quả rồi thì Thầy mới cho con lập công với Đạo.

Hôm nay cơ Đạo đã có nhiều con xứng đáng nên Thầy lập cơ Thánh Đức để cho các con nắm giữ cơ Đạo. Vậy từ đây các con theo dõi mà hành cho đúng.

Khi nào cơ Đạo đến chỗ xuất gia thì Thầy bế cơ bút.

Đây Thầy dạy, khi con đó đã chỉ đủ mười hai con thì làm lễ Khánh Vân mà cơ Thánh Đức các con phải đủ mười hai con.

Trong mười hai con chia ra làm ba bộ phận.

- Bộ phận thứ nhất bốn con có nam có nữ để phân truyền Đạo.
- Bộ phận thứ hai thì để phân giao thiệp.
- Còn bộ phận thứ ba thì lo chăm sóc những con mới vào tu.

Phải đi đến tận gia đình.

Ba bộ phận này luôn luôn trực tiếp cùng nhau những ngày đàn lễ. Nếu không có cơ Thánh Đức thì khi Thầy bế cơ bút các con sẽ hoang mang. Còn về cơ bút hiện giờ cũng làm cho cơ Đạo hoang mang, khảo đảo cũng do cơ bút.

Cơ Thánh Đức không phải là một đàn. Sau này mỗi đàn đều có một cơ Thánh Đức. Mà trước khi thành lập phải cho đúng và hợp pháp.

Vậy nơi đây là đầu tiên của cơ Thánh Đức. Các con nên hành cho đúng nghe con! Khi thành tựu thì Thầy sẽ chỉ dạy về cơ xuất gia.

Như vậy cơ Đạo của Thầy mới còn mãi mãi đó con!

#### THI BÀI:

Cơ Thánh Đức chọn con có đức,  
Chung cùng nhau ra sức chèo thuyền;  
Đưa người đến chốn bốn nguyên,  
Căn nào quả nấy cung Tiên hưởng nhàn.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Canh Ngọ**

#### THI:

Ngộ đặng Đạo mầu mới biết hay,  
Bửu linh đây đủ mới theo Thầy,  
Chơn truyền Đạo Pháp năng gìn giữ,  
Nhơn đắc Đạo rồi cõi gió mây.

Ngày nay chư đệ thành tâm dựng lễ cho Bần Đạo. Bần Đạo rất vui lòng vì cái tâm nhiệt thành. Bần Đạo cầu chúc cho chư đệ tu mau phát huệ.

Này chư đệ ôi! Cơ Đạo cũng gần thời kỳ làm cho các đệ đặng vui đó! Vậy chư đệ rán lo tu, kiên tâm giữ ý kéo bị khảo nghe! Khảo là một cơ để chọn lọc chư đệ muội khá biết mà gìn giữ. Đạo có khảo mới thành đạo. Vì hôm nay là lễ kỷ niệm của Bần Đạo, nên Bần Đạo có dắt Thanh Vân lâm cơ. Đó là bốn phận! Vậy chư đệ khá biết. Nếu Bần Đạo không lo cho cơ Đạo thì sẽ có tội với Thầy. Còn chư đệ thì còn xác thịt thì phải rán lo cho cơ Đạo để đàn em đi sau khỏi sai lạc.

Vậy Bần Đạo cầu chúc cho chư đệ muội đây đủ tinh thần lo cho Đạo, Bần Đạo giả từ, tiếp cầu.

THI:

Thanh hương phưởng phất giáng đàn trung,  
Vân(g) lịnh Tôn Sư ngộ đắc phùng,  
Đạo Pháp giữ tròn trong bốn buổi,  
Nhơn hữu căn lành đắc Đạo trung. Cười ...

Này chư huynh đệ tự an tọa. Khá thành tâm nghe Thanh Vân giải bày.

Đạo là vô vi, mà muốn thành đạo phải dùng cái hữu vi. Nếu tu mà bỏ cái hữu vi sớm thì tu sao cho đặng. Vì có cái hữu vi mới luyện ra cái vô vi. Đạo thì ở nơi trong mình, nếu tu mà tướng hình bóng là sai. Vậy chư huynh đệ khá rõ.

Người học đạo phải hỏi người chỉ kiếu cho tường tận mới khỏi sai lầm.

Bần Đạo thấy chư huynh đệ sai rất nhiều.

Hôm nay Thanh Vân đặng lịnh Thầy giáng bút để đôi lời cùng huynh đệ và con.

Vì cơ tuần hườn đã đến, chư đệ khá biết mà lo sửa mình kéo đi lạc.

BÀI:

Phải chăng đời là nơi nghiệp quả?  
Để cho người vay trả, trả vay;  
Lắm khi ngựa cỡi, trâu cày,  
Linh hồn phải chịu đọa đày bến mê.  
Tôi tình ngộ trở về Đại Đạo,  
Nhờ ân sư truyền giáo luyện phan,  
Công phu bốn buổi thật hành,  
Đắc thành chánh quả đường thanh trở về.  
Khi ở thế lời thề giữ trọn,  
Ngày lâm chung bị bọn ma vương,  
Cùng nhau đón ngõ ngăn đường,  
Bắt hồn trở lại đặng thương mạng xưa.  
Nhờ con trẻ muôi dưa giữ vẹn,

Không thôi thời cũng thẹn đường tu,  
Vô vi thăm thăm tuyệt mù,  
Ai người có trí tầm tu hiểu tường.  
Chư huynh đệ tầm đường độ chúng,  
Dìu dắt người cho đúng tam thanh,  
Việt Nam hữu phước Trời dành,  
Trước tu Nho Đạo sau hành luyện đơn.  
Hùng! Bần Đạo chịu ơn hiền đó!  
Biết bao giờ mới có đáp bù;  
Chữ tình, chữ nghĩa, chữ nhu,  
Ba điều hiền trọn công phu đủ đây.  
Cùng huynh đệ Cao Đài Chi Phái,  
Ơn nghĩa này là cái tình xưa,  
Mong sao bước đến thượng thừa,  
Đến ngày Đại hội mới vừa lòng cho.  
Hỡi các trẻ rán lo tu luyện,  
Ở nơi trần lảm chuyện không hay,  
Sớm ra tay cuốc tay cày,  
Không lo tu luyện đến ngày khổ thân.

Vậy các con nghe lời cha mà tu tâm cho tròn. Bần Đạo già từ.  
Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 07 năm Canh Ngọ**

**THI:**

Cao quý là con diệt ý phàm,  
Đài Đạo vận hành dứt tánh tham;  
Tiên thiên giữ trọn đừng hao tán,  
Ông Phật muốn thành bỏ tánh tham.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:  
Hỡi các con! Nên nhớ lời Thầy dạy: "Tâm con phải yên lặng thì phàm tâm mới dứt" Còn các con để tâm phàm dấy động thì Đạo tâm phải mất hết. Khi phàm tâm dấy động thì cái chơn tâm các con mất hết. Vì thế Thầy thường dạy các con tu hành phải biết chơn tâm và giả tâm mà phải phân biệt để giữ cái Đạo đó các con!  
Một kiếp sanh là một kiếp khổ, các con biết tu thì khá giữ cho tròn.  
Vậy Thầy hỏi các con hai chữ "giải thoát" nghĩa sao? Con nào biết bạch.

Thất bạch: Bạch Thầy, nếu muốn giải thoát phải tu đặc pháp, tâm đừng động.

Nếu động đi một tí nào cũng không giải thoát được. Còn con nào nữa?

**Bà Bạch:** Bạch Thầy là ta biết được nguồn gốc phát sanh sự khổ, tu luyện dứt ngay nguồn ấy là giải thoát vậy. Còn con nào nữa? Hỡi các con! Các con mở hết những sự ràng buộc trói các con trong trần thì các con mới thoát khỏi sự luân hồi đó con! Súc! Thầy hỏi con,

Thầy thường nhắc các con: "Thầy là các con", vậy con trả lời cho Thầy nghe.

**Súc bạch:** Bạch Thầy, Thầy là các con; là Thầy xuống trước, các con học theo Thầy, là các con là Thầy con giống Thầy, con sẽ là Thầy.

- Các con nên nhớ trong tâm con yên lặng là có Thầy, nếu không yên lặng là các con bị phạm tâm đó con!

**Súc bạch:** Bạch Thầy lúc này con yếu quá xin Thầy cứu con.

- Con nên tịnh tâm lại, đừng xao động thì tinh tấn Đạo.

Còn về phần cầu nguyện vong thì các con nhớ phải viết Sớ thì ngày lễ Ngộ Bửu, Thầy cho lâm cơ.

**Hùng,** Chín nghe Thầy dạy: Việc tu hành điều nào các con cũng coi nó là sự để cho các con nên học lấy chớ khá buồn.

Thầy dạy hai con nên giữ phận sự cho tròn rồi Thầy sẽ giao phó cho hai con.

#### **BÀI:**

Thế đã tàn Thầy tràng Đại Đạo,  
Cho con hiền hườn đáo cựu ngôi;  
Rán công một kiếp phục hồi,  
Đắc thành chánh quả vị ngôi Thiên đàng.  
Con đã thấy, rõ ràng con thấy,  
Con thấy rồi tự lấy sửa lòng,  
Thuyền kia đưa khách sang sông,  
Khách lên thuyền bỏ giữa dòng bến mê.  
Giàu sang ấy cũng về vật chất,  
Con nghèo nàn tu thật là hay,  
Đời khuya Thầy mở Cao Đài,  
Tu cho đắc Đạo Bồng Lai tại trần.  
Ở cõi tạm bao lần chôn xác,  
Con có tường thịt nát xương tan;  
Thầy thương mở lấy Đạo vàng,  
Không tu, không luyện đừng than trách Trời.  
Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Canh Ngọ**

**PHÒ LOAN: CĂN, NUÔI – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý là con giữ thủy nguyên,  
Đài Đạo Thầy trao bực sĩ hiền,  
Tiên phạm do bởi nơi tâm định,  
Ông giáo thì con chớ ý riêng.

Hỡi các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Truân, Bày nghe Thầy hỏi: Ngày hôm nay các con đã trở về bốn nguyên, nhưng mà Đạo pháp các con còn sơ xuất. Vậy Thầy hỏi con tu tâm là sao?

Bày bạch: Bạch Thầy tu tâm là lấy nguồn nguyên thủy ngày xưa tạo tác ra con người mà tu.

Thầy khen con đó! Còn tu tánh ra sao?

- Bạch Thầy, tánh là chơn tánh tiên khởi của mỗi người, vậy ta lấy đó tu.

- Vậy con phải hỏi đàn anh về việc tu tánh nghe con! Tu là một sự khó khăn.

Vậy các con nên chú ý!

Còn nơi Rạch Giá, con Hùng đã lãnh lệnh Thầy.

Mễn, con thế cho Nuôi hầu cơ, con Nuôi lãnh phần chỉ Đạo nơi đây.

Các con nên vì chúng sanh, vì Đạo mà phải hết lòng thì các con sẽ có công to.

**BÀI:**

Đạo có một chia ra nhiều lý,  
Người tu hành thiếu trí khó minh,  
Bày ra sắc tướng hữu hình,  
Làm cho nhờn loại linh đình giữa vời.  
Thầy đã dạy Thiên Trời huyền khí,  
Con chẳng tưởng tức thị lạc sai,  
Hạ Ngươn Thầy mở Cao Đài,  
Tu cho đúng pháp Bồng Lai trở về.  
Thương sanh chúng trầm mê lâm lụy,  
Vì tiền tài phải bị trầm luân;  
Nhìn xem ánh Nhật tượng bừng,  
Năm lần sắc khí xem chừng lo xa.

Đàn nội bị trước. Vậy Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng.  
Chung Niên Canh Ngọ.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng 01 Năm Tân Mùi (1991)**

**THI:**

Cao Tiên giá ngự giáng đàn trung,  
Đài ngọc ngày xuân đặc ngộ phùng;  
Tiên thiên bốn tánh đồng con cả,  
Ông giáo thì con khá thính tùng.

**Xuân năm mới, Thầy ban ơn lành các con an tọa.**

**Hỡi các con! Đời chưa sang xuân xong mà Đạo cũng chưa xong, bởi do đâu hỡi các con!**

**Vì thời buổi Hạ Ngươn chúng sanh đã nhiễm trược rất nhiều. Các con tu cũng còn bị nhiễm trược nên cơ Đạo phải bị xáo trộn đó các con!**

**Vậy Thầy khuyên các con tu cho cần. Lời Thầy đã dạy từ lâu mà các con không cố ý, trước mắt các con đã thấy thì các con nên cần tu cho đúng Đạo. Rồi đến chừng ấy Thầy sẽ ban ân điển cho các con. Vậy từ nay các con nên hòa thuận để cho cơ Đạo Thầy trở lại bốn nguyên đó con! Nếu các con tu mà còn nghịch lẫn nhau thì đời ra sao đó con?**

**Minh Thất bạch: Bạch Thầy, xin Thầy từ bi cho biết rõ về đệ tử Minh Thơi;**

**Minh Định độ như vậy có đúng không?**

**Đời tu của Minh Thơi có phần trở ngại, bệnh có bốn lần khước bệnh. Nhưng mỗi lần khước, khi hết bệnh thì trở lại tu như cũ. Song tu thời gian bị bệnh trở lại. Con trình lên Thầy xin khước bệnh lần thứ hai. Khi hết bệnh trở lại tu như cũ. Rồi bệnh lần thứ ba ho nóng rất nhiều. Lần khước bệnh này có ba động tác bệnh mới ổn định trở lại bình thường. Song đạo hữu Thơi trở lại không được. Trường hợp này con chờ xin ý Thầy về vô vi. Đến bệnh lần thứ tư cũng bị nóng bốc không thể chịu nổi. Cũng trước điện tiền con trình xin ý Thầy về khước bệnh. Song như vậy thì Đạo hữu Thơi được ổn định. Lần này thì Đạo hữu Thơi không tu trở lại như trước được. Nên con Minh Thất nguyện lên Thầy chứng về phần vô vi cho Đạo hữu Thơi về việc tu tiến.**

**- Minh Định có lỗi Thầy đã giảng bày các con đã rõ.**

**Còn về Thất! Thầy khen con đó! Nhưng mà phải biết rõ chỗ cao và chỗ thấp của chúng sanh. Rồi chúng sanh không thấy thấu đáo làm cho cơ Đạo bị rẻ. Vậy Thầy minh đây các con nên nhớ mà hành theo lối trung dung là đủ.**

**Mễn, Hiệp, Hùng, ba con nghe Thầy dạy:**

**Thầy dạy các con tu cho đắc Đạo là phần cần yếu còn những sự hữu hình Thầy tùy theo lòng các con cho nên Thầy có nói: "Cao Đài ứng hóa theo lòng chúng sanh". Vậy Thầy chứng lòng các con.**

**Minh Thất bạch: Bạch Thầy, xin Thầy từ bi cho con biết được về phần con độ dẫn đạo hữu Thơi về cách tu luyện đúng hay là sai?**

**- Thất! Con có tin Thầy không con?**

- Bạch Thầy, con trọn tin Thầy là đấng từ bi vô tận. Vì con được Thầy ban ơn Đạo pháp trong thân con đạt được, nên con tuyệt đối tin Thầy.

Thơi! con có biết quân sư phụ không con?

Thơi bạch: Bạch Thầy từ bi, hôm nay là ngày của Đại Từ Phụ giá lâm, nhưng Đại Từ Phụ không giáng mà phân cho Thầy. Nên con rất vui mừng, từ ngày con được Thầy cho thọ Đạo đến nay, con học Đạo với Thầy, những điều Thầy ban ơn cho con về phần vô vi như thế nào xin Thầy chứng chiếu lòng con.

Nay con tuyệt đối tin Thầy, tin Đạo.

Còn điều Thầy hỏi quân sư phụ là sao con không biết xin Thầy minh cho con.

- Người chỉ giáo thay mặt cho Thầy, Thầy cũng đã dạy rồi. Vậy từ nay các con nên chú ý. Các con hãy coi cơ Đạo còn trong sự khảo đảo thì các con nên dung hòa để đi đến chỗ bốn nguyên đó con!

- Bạch Thầy từ bi cho con bạch hết tất lòng của con. Con rất biết khi vào học Đạo, người con tiếp xúc đầu tiên là người chỉ Đạo cho con. Nhưng con bị khảo đảo thì người chỉ Đạo không có điều kiện để hiểu rõ động viên cho con trong việc tu hành.

Về phần ba nuôi Minh Thất đã tìm hiểu với tinh thần độ dẫn Đạo pháp và động viên giúp con tu được cho đến ngày nay.

Vậy giữa chị Lớn và ba nuôi Minh Thất con đều tôn trọng. Nhưng xin Thầy cho ba nuôi Minh Thất tiếp tục việc hướng dẫn Đạo cho con. Vì đó là người hiểu con.

- Như vậy cơ Đạo của Thầy không có trật tự đó con!

- Bạch Thầy từ bi con rất biết cái trật tự của Đạo phải có âm, có dương, có nam có nữ.

Nhưng trước Thầy dạy con như thế nào? bây giờ Thầy dạy con như thế nào?

Con đủ biết.

- Con nên trân trọng cái trật tự thì cơ pháp conặng êm xuôi, vì các con đã nói: "Tin Thầy là có Thầy độ"

- Con rất đội ơn Thầy.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Xem qua kinh sử ngàn xưa,  
Những điều chơn giả nhật chừa mới hay.  
Hạ Ngươn Thầy mở Cao Đài,  
Gieo truyền chơn pháp con nay tu hành.  
Tu sao luyện đặng Tam Thanh,  
Đắc thành Tiên Phật trường sanh Thiên đàng.  
Hồng trần chớ có nhiễm mang,



Tu là hạnh phúc đặng sang cõi Trời.  
Cõi trần khổ lắm con ơi!  
Rán tu, rán luyện Thầy Trời phước ban.  
Thầy ban ơn lành cho các con! Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, 13 tháng 01 năm Tân Mùi**

**THI:**

Giáo hóa cho con rõ Đạo màu,  
Chủ tâm hành pháp định song mâu,  
Tiên ban khảm thủy thành lưu chiếu,  
Ông giáo hành y lúc buổi đầu.  
Thầy mừng các con! Các con an tọa.

Các con ôi! Đời đã đến lúc trả quả rồi mà đời mãi vui với thế sự.  
Còn các con tu hành thì phải hành theo đúng cơ Đạo thì các con mới khỏi bị cơ khảo đảo đó con!

Thầy khuyên các con phải thương yêu cùng nhau, dầu cho dân tộc nào cũng là bốn tánh của Trời ban, nhưng vì đạo đức không hành cho nên cái bốn tánh bông lung thái quá. Cho nên cuối Hạ Nguơn này phải chịu trả quả đó các con!

Từ đây Thầy dạy các con phải rán lo tu kẻo trễ nghe các con!

**BÀI**

Đạo pháp vốn cao siêu gian khổ,  
Người tu hành biết chỗ giả chơn;  
Lắng nghe cho đặng tiếng đờn,  
Không dây nhẩn phiếm, giảng chơn Đạo Huyền.  
Muốn thoát tục tầm Tiên giải thoát,  
Thì cũng nên dứt khoát bụi hồng,  
Diệt trừ lục thất tận vong,  
Thì con sẽ thấy tấm lòng an nhiên.  
Thầy giáo Đạo Cao Tiên xuống thế,  
Cho nơn loài lánh bể trầm luân;  
Trời đêm xem thấy ánh hừng,  
Ai người có trí hãy dừng chân soi.  
Soi cho biết cái mời giải thoát,  
Thì cũng nên dứt khoát bụi trần;  
Tu hành là bực nguyên nhân,  
Thoát vòng tứ khổ sẽ gần Phật Tiên.  
Vậy các con mau xem đó mà hành đạo.  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Lễ Khai Đàn Rạch Giá, Sửu thời, ngày 15 tháng 01 năm Tân Mùi**

**THI:**

Cao Minh Đạo pháp khí huyền thiên,  
Đài ngọc Thầy ban độ trẻ hiền,  
Tiên phạm do bởi do tâm định,  
Ông giáo con hành đắc Phật Tiên.

Năm xuân Thầy mừng các con! các con an tọa tịnh tâm.

Các con ôi! Lòng thành kính của các con Thầy giá ngự. Vậy nghe  
Thầy dạy:

Thầy sắp đặt cho các con nơi đây là Cao Minh Đàn.

Về phần chi Đạo phái nam, Hùng! con lãnh phận sự, Hiệp làm  
chứng.

Về nữ phái: Chín chi Đạo, Tuội làm chứng.

Các con phải học lại cho y khuôn của Đạo đừng sai một tí.

Mễn, con khá tập đồng!

Các con nên dùng lễ độ mà diu dắt chúng sanh. Hỡi các con! Đời  
đêm tối mà các con đốt đuốc dắt người, làm cho tròn thì công con  
cũng lớn.

Bày, nghe Thầy hỏi; Mộc bốn thủy nguyên là sao?

- Bày bạch: Mộc bốn thủy nguyên là nguồn gốc phát sinh ra con  
người.

- Thầy khen con đó! Vậy con lo tu, sau Thầy sẽ dùng con.

**BÀI:**

Đạo gốc vốn huyền linh Đạo pháp,  
Các con đồng quy hạp lo tu;  
Đời khuya trong buổi sương mù,  
Đừng vì thế sự lờ lu Đạo vàng,  
Thầy thương con giáng đàn dạy trẻ,  
Lo tu hành Thầy sẽ ân phong,  
Tu sao đi đến đại đồng,

Thương người mến vật mới hòng Đạo cao.

Nã Phá Luân anh hào biết mấy,

Hiện bây giờ có thấy gì chưa?

Hồng trần sớm nắng chiều mưa,

Không lo tu luyện quê xưa khó về.

Đàn nay đồng tử yếu điển. Vậy các con nên xem đó mà hành,  
đến ngày thập ngũ Trung Ngươn Thầy sẽ lai đàn nơi đây.

Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thắng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 3 năm Tân Mùi**

**THI:**

Cao quý Thầy khuyên một chữ hòa,  
Đài Đạo vận hành diệt tam ma;  
Tiên thiên bốn tánh con trau luyện,  
Ông giáo con hành đúng ý Cha.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:  
Hỡi các con! Ngày lễ của Thầy các con đồng dâng kính, Thầy ban ân lành cho các con. Đạo gần thành thì có nhiều cơn khảo để chọn lọc. Vậy các con nên chú ý kéo uổng công nghe các con!  
Thầy thấy các con có công tu luyện nhưng mà còn thiếu chỗ tánh đức, còn lắm cơn nóng giận làm cho Đạo Pháp phải giảm suy.  
Vậy từ nay Thầy khuyên các con nên nhớ, vì sự nóng giận làm cho các con phải bị những chứng bệnh thông thường.  
Chín! Nghe Thầy dạy; Sự khảo đảo của con Thầy sẽ giảm bảy phần còn ba phần để con tròn chữ tu đến ngày về Thầy con an hưởng.  
Vậy con tu Nhị bộ phải nhiếp cho đủ bộ thì khí tiên thiên mới sanh, đó là Tiên dược!  
Bấp! Thầy khen con đó! Nhưng con tu phải ở chỗ cho thanh vắng thì Đạo pháp mới tiến, vậy Thầy khuyên con.  
Hiệp! Phận sự lớn lao con phải gắng công thì có ngày thành công lớn nghe con! Con nên vì Thầy thì con mới trả ơn cho Thầy.  
Tuội! Con còn âm trực, vậy con tìm chỗ thanh cao mà luyện Đạo.  
Con ôi! việc thế miễn no lòng rồi trở về cảnh cũ là hơn đó con!

**THI BÀI:**

Dầu đen tối tu hành cũng sáng,  
Luyện hết âm cũng đáng người hiền,  
Tu hành chẳng Phật là Tiên,  
Thì con nên giữ chơn truyền của Cha.  
Đạo có một chia ra chi thế?  
Hay đây là ý để khoe mình,  
Tu hành chẳng bảo ngươn Tinh  
Đến khi bỏ xác khổ hình biết bao.  
Thầy thương trẻ Thầy trao bí pháp,  
Con trau giỏi đặt ráp Chơn thân,  
Thoát ra khỏi chốn giả trần,  
Trở về cảnh cũ muôn phần hưởng an.  
Vậy Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thẳng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 7 năm Tân Mùi**

**THI:**

**Cao giáo thì con phải thật hành,  
Đài linh truyền Đạo pháp Tam Thanh,  
Tiên thiên bốn tánh con hằng luyện,  
Ông giáo thì con phải hiện hành.**

**Thầy ban ơn lành, các con an tọa nghe Thầy dạy:**

**Phác, thượng điện nghe Thầy hỏi: Con hãy giải Tam Thanh coi?**

**Phác bạch: Bạch Thầy Tam thanh là: Lời nói thanh, việc làm thanh, và ở thanh.**

**- Hỡi các con! Cuối thế kỷ hai mươi Ngọc Thanh đã mãn. Nơi đất nước Việt Nam, Thầy khai Đạo là Thượng Thanh, Các con có biết chưa? Vì lòng thành kính của dân tộc Việt Nam sẵn có trên bốn ngàn năm lịch sử mới có khai Đạo đó con!**

**- Đạo Thầy là Huyền Khí, Huyền Khí ấy là Trời các con có biết không? Mỗi con thọ nơi Huyền Khí mới có bốn tánh đó con! Thầy lập Đạo để độ hàng nguyên nhân. Khi Thầy truyền Đạo cho các con, Thầy đã truyền khẩu mà Thầy còn dùng ý để cái Thiên Bàn và Thầy dạy các con phải bịt khăn đen cho đúng với lý Đạo cung huyền mà các con cứ cãi Thầy, cứ nói rằng: "Thầy đã cho keo và bắt chuẩn khăn trắng là đúng" Như vậy Thầy đã nói hai lời sao con? Vì thế Thầy mới nói:**

**"Khăn trắng còn tồn tại thì Thầy không phải là Giáo chủ Cao Đài". Vì các con khăn trắng cho rằng Thầy đã chứng cho khăn trắng là đúng.**

**Vậy thì từ đây cơ Đạo Thầy sẽ thống nhất lại một để độ hàng nguyên nhân.**

**Phác bạch: Bạch Thầy, xin Thầy cho con biết cơ Đạo còn bao lâu sẽ thống nhất?**

**- Thầy để cho các con nào là bậc nguyên nhân thì tầm ra lý, các con sẽ thống nhất cho cơ Đạo đó con!**

**Từ đây con nào còn bịt khăn trắng là không phải đệ tử của Thầy. Vì nơi Linh Bửu bị khảo Ngộ Bửu đã cho biết trước, các con không ngăn được làm cho các con phải xao xuyên. Vậy nơi Thánh Đức Thầy giải cho các con xin Sớ.**

**- Nhạc gia Tỷ là Ngọc Giả Thánh Nhơn.**

**- Nhạc gia Phác là Ngọc Minh Thánh Ý**

**- Mẫu thân của Châu là Hồng Linh Thánh Nữ**

**- Còn một con nữ phái phải trở về Lạc Thiện tu thêm.**

Xuân! Con có biết bốn phận của con chưa? Thầy lập Đạo để cứu vớt chúng sanh. Còn con có phận sự với cơ Đạo thì nên giữ thân tâm nghe con! Vậy mỗi buổi chiều phải cúng gạo muối cho đủ là đúng với lời con nguyện. Còn bây giờ, con phải sắm ba ly rượu cho đủ lễ dâng lạy cha mẹ đẻ. Con chú ý kẻo mất Đạo nghe con!

**THI BÀI:**

    Gió trăng mát, màn sương bao phủ,  
    Cành hoa tươi tự nở khoe màu,  
    Cũng nhờ ánh thái giới trau,  
    Bao nhiêu hoa quả ứng màu thụ tinh.  
    Đạo hỡi trẻ huyền minh thâm viển,  
    Giáo cho đời chọn tuyển nguyên nhân,  
    Tu sao hiệp đặng chơn thần,  
    Thoát vòng cương tỏa tầm phăng trở về.  
    Người tu luyện đừng mê sự thế,  
    Thế giả mà có thể phải gây,  
    Cuối đời Đại Đạo vẫn xoay,  
    Việt Nam hữu phước Cao Đài chấn hưng.  
    Tu sao đặng phong thuần mỹ tục,  
    Biết tu rồi phải dứt lửa lòng;  
    Để cho quạ nọ đủ lông,  
    Thì con cỡi quạ hướng đông trở về.  
    Đừng mê muội trần mê hạp lặn,  
    Để chơn hồn chẳng đặng thông linh,  
    Tu theo vật chất hữu hình,  
    Tinh thần không luyện Đạo Huỳnh phải xa.

Thầy ban ơn lành và ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Chung niên Tân Mùi.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng giêng Năm Nhâm  
Thân(1992)**

**THI:**

    Cao thấp thông linh giữa đất Trời,  
    Đài giáo Đạo màu khắp nơi nơi;  
    Chí khí huyền môn nơi đánh thượng,  
    Tôn thờ Thượng Đế tức Cao Trời.

Năm Xuân mới, Thầy mừng các con! Các con nên định tâm đừng xao động, Thầy miễn lễ các con an tọa.

Hỡi các con! Đạo đến lúc tuyển chọn mà các con vẫn còn lưu luyến tình đời thì làm sao vào Hội Long Hoa các con khá rõ! Vậy từ nay các con nên lo tu kéo trở à!

**THI BÀI:**

Đời khổ! Người sanh trong tứ khổ,  
Đạo gieo truyền cứu độ môn sinh,  
Biết tu thì biết sửa mình,  
Luyện tinh hóa khí, Thần linh diệu huyền.  
Con hỡi con nào phiền lắm thế!  
Xác thân này có thể rã tan;  
Muốn lên đến cõi Thiên đàng,  
Rán tu một kiếp vào hàng Phật Tiên.  
Tu thì phải tầm nguyên chơn lý,  
Phải am tường huyền khí tiên thiên,  
Con tu phải rán định thiên,  
Song tu Tánh, Mạng bốn nguyên Cao Đài.  
Long Hoa hội ngày nay đã đến,  
Con tu hành vâng lệnh theo Thầy,  
Tu cho đúng pháp là hay,  
Nếu không đúng Pháp vào ngay Phong Thần.  
Vậy các con nên chú ý lời Thầy dạy.  
Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thăng.  
Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 01 năm Nhâm  
Thân

**THI:**

Cao lăm thì con phải kiếm tìm,  
Đài Đạo nơi lòng khá ngưỡng chiêm;  
Giáo hóa môn sanh đồng phản chiếu,  
Chủ truyền Đạo Pháp khá nên tìm.  
Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy dạy.  
Đạo Thầy truyền cho các con tu luyện mà một câu: "Hồi quang phản chiếu"  
các con chưa làm tròn. Như vậy làm sao phục mạng đặng, hỡi các con!  
Nếu phục mạng không đặng thì làm sao có cái chơn âm tiên thiên,  
như vậy các con làm sao ra khỏi nơi dục giới.  
Vậy thì nay các con nên coi Đại Thừa và hỏi người chỉ Đạo làm cho  
đúng nghe các con!

**THI BÀI:**

Trường thiên Đạo con đường giải thoát  
Biết tu hành cõi hạc về Tiên;

Công phu bốn buổi Thầy truyền,  
Gom thần, tỵ khí đơn điền giá lâm.  
Người tu luyện định tâm vững chí,  
Pháp tu hành huyền bí thanh cao,  
Gió trắng, tòng bá, động đào,  
Luyện tinh hóa khí Thầy trao con hành.  
Người tu luyện cam đành cực khổ,  
Cực khổ mà giác ngộ mới hay,  
Pháp tu lý Đạo Cao Đài,  
Chọn người đủ đức tâm chơn truyền.

Theo lời cầu nguyện, Thầy đã phong Minh Lý Chơn Nhơn đến Lễ Ngộ Bửu,  
Thầy cho lâm cơ.  
Phần Nhứt Bộ, các con nên phục cho đặng mạng thì mới qua Nhị Bộ phải thỉnh keo, Thầy chứng keo cho.  
Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thắng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 03 năm Nhâm Thân**

**THI:**

Giáo hóa môn sanh ở thế trần  
Chủ truyền Đạo Pháp luyện kim thân,  
Cao minh rõ đặng lời chơn pháp,  
Đài Đạo Thầy khuyên chữ khí thần.

Thầy mừng các con! Các con có lòng tưởng ngày kỷ niệm của Thầy. Hỡi các con! Có biết tại sao Thầy phải lâm phàm để độ các con? Các con ôi! Vì lòng từ bi của Thầy thấy chúng sanh ở vào thời kỳ mạt pháp nên Thầy thương mà mở Đạo. Vậy các con nên học theo Thầy thì tình huynh đệ các con nên thương yêu cùng nhau như con một cha, như Thầy thương các con. Vậy Thầy dạy các con nên chú ý. Các con an tọa. Thầy hằng dạy các con: "Anh té em nâng, em té anh dìu".

Một kiếp sanh là một kiếp khổ, nếu các con không biết tu thì mãi mãi luân trầm trong dục giới.

Vậy Thầy hỏi các con tu là gì?

Ái bạch: Bạch Thầy, tu là sửa.

- Luyện là gì?

- Bạch Thầy, luyện là trau luyện nên người.

Hiệp bạch: Bạch Thầy, luyện là lấy tinh luyện thành kim thân Phật tử.

- Lấy chi mà con luyện?
- Bạch Thầy, Thầy ban lộc cho các con những thứ rau bông hoa cây trái ăn vào thân, luyện biến ra thành tinh. Tinh là báu vật luyện kim thân Phật tử.
- Hay đó con! Tinh ở đâu mà con lấy?
- Bạch Thầy, tinh ở trong rau cải hoa quả.
- Các con nghe đó mà hành. Thiên nhứt sanh thủy Mộc bốn thủy nguyên.

Thầy thấy các con nơi đây còn giữ chơn truyền của Đạo, vậy chữ Đạo lấy nơi đâu mà ra?

Ẩn bạch: Lấy một nét dương, một nét âm hợp nhứt và tự ta hiệp lấy.

Hiệp bạch: Đạo là nhứt âm nhứt dương chi vị Đạo.

Thầy hỏi Đạo của Trời lấy đâu mà có?

Hiệp bạch: Đạo Trời cũng do âm dương mà có.

Thầy hỏi cái nào dương cái nào âm, con giải?

- Bạch Thầy Nhứt là dương, Nguyệt là âm.
  - Trong ngũ khí tiên thiên thì Càn là Thủy, Khôn là Hỏa đó con!
- Các con nên nhớ lời của Hiệp mà hành.

Hiệp! Con nên cẩn thận nghe con!

#### THI BÀI:

Thế đã tàn, Đạo vàng giáo hóa,  
 Khuyên con hiền mau khá lo tu,  
 An tâm dưỡng thể trắng thu,  
 Rồi con mới thấy đời mù, Thầy khai.  
 Tu phải biết Cao Đài Thượng Đế,  
 Giáo đạo mẫu dạy dỗ chúng sinh,  
 Biết tu phải biết sửa mình,  
 Diệt trừ thất lục, bảo tinh an thân.  
 Đừng mơ mộng cõi trần lạc cảnh,  
 Thế đã tràng thống lãnh ba đào;  
 Khuyên con bước lẹ tu mau,  
 Trễ chơn lạc bước khó vào cảnh Tiên.  
 Tu thì phải tâm nguyên chơn lý,  
 Biết tu rồi vong kỷ vị tha,  
 Ôn lương đạo đức mới là,  
 Là con biết Đạo Trời Cha giáo truyền.

Vậy con nào có muốn hỏi Đạo?

Hiệp bạch: Khi Thầy dạy chúng con nơi đây: Linh Bửu và Quy Nguyên, về pháp tu còn có chi sai sót để hành đúng.



- Giữ lấy theo chơn truyền một ngàn năm trăm năm sau cho khỏi sai lạc. Thầy đã dạy các con thờ cái Thiên Bàn đúng như nơi đây thì Đạo Thầy không sai lạc.

Vậy các con truyền Đạo phải dạy thờ theo cho đúng, đàn sau Thầy dạy thêm.

Thầy ban ân lành các con Thầy thăng.

Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 03 năm Nhâm Thân**

**THI:**

Cao thấp dưới trên khí đất Trời,  
Đài linh chiếu diệu khắp năm nơi;  
Tiên thiên ngũ khí hằng chan rưới,  
Ông giáo đạo mầu đã đúng nơi.

Thầy mừng các con! Các con an tọa, vì lòng thành kính các con dâng lễ kỷ niệm của Thầy. Thầy ban ơn lành cho các con.

Các con nữ phái nghe Thầy dạy: Tu thì an tâm dưỡng khí thì tinh thần mới phát huệ, còn lo âu thì tâm hỏa phát sanh lẫn âm khí. Vậy thì tu phải giữ tâm cho thanh tịnh, nếu các con còn xao động thì cái khí âm sanh nhiều đó con.

- Đàn nay, con nào muốn hỏi việc Đạo?

Các con tu thì phải tham thiền cho có trí huệ.

**THI BÀI:**

Bốn ngàn năm Việt Nam văn hiến,  
Đời cuối cùng Đạo chuyển Nam Thiên;  
Năm châu xem rõ Đạo huyền,  
Tâm ra cho biết bốn nguyên như loài.  
Thiên sanh thủy, mộc rày thủy bốn,  
Cả muôn loài ở chốn âm dương,  
Hóa sanh, sanh hóa lẽ thường,  
Con nào có trí tầm phương Tiên đàn.  
Đừng mê muội vào hàng tầm tối,  
Khí trực nhiều lầm lỗi chẳng yên,  
Mất đi bốn tánh Thiên liêng,  
Vào hàng lục Đạo ưu phiền lắm ru!  
Khuyên con trẻ tầm tu chánh pháp,  
Dùng khí dương mà ráp chơn thân,  
Thoát ra khỏi chốn hồng trần,  
Trường sanh bất tử an lành nghe con!

Tào, nghe Thầy dạy: Ngày thập ngũ tứ ngoạt Thầy cho Minh Nuôi lai đàn nơi Nghĩa Linh. Rồi Thầy sắp phận sự cho bảo vệ Nghĩa Linh làm thêm công quả.

Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thăng.

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Thân**

**THI:**

**Cao quý khổ nhiều phải chăng con?**

**Đài linh ba báu mấy con tròn?**

**Tiên thiên không luyện sao thành Phật?**

**Ông giáo con hành mới đến non.**

Nay là ngày ân phong cho Minh Nuôi.

Minh Nuôi có chiếu triệu ngày hai tháng Giêng, các con không tôn theo lời Thầy dạy để Minh Nuôi về gia đình nhiệm trước.

Nhưng vì Minh Nuôi có nhiều kiếp tu và gặp thời kỳ Thầy ân xá.

Nên Thầy ân phong cho Minh Nuôi là Ngọ Năng Đạo Nhơn. Ngọ

Năng Đạo Nhơn còn làm công quả nơi Nghĩa Linh đặt giáng đàn

vào ngày rằm tháng tư.

Này các con! Nơi Nghĩa Linh ngày nay, Thầy thấy các con đạo đức tiến bộ khá cao, các con nên giữ lòng lấy bốn phận người tu. Các con cũng đáng người Thánh Đức. Có Thánh Đức mới lên hàng Tiên Phật.

Vậy Thầy khuyên các con nên giữ hai chữ đạo đức cho tròn. Đàn trung con nào giải hai chữ đạo đức?

Các con! Đời đã tàn, Thầy truyền mỗi Đạo Tiên Thiên cho các con tu luyện thoát kiếp luân hồi. Đạo Pháp về phần Tiên Phật phải khác xa hơn Đạo làm người. Các con nên biết Đạo làm người cũng dùng thủy hỏa ký tế, Còn Đạo làm Tiên Phật phải dùng tinh thần ký tế đó con!

Nay Thầy thấy có lắm con đặt đặt Đạo, Thầy bảo con nên giữ lấy cái đức thì cái Đạo mới còn. Đức này là đức nhẫn đó con!

Đạo tâm ở trong thân con. Nếu con đi đàng gặp kẻ hung ác bức hiếp các con thì các con tính sao con?

Tào trả lời: Con niệm danh Thầy.

Nếu các con không dùng chữ nhẫn thì Đạo tâm con mất. Vậy Thầy ban ơn lành cho các con, tiếp cầu Minh Nuôi.

Tiếp cầu:

**THI:**

**Ngộặng Đạo Trời quyết chí tu,**

**Năng làm công quả với công phu**

**Đạo đức ngày xưa nhiều công khó,**

Nhơn hữu sở phần lăm kiếp tu.  
Bần Đạo chào chư đệ nội đàn, tự an tọa.  
Này hiền đệ muội Tảo, kiếp trần là nơi trả quả, khi đắc Đạo thì không còn nghiệp quả nữa. Vậy thì từ đây đệ muội rán lo tu đặng giải thoát kiếp trầm luân.  
Các con, cháu noi gương nội tổ để làm gương cho đời.  
Bần Đạo cũng khá khen cho đó biết giữ Đạo. Giữ Đạo đi rồi sẽ thấy hạnh phúc!!!

**THI BÀI:**

Người quân tử đâu màng cực khổ,  
Biết Đạo rồi đâu khổ cũng tu,  
Ngày đêm bốn buổi công phu,  
Thoát vòng tục lụy ngao du Thiên đàng.  
Hàng Tiên Phật rõ ràng trí huệ,  
Không nói lời thủ lễ nghiêm trang,  
Điển linh tương tế đôi đàng,  
Cũng nhờ chơn lý bốn phang dung hòa  
Nơi Tiên cảnh thảo hoa chẳng thấy,  
Dùng điển quang nuôi lấy chơn thần,  
Mùi hương bát ngát lằng lằng,  
Không như ở thế phải cần phải lo.  
Muốn tầm Đạo đừng cho sai lạc,  
Đó là người thượng đạt chí linh;  
Biết rằng vật chất hữu hình,  
Đến khi bỏ xác thần linh vẫn còn.  
Biết như vậy phải bòn công quả,  
Nuôi chơn thần thư thả anh minh,  
Trước là dưỡng khí tồn tinh,  
Tinh hao khí tán thần linh chẳng còn.  
Hỡi huynh đệ cháu con bằng hữu,  
Hãy lo tu đặng cứu Cửu Huyền;  
Đời tàn Nhơn Đạo đảo điên,  
Lo tu lo luyện Cửu Huyền mới vui.

Vậy Bần Đạo cũng vui cùng chư huynh đệ nhắm chút rượu lễ. Bần Đạo lui.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Thân**

**THI:**

Ngộ đặng giới trau đến Long Hoa,  
Bửu báu trường sanh ở tại lòng;  
Chơn dương đầy đủ thành Tiên Phật,

**Nhơn ngã ai tường chữ Hoa Long?**

**Chư đệ thành tâm dâng lễ kỷ niệm của Bàn Đạo. Cũng chúc vui cho chư hiền.**

**Này chư hiền đệ! Có biết tại sao Bàn Đạo phải thủ đàn nơi đây không? Cười...**

**Đạo là sự lớn lao, cơ Đạo bị khảo, nếu không có Linh Bửu Đàn thì ngày nay cơ Đạo sẽ chia làm hai Tiên và Hậu. Rồi mới có cuộc xung đột lớn lao đó chư hiền!**

**Bàn Đạo thủ đàn để giúp cho chư hiền qua cơn khảo thí.**

**Hý, Hai! Hai đệ nếu không vâng lời Thầy rồi có tai nạn lớn, Bàn Đạo nhắc cho mà giữ.**

**Từ nay đệ Phác và Ái, vì đường xa xuôi nếu đến ngày kỷ niệm Ngô ở nhà kính kỹ cũng là tốt đó! Chư đệ nghĩ sao?**

**Ái bạch: Cũng tùy anh em ở đây, không có cũng được.**

**Linh Bửu Đàn chòi tranh vách lá mà có sự lợi lớn cho cơ Đạo, sau chư hiền sẽ biết.**

**THI BÀI:**

**Hoa Long hội ai nào có biết?**

**Người tu hành bước thiết mà đi;**

**Gian tà chừng ấy ra chi,**

**Biết tu, biết luyện Thầy quy một nhà.**

**Đàn nay Ngô Bửu có dặt hai vị cầu phong, Tỷ số cầu phong của Huỳnh Kim Khánh còn Minh Lý Thầy đã phong Minh Lý Chơn Nhơn. Vậy chư hiền tiếp cầu Minh Lý.**

**Tiếp cầu:**

**THI:**

**Minhặng cũng nhờ có pháp tu,**

**Lý Đạo Thầy trao rất hợp phù;**

**Chơn truyền hằng giữ đừng sai lạc,**

**Nhơn nhơn hữu phước gặp đường tu.**

**Cười, cười... Đạo trong giây lát cũng còn thay đổi vì lòng người, chỗ ăn ở mà làm cái tâm thay đổi lạ thường.**

**Vậy mới biết chơn giả ra sao!**

**Thối! Những lời Bàn Đạo để lại đệ có nhớ không?**

**Thối bạch: Dạ, những lời Tiên Huỳnh lúc lâm chung chỉ dẫn lại đệ vẫn còn nhớ.**

**- Vậy mà cũng khó thành công đó hiền! Vậy từ nay đệ rán lo tu.**

**Bàn Đạo có đôi lời cùng Hùng:**

**“Việc thế là tạm thôi, vậy nên dứt bỏ để cho tâm yên lặng”.**

**Hiệp, Bàn có đôi lời khuyên đệ kính cẩn lời cho lắng nghe!**

**Tám! Đệ muội nên hiểu cái Đạo mà lo tu chớ còn tánh phàm tục là xa Đạo.**

**BÀI:**

Trời thương xót cho đời thế tận,  
Khai Đạo mầu người đặng phá mê;  
Có đi thì phải có về,  
Hồng trần sóng bủa bốn bề đôi tan.  
Người quân tử tâm trang trích cú,  
Biết tu hành biết đủ thì hay,  
Miễn sao no ấm qua ngày,  
Đừng vì vật chất nọ này mà chi.  
Vàng với ngọc cùng thì cát đá,  
Thọ âm dương nên đã thành kim,  
Thế gian ai cũng mến tìm,  
Làm cho linh tánh nặng chìm đáy sâu.  
Không tu luyện nào đâu giải thoát,  
Điểm linh hồn thượng đạt chí linh,  
Trời ban cho mỗi sanh linh,  
Không tu không luyện ngục hình thế gian.  
Khuyên huynh đệ tâm phẳng tu luyện,  
Mê chi đời lắm chuyện làm sai,  
Chim chiều còn biết trở quay,  
Đời cùng người biết đi ngay trở về.  
Vậy Bàn Đạo giả tử. Thăng

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Thân**

**THI:**

Cao quý là con giữ Đạo nhà,  
Đài linh ba báu luyện tinh hoa,  
Tiên tướng tâm tịnh con an định,  
Ông giáo con hành mới có ta.

**Thầy mừng các con! Tịnh tâm nghe Thầy dạy:**

**Các con phải biết tu thì tâm cho an định, thì thần mới minh.**

**Thần minh thì trí huệ. Khi hườn hư thì các con có ta.**

**Vậy con nào nhị bộ thì nên rõ biết còn chưa rõ thì hỏi lại người chỉ Đạo.**

**Nơi Thánh Đức, Thầy đã chỉnh y cựu pháp, nếu con nào chưa rõ thì cứ hỏi cho rành rẽ Đạo. Vì nơi đây Thầy tuyển chọn các con sau ra độ đời.**

**Vậy các con nên học cho rõ lý Đạo nghe con!**

**Minh Hiển! Con hãy giải thích Hộ Pháp cho các em nghe.**

**THI BÀI:**

Lời chơn thật Thầy trao cho trẻ,  
Pháp chơn truyền là lẽ dĩ nhiên,  
Đạo Cao gốc ở cung huyền,  
Con nào chưa rõ tâm nguyên sẽ tưởng.  
Đạo Pháp vốn con đường chí thiện,  
Dạy cho con vận chuyển Càn Khôn,  
Dưỡng nuôi, nuôi dưỡng chơn hồn,  
Đắc thành chánh quả trường tồn cảnh Tiên.  
Ở cõi tạm nào yên đâu trẻ,  
Dương tuyệt âm là lẽ định rồi,  
Nên Thầy giáo Đạo con ôi!  
Rán tu rán luyện phục hồi chơn dương.  
Xinh con trẻ! Thầy thương Thầy dạy,  
Muốn thành Tiên thì phải tuyệt âm,  
Thất tình lục dục tam tâm,  
Mới mong thoát khỏi luân trầm nghe con!  
Vậy từ nay các con rán lo tu. Thời giờ không đợi chờ đâu con!  
Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thân**

**THI:**

Giáo hóa môn sanh ở thế trần,  
Chủ truyền Đạo Pháp luyện kim thân,  
Cao minh rõ đặng lời chơn pháp,  
Đài Đạo Thầy khai đã mấy lần.

**Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:**

Hỡi các con! Đời đã tận cùng nên Thầy mở Đạo để độ đời. Nhưng vì Đạo khai thì ma vương cũng khai, vì thế lòng các con còn theo vật chất nên bị chúng nó dắt lạc nẻo xa đường. Thầy rất thương, mà dạy bảo chúng nó chẳng nghe lời. Như vậy thì khi Hoa Long hội chúng cũng bị tiêu diệt vì chúng nó mất hết điểm chơn dương của Thầy ban cho chúng nó. Vậy đàn trung nghe Thầy hỏi: Các con đặng cái hình hài và bốn tánh do nơi đâu mà có?

- Xuân bạch:

- Cười .... Còn con nào nữa?

- Chính bạch:

- Tánh mạng của các con chưa tu thì do nơi thủy hỏa. Thủy là của Trời, hỏa là của Đất. Cha mẹ cũng ở trong thủy hỏa mà sanh ra. Các con có đồng hiểu chỗ đó chẳng? Có con nào không đồng quan điểm đó chẳng? Không đồng thì bạch. Vì Thầy đã biết Đạo pháp các con đã đạt được nên Thầy dạy cho rõ lý.

Khi các con đặng làm người thì cái chơn dương làm tánh, cái âm hỏa làm mạng. Tánh mạng này còn do nơi Tạo Hóa. Chớ các con chưa có đặng chi hết. Cười...

Ngày nay vì lòng từ bi của Thầy nên giáo Đạo truyền pháp luyện Đạo cho các con có một cái pháp thân hay là cái kim thân, do nơi các con luyện. Bởi vậy con nào luyện không đúng pháp thì cũng vào Phong Thần đó thôi!

Pháp là vô vi Thầy truyền khẩu. Khi Thầy giao lại các con nối tiếp thế cho Thầy rồi mới có sai lạc đó con!

Nên nay Thầy chỉ dạy tận tường, các con nhớ lấy, coi theo Thiên Bàn mà chỉ Đạo nghe con!

Các con nên cất để bài này, khi con tu tiến lên Thầy sẽ tiếp theo.

Tỷ đọc lại bài Đàn Ngộ Bửu!

Tỷ đọc:.....

Thầy ân phong:

Huỳnh Kim Á Thánh! Vậy Thầy cho Á Thánh lai đàn.

Thầy ban ơn lành cho các con.

Tiếp cầu:

THI:

Huỳnh Đạo Thầy khai độ thế trần,  
Kim tiền vàng ngọc hại cho thân;  
Á, Âu, Phi, Mỹ đồng cam chịu,  
Thánh đức nhà Nam sẽ tiến lên.

Á Thánh kính chào chư huỳnh đệ! Tịnh tâm vì phần điển của Á Thánh rất yếu.

Các hiền ôi! Có học Đạo thì học cho kỹ nghe! Nếu sai lầm một chút thì cái Đạo xa ngàn dặm. Vì lúc sanh tiền Bàn Đạo là người dốt trí, nên khi thọ pháp không rõ biết đặng, tu còn sơ sót. Vậy các chư đệ có chỉ giáo thì nên chỉ cho kỹ.

BÀI:

Ở cõi tạm còn mang xác thịt,  
Linh hồn thì buộc rịt bên trong;  
Làm sao thoát khỏi bụi hồng,  
May nhờ đức cả Huyền Công giáo truyền.  
Tu thì phải tham thiên nhập định,  
Pháp hồi quang chẳng kính nên sai,

Thầy ban Á Thánh linh đài,  
Sai rồi sao đặt vào rày Tam Thanh.  
Khuyên con trẻ đường lành khá bước,  
Ở nơi trần có được chi đâu?  
Tuổi xuân rồi đến bạc đầu,  
Hơi tàn khí rụi cỏ khâu nấm mồ.  
Tu thì phải bồi tô chánh kỷ,  
Đẹp cho rồi bợn quỉ cận ma;  
Luyện sao cho đặt mới là,  
Vào hàng Tiên Phật mới là trường sanh.  
Vậy Bần Đạo giả từ chư huynh đệ.

**Linh Bửu Đàn, ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Thân**

**THI:**

Giáo hóa môn sanh ở bụi hồng,  
Chủ truyền Đạo Pháp luyện tâm không;  
Tiên ban ân huệ con tu tịnh,  
Ông giáo con hành đặc lục thông.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy: Này các con!  
Thầy hằng dạy các con Đạo ở nơi tâm con tu cho đặc khỏi tâm nơi  
đâu,

mà các con không lo tu để cái tâm phóng đi mãi thì các con đi  
trong đêm tối.

Vậy nay Thầy dạy các con tự lo tu thì rõ biết cái lý Đạo mà hành.

**THI BÀI:**

Thiên với Địa, âm dương nhị khí,  
Sanh muôn loài tức thị Đạo Trời;  
Hồng trần mảnh đất chơi vơi,  
Đến khi luân chuyển vậy thời khổ nguy.  
Muốn giải thoát lấy chi làm gốc?  
Nơi thân con bảo bọc tinh thần,  
Cũng nhờ đức cả hồng ân,  
Đất Trời ban bố tinh thần lớn khôn.  
Muốn học Đạo tầm tôn chánh lý,  
Tâm chơn sư dạy chỉ chơn truyền,  
Tu hành chẳng Phật thì Tiên,  
Song tu Tánh Mạng mỗi giềng Đạo Cao.  
Người quân tử anh hào tự giác,  
Bực nguyên nhân thượng đạt chơn truyền,  
Thương cho khách tục vô duyên,  
Không tu không luyện vào miền âm ma.



Muốn giải thoát tự ta cởi mở,  
Xác thân còn tạm ở cõi trần,  
Luyện sao cho đặng pháp thân,  
Đắc thành Tiên Phật mới rằng người tu.  
Thầy dạy con công phu luyện kỹ,  
Nhiếp tâm phàm diệt qui trừ ma,  
Đêm khuya vào lúc canh ba,  
Xuất huyền nhập tấn mới là trường sanh.

Hùng! Bốn nguyên ra sao?

Hùng bạch: Bạch Thầy,

bốn nguyên là Thầy dạy chi đó mà hành là nguồn gốc của Thầy.

Thất! Bốn nguyên sao?

Thất bạch: Bạch Thầy,

là chơn truyền gốc của Thầy truyền khi xưa cho đệ tử cấp nhứt.

- Con phải biết những cái gì đồng tử viết là không phải bốn nguyên,

con nên rõ kẻ sai lạc lý Đạo.

- Bạch Thầy, con lúc nào cũng tuân lệnh Thầy dạy ở Linh Bửu Đàn năm (1981): "Ngày sau có sái còn tri lời Thầy".

- Con có biết hai chữ đồng tử chưa?

- Bạch Thầy, đồng tử là người hộ điển cho Thầy.

- Đồng điển với Thầy mà khi tâm phàm dấy động là lạc sai làm sao các con biết đặng?

- Bạch Thầy, chơn truyền quy củ để lại có đủ.

- Thầy lập Đạo, Thầy chưa có viết ra bài kinh nào, chỉ có bài học kinh Chấn Bồng Lai.

Các con biết hai bài thệ nguyện cũng các con viết.

Nhưng bài nào có Thầy ứng hóa là đúng. Con phải biết Đạo là kinh vô tự!

Bốn nguyên của Thầy lập Đạo có một điều là cái Thiên Nhân làm gốc đó con! Nếu các con tìm cho ra cái lý Thiên Nhân thì các con tu đắc Đạo. Vậy Thầy khuyên các con cứ lo tu vì Thầy có viết ra mười điều khuyên, nếu các con không lo tu thì Hội Long Hoa các con làm sao hiệp đặng? Vậy các con lo tu cho kịp lúc.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Chung Niên Nhâm Thân

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 01 năm Quý Dậu**

**THI:**

**Cao quý thì con phải giữ gìn,**

**Đài tiên phục mạng đặng hồi sinh,  
Tiên thiên bốn tánh con năng luyện,  
Ông giáo con hành vững đức tin.**

**Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy: Thế đời các con cũng đã hiểu lắm rồi thì các con phải rán lo tu vì cái sống ngày nay của chúng sanh rất là mơ mộng đó các con! Còn Đạo Thầy khai cho các con tu luyện để giải thoát kiếp luân hồi nhưng mà cũng bị tà quyền. Thế nên có lắm con chí tâm tu rồi cũng ngã lòng. Nay Thầy sẽ giải rõ bốn nguyên cho các con tu luyện, các con rõ biết thì an tâm.**

**THI BÀI:**

**Đạo gốc vốn hư vô chi khí,  
Đạo gốc là chơn lý của ta,  
Con tu giữ lấy đạo nhà,  
Cao Đài giáo Đạo kỳ ba độ đời.  
Thầy truyền đạo độ người chơn thiện,  
Biết tu hành vận chuyển âm dương,  
Dẫn lên đến chỗ thiên đường,  
Vòng quanh thế giới khỏi đường tử sanh,  
Con tu luyện tâm đường chơn lý,  
Pháp vận hành nhị khí bên trong,  
Thoát ra cái cõi trần hồng,  
Khỏi đường sanh tử mới mong đắc thành.  
Khuyên con trẻ, khuyên đừng bày vẽ,  
Bày hữu hình rồi vẽ sách kinh,  
Đạo đâu có phải hữu hình,  
Con bày, con vẽ đơn kinh chẳng hành.  
Hiệu! Thầy chứng lòng thành con nguyện,  
Thầy xót thương vận chuyển Đạo cho,  
Thân con như thể chiếc đò,  
Ván kia đã mục rán lo trét dôi.**

**Chính! Tại sao Thầy giải Bốn nguyên là con mắt?**

**Chính bạch: <.....>**

**- Cũng là hay!**

**Này các con, Bốn là gốc cũng là căn bản, nguyên là đầu tiên.**

**Thí dụ: Mọi vật chi muốn đặng như ý thì phải có căn bản đầu tiên.**

**Như con làm bánh thì trước nhứt nhồi bột, đường. Các con nắn hấp thì nó ra cái bánh.**

Còn Thầy giáo Đạo dạy con tu đắc Phật thành Tiên thì trước Thầy phải khẩu truyền cho các con tu luyện chớ đâu có vẽ ra kinh sách. Vì khẩu truyền trước dạy con luyện tinh hóa khí, sau luyện khí hóa thần, luyện thần huần hư. Khi con luyện tinh hóa khí đặng rồi thì thần nhãn của con đã có. Khi con liễu đạo thì con mắt dương mở ra đó là đắc Đạo nghe con!

Vậy nơi Thánh đức Thầy giáo cho hai câu liếng các con coi đó mà hành.

Huấn, Ân! Hai con lãnh phận sự truyền giáo nơi Thánh Đức và Linh Bửu.

Thầy ban ơn lành

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 15 tháng 4 năm Quý Dậu**

**THI:**

Ngộ đặng đạo nhà mới biết hay,  
Năng làm công quả quyết theo Thầy,  
Đạo mầu gieo khắp trong hoàn vũ,  
Nhơn có căn lành mới gặ Thầy.

Bần Đạo chào chư đệ muội! Hôm nay Bần Đạo đặng giáng đàn nơi đây là Bần Đạo nguyện cùng Thầy để làm công quả. Công quả này là quả vô vi chớ không phải là hữu hình. Chư đệ nên hiểu!

Tào, Thêm! Hai đệ khá nhớ lời Thầy dạy phải nhẫn mới nên cái Đạo nghe à! Còn lắm sự phiền não, Bần mách cho.

Huấn! Tâm bạn tri kỷ. Rán!!!

Tốt, Năm, Sáu! Các cháu, Bần khen cho đó, giữ tròn cái Đạo rồi sau sẽ hưởng.

Phong! Nghe Bần hỏi:

“Nãi Nhựt Nguyệt tinh thần chi quân, Vi Thánh Thần Tiên Phật chi chủ” là sao?

Phong bạch:.....

- Hay!

Ái! Vườn nhãn đệ trồng, người ta nhổ bỏ rồi đem cây gai lại trồng, đệ có buồn không?

Ái bạch: Bạch Thầy cũng buồn.

- Một việc thế như vậy mà đệ còn buồn. Còn việc Đạo là quan trọng sao đệ chẳng lo?

**THI BÀI:**

Đường Thiên Đạo Thầy khai xuống thế,  
Biết tu hành lánh bể trầm luân,  
Vui chi thế sự vui mừng,  
Trăm năm chốc lát tuổi xuân mấy ngày?

Nay là buổi Cao Đài cứu thế,  
Khuyên chư hiền kính lễ lòng tin,  
Hễ là đệ tử Chiêu Minh,  
Song tu tánh mạng, bảo Tinh tồn Thần.  
Tu thì phải ân cần trau luyện,  
Bốn giờ linh vận chuyển âm dương,  
Tu sao cho đặng thuần dương,  
Thoát vòng tục lụy, Thiên đường hoát khai.  
Đường tu luyện dậm dài khổ khó,  
Khuyên chư hiền chớ có thở than,  
Muốn lên đến cõi Thiên đàng,  
Giảm đi sự thế nhẹ nhàng tâm thân.  
Trương Lương trí tầm trang biết đủ,  
Tìm non cao ẩn trú luyện thân,  
Hàn quân còn mẫn việc trần,  
Lưỡi gươm phút nhẹ chôn thân bụi hồng.  
Hỡi quân tử có lòng tri giác,  
Biết Đạo rồi ngộ đạt Thiên cơ;  
Chúng sanh nay đã hiện giờ,  
Long Hoa gọi rửa khắp bờ núi sông.

Vậy các đệ có điều chi thắc mắc? Vậy Bần Đạo giả từ. Thăng.

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Quý Dậu**

**THI:**

Ngộ đặng Đạo mầu giải thoát ly,  
Bửu linh giới luyện đặng hồi quy;  
Lâm cơ bày tỏ lời chơn thật,  
Đàn nội các em khá tường tri.

Bần Đạo mừng chư đệ! Chư đệ an tọa nghe Bần Đạo dạy:  
Một năm qua Bần sẽ đến cùng chư đệ hội ngộ. Chư đệ ôi! Cơ Đạo  
khảo là vì đời dấy dấy vật chất thì kẻ còn mê đời quên Đạo, thế nên  
tu không đạt Đạo. Vậy rồi có lắm em phải xa Đạo uống cho một  
kiếp làm người gặp Đạo mà không tu cho đắc Đạo.

Vậy Bần khuyên các đệ rán lo tu để làm gương cho cơ Đạo của  
Thầy sau này mới truyền ra năm châu. Bần Đạo nhìn thấy các đàn  
còn đang ở vào cơn mê tín làm cho kẻ trí không nắm đặng cái lý  
Đạo Trời.

Vậy Bần Đạo hỏi chư đệ: Đạo do nơi đâu mà có?

Hiên bạch: Bạch Tiên Huỳnh do nơi tâm mà có.

- Nói Đạo mà không rõ cái Đạo thì làm sao mà tu?

- Chính?

Chính bạch: Bạch Tiên huynh đệ không rõ nhờ Tiên huynh minh cho.

- Chữ Đạo ( ) một âm, một dương hiệp lại, chữ tự rồi có chữ thủ. Như vậy một dương là Trời, một âm là đất.

Âm dương hòa hiệp mới sanh ra vạn vật.

Có đệ nào chưa đồng ý chăng?

Từ nay các đệ học Đạo cho rõ cái lý để giúp cho đời, có như vậy các đệ mới là đại công.

Vậy Huấn giải bài thi của Bần.

Huấn bạch: Bạch Tiên huynh, đệ chưa rõ hết ý nhờ Tiên huynh minh.

- Các đệ nên biết, khi mình tu đã biết Đạo rồi thì nên giải thoát và lìa nó ra cho khỏi nơi thân tâm mình, như vậy thì ba báu mới hồi quy. Chớ các đệ để sự ràng buộc thì làm sao cho yên tâm đặng?

Các đệ nên nhớ lời Bần dạy: "Đạo cao thì có ma cao".

**BÀI:**

Chí quyết tu thì là phải đắc,  
Ngặt vì người chẳng thật lòng tu;  
Đạo Thầy quý báu thanh u,  
Mà không chí nguyện nên tu không thành.  
Diệt lòng phàm luyện phan là phải,  
Tối ngòi tu sáng lại nộ, sân,  
Lửa lòng đốt hết tinh thần,  
Uống công tu luyện khổ thân cực hình.  
Lời Bần Đạo chư hiền phải rõ,  
Đạo nơi tâm nào có đâu xa,  
Để tâm thanh tịnh điều hòa,  
Tinh thần đầy đủ Trời cha tại lòng.  
Người biết Đạo như rồng gặp gió  
Kẻ mê đời như ó gặp giông;  
Thuyền kia phải đắm giữa dòng,  
Uống cho một kiếp trần hồng đọa sa.  
Khuyên, khuyên mãi, khuyên đừng tửu sắc,  
Tửu sắc là mối giặc nơi lòng;  
Tu hành muốn đặng thành công,  
Xa nơi tửu sắc Non Bồng an vui.  
Bần Đạo giã từ. Thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 07 năm Quý Dậu**

**THI:**

**Cao thiên giáo hóa cõi thế trần  
Đài ngọc gìn tròn luyện pháp thân,  
Tiên thiên giữ trọn đưng hao tán,  
Ông giáo con hành đúng lý chân.**

**Thầy mừng các con! Nay là lễ Trung Ngươn và lễ Khánh Vân của Minh Cẩn. Vậy các con định thân, an tọa nghe Thầy dạy: Nay các con! Các con có biết lễ Khánh Vân là sao? Bạch.**

**- Khánh là thành công vui thật.**

**- Vân là mây.**

**- Con tu đến Nhị Bộ thì con đã đặng ngũ khí tiên thiên. Thầy chọn con thay Thầy dạy Đạo cho đàn em. Khi con dạy đủ 12 thì con giao lại cho đàn em phận sự chỉ Đạo. Vì các con vào tu nguyện độ đời, Thầy chứng cho mỗi con chỉ dạy 12, nhưng các con không y lệnh Thầy. Nay Thầy cho các con nơi Thánh Đức cái lễ Khánh Vân để làm khuôn mẫu về sau đưng sai lạc lời Thầy dạy.**

**Hỡi các con! Các con đã tu vào cơ giải thoát, giải thoát là cởi mở hết các việc ràng buộc nơi thân tâm. Vậy Thầy khuyên các con nên giữ lấy y như hồi Thầy còn tại thế là “Nhứt hào bất thọ” vậy các con nên tùy theo số đủ của người tu nghe con!**

**Vì nơi Linh Bửu, Thầy có dạy các con hể biết kính trọng Thầy thì các con nên kính trọng các con. Vậy các con nên kính trọng cái gì của các con? Bạch.**

**Chính bạch: .....**

**- Còn con nào nữa?**

**Các con đồng cùng Trời Đất một lý một khí, cho nên các con đứng vào tam tài làm chủ các loài thì các con hơn các loài ở cái chữ lễ: “Tiên học lễ, hậu học văn”.**

**Nếu các con bỏ lễ thì các con không làm chủ của vạn vật đó có phải không con?**

**Vậy các con nên bình tâm nghe lời Thầy dạy Đạo. Các con từ ngày vào học Đạo thì các con thờ Cao Đài Đại Đạo, vậy có con nào giải đặng?**

**Đây là cái thể Đại Đạo mà Thầy khai Đạo sắp đặt cho các con biết để học cái Đạo lo tu để trở về nơi nguyên thủy thì Thầy sắp đặt cái Thiên Bàn là cái Ngũ Khí tiên thiên. Còn nơi bàn Hộ Pháp là Ngũ Hành hậu thiên.**

**Các con thọ nơi Tiên thiên làm bốn tánh,  
thọ nơi Hậu thiên làm bốn mạng thì Thầy dạy con song tu tánh mạng.**

**Tu tánh không luyện mạng thì cũng còn luân hồi đó các con!**

**Đạo thì chỉ có một, khi giáo Đạo nước nào thì dùng ngôn ngữ của nước đó.**

**Ngôn ngữ của nước đó, các con khó mà tìm ra cái lý.**

**Thế nên dân tộc Việt Nam tu không thành chánh quả.**

**Nay Thầy giải rõ cho các con nắm lấy mà tìm chỗ tu luyện cho siêu thoát đó con!**

**Các con đọc bài Tiên thiên rồi Thầy dạy.**

**- Chính đọc:.....**

**Các con có biết cái Đạo chưa?**

**Cái khí Tiên thiên sanh ra huỳnh khí. Huỳnh khí định phân thanh trược.**

**Khí khinh thanh màu huyền ở nơi phương bắc là ngôi Càn. “Thiên nứt sanh thủy”**

**Khí nặng là cung Khôn. Lửa Trời mé Nam là cung Khôn. Càn là Trời, khí nhẹ lên cao theo ngôn ngữ của Việt Nam Trời là Cao, Huyền khí.**

**Huyền khí sanh bạch khí phương Tây là cung Đoài.**

**Đoài là bạch khí giáng xuống cung Khôn lại bị lửa cung khôn nấu bạch khí thành thanh khí thăng lên làm cung Chấn. Chấn Đông mộc sanh thái dương.**

**Đoài Tây kim sanh thái âm.**

**Vậy các con coi nơi Thiên bàn Thầy sắp đó mà rõ biết cái khí tiên thiên.**

**Có khí tiên thiên mà chưa có chúng sanh.**

**Quả địa cầu các con ở đây là quả địa cầu 68 toàn là lửa.**

**Vậy phải nhờ thái dương và thái âm chiếu xuống.**

**Các con nhìn nơi bàn thờ Hộ Pháp, một vòng giấy đỏ bọc thuộc màu hồng. Hồng trần đó con! Một số xuống màu vàng là thái dương, một số ngang là thái âm.**

**Như vậy có phải hỏa sanh thổ, thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy sanh mộc (và mộc sanh hỏa)**

**Mộc thọ âm dương nhiều năm mới có hóa chúng sanh đó con!**

**Chúng sanh này gọi là nguyên nhân, khi âm dương đầy đủ thì tinh thần của nam nữ phát lên là phát hòa hiệp thì từ đó người mới sanh người.**

**Như vậy các con có phải lấy âm dương Trời đất làm người nên các con mới đứng vào Tam tài. Vậy con vẽ chữ Thiên ( ) coi có phải không con?**

**Một ngang trên là khí tiên thiên, một ngang dưới là khí hậu thiên. Chữ nhưn, một nhánh bên tả trên kéo xuống, còn bên hữu thì dưới kéo xuống là thành chữ Thiên.**

**Vậy con người mới đứng vào Tam tài đó con!**

**THI BÀI:**

**Thầy giáo Đạo Cao Đài độ chúng,  
Các con gìn cho đúng chơn truyền,  
Đạo Cao ở chỗ bốn nguyên,  
Chiếu Minh biết luyện kết liên Thánh thai.  
Thầy giáo đạo tùy cơ dạy thế,  
Thế đã tàn dâu bể tang thương,  
Mất đi nẻo chánh Thiên đường,  
Nay Thầy dạy trẻ tâm phương trở về.  
Khuyên con trẻ đừng mê vật chất,  
Vật chất là đường mật giết người,  
Lợi, danh lại với cái mùi,  
Sa vào thì nó đốt thui tinh thần.**

**Vậy lễ cầu cho Minh Tuôi, vì Minh Tuôi có nhiều kiếp tu. Nay gặp Đạo Thầy nênặng thành chánh quả, Thầy ân phong là Minh Kiến Đạo Nhơn, ngày thập ngũ bát nguyệt, Thầy cho lâm cơ nơi Nghĩa Linh.**

**Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm. Thầy thăng.**

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 15 tháng 8 năm Quý Dậu**

**Ngộ Năng, chào các đệ nam nữ lưỡng đàn! Ngộ Năng tiếp chơn linh lâm cơ.**

**Vậy chư đệ an tâm đừng xao động vì đồng yếu Bần Đạo ngoại hầu.**

**THI:**

**Minh mông thế sự đã xem qua,  
Kiến thấy trần gian phải khổ mà!  
Đạo Trời giáo hóa không lo học,  
Nhơn thế như vậy phải khổ đa!!!**

**Bần chào chung chư đệ! Chư đệ tự an tọa.**

**Này chư đệ! Gặp Đạo Thầy thì nên cố gắng lo tu kéo trễ. Chư đệ đã thấy đời mà đời càng văn minh thì phải chịu tai nạn nhiều, chỉ có bậc nguyên nhân biết tu thì tránh khỏi con đường tiêu diệt. Từ nay các đệ có tu thì phải mỗi buổi chiều cúng gạo muối và ba tờ vàng bạc đừng quên! Hỡi các con nghe đây cha dạy:  
(Chư đệ vui lòng để Bần Đạo dạy các con.)**

**THI BÀI:**

**Này đệ muội! đêm trường u tối,  
Phàm tâm còn lệ vội nhỏ sa,**



Thương con còn bé kia mà!  
Không người dạy dỗ đạo nhà từ đây?  
Hỡi các con đường ngay thẳng bước,  
Dầu quanh co anh trước em sau,  
Hỗ hãm dầu thấp dầu cao;  
Anh nâng chị đỡ em mau vâng lời.  
Cha lia thế cơ Trời đã định,  
Khuyên các con nương vịn theo cha,  
Đạo Cao mở tại nước nhà,  
Rán lo tu luyện thoát ra bể trần.  
Thế đã tàn hầu gần tiêu diệt,  
Diệt những loài tà thuyết vô minh,  
Hóa nhơn nay đã hiện hình,  
Đạo người mất hết hóa hình dã nhơn.  
Khuyên con trẻ quày chơn trở lại,  
Lo tu hành chánh đại quang minh,  
Tu sao trở lại Thiên đình,  
Mây lành, ngọc thạch, báu linh thiếu gì?  
Ở cõi tạm mà chi hỡi trẻ!  
Tuổi trăm năm mau lẹ gió qua;  
Hết xuân rồi đến đông mà!  
Không tu không luyện làm ma cõi trần.  
VẬY CÁC CON DÂNG RƯỢU LỄ. BÀN ĐẠO GIÃ TỪ. THĂNG.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 10 năm Quý Dậu**

**THI:**

Cao Tiên giáo hóa buổi đời nguy,  
Đài đạo Thầy khai đã đúng kỳ;  
Tiên Phật muốn thành nhờ trau luyện,  
Ông giáo thì con giữ luật quy.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Vì đời quá ư tồi tệ, mà Thầy giáo đạo các con. Vì trong sanh chúng có lắm bực nguyên căn, nay Thầy giáo Đạo để độ hàng nguyên căn trở về ngôi vị. Vậy con nào đã biết giác ngộ thì nên giữ lấy mà lo tu. Hỡi các con! Đời có phải là nơi bể khổ không con?

Dù cho một Đế vương thì cũng trong bể khổ đó con! Vật chất càng nhiều thì cái khổ các con phải mang thêm chớ có chi là quý đâu con? Thầy hằng dạy các con tu thì phải diệt thất tình lục dục thì các con mới có thể giữ cái Đạo Thầy đến ngày các con trở về Thầy.

**THI BÀI:**

Trường thiên Đạo Thầy trao con giữ,

Pháp nhiệm mầu hai chữ Chiêu Minh,  
Công phu bốn buổi giữ gìn,  
Đừng cho sai lạc đơn kinh của Thầy.  
Người trau luyện hằng ngày chiêm ngưỡng,  
Giữ đừng cho phải vướng bụi hồng,  
Tu hành luyện ở bên trong,  
Giữ cho thanh tịnh lòng không nhẹ nhàng.  
Sống cõi tạm ngày càng thêm khổ,  
Khi tuổi già như thổ thủy băng,  
Chuyển luân, luân chuyển mấy lần,  
Nào ai có biết linh căn là gì?  
Hỡi kẻ thế xem kinh đọc sử,  
Có am tường hai chữ âm dương?  
Sao không giải thoát mộng trường,  
Lo tu lo luyện là thương thân mình.

Xuân! Sớ con nguyện Thầy chưa trả lời vì trong đó cũng là cái pháp bí truyền. Khi có hai đồng dương Thầy sẽ giải cho. Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

**Linh Bửu, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Quý Dậu**

**THI:**

Cao quý đời khuya khó vận hành,  
Đài Đạo không gìn mãi cạnh tranh,  
Tiên thiên thuốc báu không lo luyện,  
Trưởng đức Thầy khuyên trẻ vận hành.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Hỡi các con! Đã lắm lần Thầy dạy phải hòa hiệp để lo tu cho kịp kỳ hội Long Hoa mà các con cứ mãi lo tranh giành cái địa vị phàm phu. Rồi đây các con đó cũng đi vào cơ Thần Đạo đó con!

Ấn! Thầy hỏi con: "Sự quý báu của con người do đâu mà có?"

Ấn bạch: Sự quý báu của con người do Tinh, Khí, Thần.

- Vậy thì Huệ Giác là lý đúng đó con! Một cơn thử thách mà con còn nắm đặng cái lý rồi tự hồi tâm lo tu trở lại. Vậy con nên học Đạo lại cho y khuôn như đàn anh. Thầy sẽ ban ân lành cho con.

**BÀI:**

Đạo pháp vốn hư vô chi khí,  
Đạo gốc là chơn lý của ta,  
Đạo trùm vạn vật bao la,  
Đạo khai từ thuở trước Cha đến giờ.  
Đạo dựng đấng không rờ không thấy,  
Cả muôn loài nường lấy hóa sanh,  
Biết tu thì sẽ chứng thành,

Con nào giác ngộ thi hành cho y.  
Đạo pháp vốn huyền vi thâm viển,  
Giáo cho đời chọn tuyển con hiền,  
Đạo cao ở chỗ bí truyền,  
Tâm linh thọ đắc thành Tiên tại trần.

Theo số cầu cho Thạnh, Thạnh Thầy ban phong cho là Huệ Trí Chơn  
Nhơn đến lễ Ngộ Bửu sẽ lai đàn. Vậy Thầy ban ân lành cho các con.  
Thầy thẳng.

**Thánh Đức Quy Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm Quý Dậu**

**THI:**

Cao Tiên giáo hóa khắp lương dân,  
Đài Đạo Thầy trao luyện khí thần,  
Tiên thiên bốn tánh Thiên ban đắc,  
Trưởng đức giới trau luyện chơn thần.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:  
Các con đồng tâm nhứt trí kính ngày kỷ niệm của Thầy. Thầy ban  
ơn cho các con.

Này các con! Thời kỳ Long Vân sắp mãn thì đến Long Hoa hội. Thầy  
hằng dạy các con phải rán lo tu kéo trễ. Tu thì phải cho đúng pháp  
thì các con mới hội hiệp Long Hoa. Các con nào tu sai cũng phải  
vào Phong Thần đó con!

Vậy thì từ nay, con nào có sai thì lo chỉnh sửa cho y theo pháp Đạo.

**THI BÀI:**

Thầy thương xót muôn loài thế tận,  
Giáo Đạo mầu vận chuyển nhơn tâm,  
Biết tu phải biết trở về,  
Tiên thiên là cảnh, trần mê buộc ràng.  
Thầy dạy con tâm trang trích cú,  
Rõ lời Thầy cũng đủ lòng tin,  
Long Hoa nay đã hiện trình,  
Con tu con luyện viên minh hiệp hòa.  
Long Vân hội nay đà hầu mãn,  
Có đặng gì đích đáng hay chưa?  
Con tu đến bậc thượng thừa,  
Đắc thành chánh quả Thầy đưa con về.  
Mê vật chất đừng mê con trẻ!  
Lo tu hành Thầy sẽ ban ơn,  
Đường ngay thẳng bước chớ sờn,  
Nẻo tà chớ có dựa chơn sai lầm.

Vậy Thầy hỏi các con: Long Vân hội là sao?

**Hiệp bạch: “.....”**

**Còn con nào nữa?**

**- Này các con! Ngày Long Vân hội thì biết bao xương máu, sụp đổ thành trì để tranh cạnh với cái nhơn tâm hầu làm bá chủ, mà có đặng gì đâu con?**

**Ngày nay Long Hoa khai mở là do Trời định. Thầy dạy các con phải rán lo tu!**

**Vậy Thầy ban ơn lành và các con hoan ẩm bồ đào tửu. Thầy thăng. Chung Niên Quý Dậu**

**Linh Bửu Đàn, mừng 8-9 tháng giêng Năm Giáp Tuất (1994)**

**PHÒ LOAN: CÂN, MỄN – ĐG. ÂN – ĐIỀN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

**Cao quý thì con phải giữ tròn,  
Đài Ngọc giáng trần độ các con,  
Thượng thừa chánh giáo quy tam ngũ,  
Để huấn con hành bút ngọc son.**

Thầy các con, Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy. Này các con! Đã bao lần Thầy dạy các con mà có lắm con không chú ý, vì các con còn lắm sự lo âu việc thế. Các con ôi! Thế đã tàn, Thầy lập Đạo cứu vớt các con trong bể khổ mà các con cứ bồng trên đám bèo trôi mà lặn hụp, như vậy có đặng chi đâu con. Vì các con nơi đây cũng là bực nguyên căn, nay Thầy sàng sảy lọc lừa để nắm cơ Thánh đức. Vậy các con nên chú ý mà lo tu cho đủ tứ thời thì các con mới có đầy đủ tinh thần, thân xác mới khỏe mạnh, đi đúng với máy tạo đó con.

Nay Thầy giáo đạo cho các con nhớ để ngày sau dạy cho đàn em học.

Huấn: - Bắc phương thuộc gì?

Bạch: Bắc phương thuộc Nhâm Thủy.

Chính: Bạch Bắc phương thuộc Nhâm Quý Thủy.

- Nhâm Thủy ở đâu?

Bạch: Nhâm Thủy ở Thượng điền, (ở Nê hườn cung, não, óc, huyền khí)

- Quý Thủy ở đâu?

Chính: Bạch Quý Thủy là Ngươn Tinh, ở Khảm Thủy.

- Thầy hỏi ở nơi Trời đất?

Chính: Bạch Nhâm Thủy ở phương Bắc, cung Càn (huyền khí)

Quý Thủy ở phương Tây Bắc, cung Đoài.

- Nam phương ở đâu?

Bạch, Nam phương Bính Đinh Hỏa, ở cung Khôn.

- Đinh Hỏa ở đâu?

Bạch Đinh hỏa ở tại cung Ly – Tâm Hỏa.

Đinh Hỏa là lửa ở trong trái đất.

- Giáp Ất Mộc ở đâu?

Bạch Giáp Ất Mộc ở phương Đông.

- Cái nào Giáp Mộc?

Thanh khí là Giáp Mộc, Ất Mộc là cây.

- Canh Tân Kim ở đâu?

Canh Tân Kim ở phương Tây.

- Cái nào Canh?

Canh Kim là Bạch Khí, Tân Kim là khoáng chất kim loại.

- Trong Ngũ khí Tiên thiên, có Ngũ hành Hậu thiên.

Mồ Thổ là cái chi?

Bạch Mộ Thổ ở Trung ương, Huỳnh Khí.

- Kỳ Thổ là cái chi?

- Kỳ Thổ là quả đất.

Vậy Thầy muốn cho các con rõ cái lý sinh hóa vạn vật.

Vậy nơi thân con cái nào Quý Thủy?

Bạch Quý Thủy là Ngươn Tinh

- Cái nào là Nhâm Thủy?

Bạch não óc (huyền khí) là Nhâm Thủy.

- Vậy các con có biết hồi chưa tu thì các con đâu có Nhâm Thủy.

Khi con luyện Tinh hóa khí thì Quý Thủy mới thành Nhâm Thủy đó con.

- Còn Nam phương trong mình con là gì?

Bạch trong mình con Bính Hỏa là Thận Hỏa, và Đinh Hỏa là Tâm Hỏa.

- Đông phương trong mình?

Bạch Giáp Mộc là lá gan, và Ất Mộc là mật.

- Cái nào thuộc Trời?

Bạch, Giáp Mộc, lá Gan thuộc Trời (Tiên thiên)

Ất Mộc, cái Mật thuộc đất (Hậu thiên)

Trong người, Ất Mộc thuộc Cây (hậu thiên)

- Tây phương thuộc gì?

Bạch, Tây phương thuộc Canh Tân Kim, trong người là phổi thuộc Canh Kim

(Tiên thiên) Bàn quang (hậu thiên).

- Cái nào thuộc Trời?

Bạch, lá phổi Canh Kim thuộc Trời,

còn Bàn quang là Tân kim thuộc đất là khoáng chất.

Các con coi đó thì rõ trong thân con đều ở nơi Trời đất hóa sanh.

Tiên thiên là của Trời, Hậu thiên là của đất.

Nếu các con không biết Đạo thì làm sao luyện đặng thành Tiên tác Phật đó con.

Vậy từ nay các con nên cố gắng học Đạo cho thuần nghe con.

**THI BÀI:**

Con biết Đạo thì nên chường đức,  
Thọ pháp rồi gắng sức luyện phan,  
Tu sao đắc quả trường sanh,  
Làm gương hậu tấn tu hành Đạo Cao.

Người tu luyện mở rào tháo cổng,  
Để cho thần nhẹ bỗng thanh quang.  
Cảnh Tiên là cảnh nhẹ nhàng,  
Không như ở thế trần gian nặng nề.  
Tu thì phải trọn thề tâm đắc,  
Kẻ quý ma dẫn dắt lạc sai,  
Đạo Thầy có một không hai,  
Chúng sanh cải sửa lạc sai chơn truyền.  
Con hỡi con! Con hiền con đại,  
Biết tu rồi chánh đại quang minh,  
Chúng sanh đang lúc khổ hình,  
Các con nên nghĩ phận mình phải sao? (độ)  
Vậy Thầy ban ơn lành cho các con Thầy thẳng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng giêng năm Giáp  
Tuất**

**PHÒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN  
THI:**

Cao Tiên giáo hóa pháp Tam Thanh,  
Đài thượng Thầy khuyên khá vận hành,  
Tiên Phật muốn thành Thầy tận độ,  
Ông Trời giáo Đạo chớ nên canh. (1)

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy giáo Đạo.

Này các con! Thầy hằng dạy các con tu hành phải có đạo đức,  
chớ tu không có đức thì Đạo chẳng ai muốn vào tu. Vậy các con  
giảng chữ Đức.

Chính: Bạch,

Đức là phương tiện trợ duyên cho hành giả vững tiến trên con  
đường tu học.

- Trời đất thì có đức hóa sanh.

- Còn các con là con của Trời thì phải có đức từ bi.

Còn con tu thì phải có cái pháp, pháp thì có cái lý.

- Vậy Thầy hỏi các con Pháp là gì?

- Con nào biết bạch. Trai?

Xuân bạch: Pháp là phương cách để tu luyện đạo.

- Các con có thấy chưa? Đạo các con đã đến Nhị Bộ còn chưa rõ chữ  
Pháp.

Bởi vậy Pháp không lý thì làm sao cho tận tường cái Pháp tu luyện  
đó con.

Tỷ: Phật là gì?

Xuân: Bạch, Phật là Thần.

- Pháp là gì?

Xuân bạch: Pháp là Khí.

Nếu cái Khí cái Thần không giữ thì các con luyện Tinh hóa Khí thì uổng công lắm con.

Vậy từ nay các con cố gắng giữ cái Đạo cho còn thì ngôi Tiên Phật không khó đó con.

Các con ôi! Đã bao lần chìm đắm nơi sông mê mà nay là ngày cuối cùng của địa cầu 68. Thầy thấy cơ tận diệt của chúng sanh nên Thầy khai Đạo cho các con tu để giải thoát, nếu các con không lo tu thì rồi đây tay trắng cũng hườn tay trắng đó con.

**TRƯỜNG THIÊN:**

Một bầu vũ trụ thênh thang,  
Chúng sanh chẳng biết con đàng về quê,  
Mảng lo vật chất nặng nề,  
Không nuôi bốn tánh không hề tu thân.  
Bởi nên Trời đất xa dần,  
Đến khi bỏ xác khó gần Phật Tiên,  
Các con hữu phước thiện duyên,  
Ngày nay gặp Đạo cần chuyên tu trì.  
Luyện cho ngũ khí tam quy.  
Đắc thành chánh quả hồi quy Thiên đàng.  
Hồng trần đại khổ lắm than,  
Các con nên nhớ lời vàng Thầy trao.  
Thầy ban ơn lành các con, Thầy thẳng.

Ghi chú: có pháp thì có lý, lý là Tánh

Tức là Tánh, Mạng, Tánh (dương) Mạng (âm)

(1) sửa đổi

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 3 năm Giáp Tuất .**

**PHỒ LOAN: CÂN, MỄN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý thì con giữ Đạo nhà,  
Đài tiền Thầy giáo pháp tinh hoa,  
Giáo Đạo kỳ ba con khá giữ,  
Chủ đức khuyên con giữ một Cha.

Thầy mừng các con, Các con an tọa nghe Thầy dạy, các con ôi vì đời quá say mê theo vật chất mà bỏ phần Đạo Đức. Thế nên đời phải đi vào cơ hỗn độn. Vì vậy Thầy không nở để cho đàn nguyên căn phải chịu chôn vùi nơi âm khí. Thầy mới mở Đạo độ hàng tiên kiếp nguyên linh cản trở về ngôi vị đó con. Vậy thì từ nay các con nên lo tu kỹ, các con nên biết khi các con tu đắc thì các con mới độ đời.



Thầy hằng dạy các con lo tu kéo trễ nghe các con, phận sự làm anh thì phải hết lòng thương em. Các con ôi! Đặng làm người là một bậc tối linh của muôn loài, như vậy các con chỉ còn một kiếp tu cho đúng pháp thì đắc Đạo đó con.

Vậy thì từ nay các con chẳng nên có điều chi tranh cạnh cùng các tôn giáo nghe con. Vì có nguyên nhân thì phải có hóa nhân đó con.

**THI BÀI:**

Sống cõi tạm ở trong giấc điệp,  
Có chi là một kiếp trầm luân,  
Vui chơi một chút vui mừng,  
Tuổi già khí tận nhớ chừng phải lo.  
Chốn sông mê có đò chực rước,  
Rước những người có phước, có căn  
Đạo nay Thầy đã hóa hoằng,  
Lo tu lo luyện tâm phăng trở về.  
Hỏi khách tục còn mê vật chất,  
Tưởng đâu là sống thật ngàn năm,  
Chẳng lo tu dưỡng tinh thần,  
Đến khi bỏ xác Nguơn thần mất đi.  
Khuyên con trẻ lo tròn tu luyện,  
Tu cho thành nhưt chuyển kim đơn,  
Việc chi chớ có giận hờn,  
Giữ tâm thanh tịnh kim đơn mới còn.  
Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thẳng.

**Nghĩa Linh – Rằm tháng 4 năm Giáp Tuất (1994).**

**PHÒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Ngộ đạo màu rỏ máy huyền vi,  
Năng lo tu luyện chớ diên trì,  
Đạo Thầy hóa độ cho nhơn loại,  
Nhơn hữu căn lành phải biết qui.

Bần Đạo chào chư đệ muội nam nữ tự an tọa.

Này chư đệ ôi! Cơ tạo đã đến mà chúng sanh chưa tự giác bao nhiêu, vì lòng còn tham dục, thế nên tinh thần suy kém không rõ máy Trời, cứ mãi đi vào con đường trụ lạc rồi đây sẽ đến nạn tai, chừng ấy có cầu Trời cũng vô hiệu quả đó chư hiền.

Chư hiền còn mắt thịt chưa rõ cái huyền vi tạo hóa. Này chư hiền, cái quả địa cầu của chư hiền đệ ở đây nó nhỏ bằng một trái cầu mà đối với cái bể đó chư đệ,

nhưng chẳng qua là âm dương hòa hiệp hóa sanh muôn loài.  
Nhưng con người thọ bẩm đặng Tiên thiên nhiều nên mới đứng vào Tam tài.

Ngày hôm nay quả địa cầu sắp tan vỡ thì chúng sanh phải chịu nhiều tai nạn đó chư hiền.

Vậy từ nay chư hiền đệ rán lo tu thì có Thầy chỉ dạy, tu phải cho đúng pháp,  
kéo sai lạc nghe chư đệ.

#### THI BÀI:

Thế đã tàn phụng gà lộn xộn,  
Người nguyên nhân khiếm tốn khỏi lo,  
Qua sông thì sẵn có đò,  
Lên non thì phải lần dò lên cao.  
Tu như thế khác nào chư đệ?  
Giữ làm sao lời thệ cho tròn,  
Đạo Thầy quý báu vàng son,  
Tinh thần đầy đủ là con của Thầy.  
Đừng có tưởng nơi đây là cảnh,  
Phải am tường Khổng Mạnh Nho gia,  
Trước tu như đạo cho hòa,  
Sau thành chánh pháp đặng ra độ đời.  
Này con cháu thức thời giả tạm,  
Biết đạo rồi như khám sáng trưng,  
Khen cho phận gái hồng quần,  
Giác rồi lại đóng cửa xuân tu hành.

#### THI:

SINH,

Tự giác thì nên sửa tắc lòng,  
Cõi trần giả mộng có chi mong?  
Mưa xuân ba đám rồi đến hạ,  
Cây lá thay màu sẽ đến đông.

Tào, Xuân; hai đệ có thấy ân huệ Thầy ban cho chưa, vậy thì từ nay phải rán lập nên công quả để độ đời.

Hà, đệ nên biết có nhiều công tu tiên kiếp nay Thầy mới thâm đệ vào nơi Thánh Đức, vậy đệ rán lo tu, tu thì nên giảm khẩu cho tâm yên lặng nghe đệ.

Sáu (Cao), đệ nên an tâm có Thầy độ. Bàn Đạo già từ. Thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm Giáp Tuất .**

**PHÒ LOAN: CĂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, CHÍNH**

THI:

Cao quý huyền thiên độ chúng sanh,  
Đài Đạo Thầy ban cho trẻ lành,  
Tiên trường Đạo pháp năng trau luyện  
Ông giáo con hành mới đặng an.

Thầy mừng các con. Các con an tọa nghe Thầy dạy.

Thầy hằng dạy các con. Cõi trần là nơi cõi ô trược.

Thầy dạy các con lo tu luyện cho thuần Dương, để trở lại cõi hư linh bất diệt.

Các con ôi! Cái giả tạm này mà sao các con không tìm cho rõ cái lý mà xa tránh chỗ ô trược, thì biết bao giờ các con thoát tục đặng các con.

Vậy từ nay các con nên cố gắng lo luyện đạo nghe các con!

Thầy thấy nơi đây có lắm con đã đắc pháp, rồi phải có sự khảo đảo nghe các con!

Khảo là để trả cái nợ tiền căn đó con! vì buổi hạ nguơn này Thầy đã ân xá.

Như vậy các con phải bị khảo mà trả nợ. Các con khá nhớ giữ nghe con!

#### THI BÀI:

Nhìn xuống thế xót thương nơn loại,  
Sanh làm người thời đại văn minh,  
Sao không tìm học Đạo Huỳnh,  
Mảng vui vật thể điểm linh u mờ.  
Thầy dạy con phượng thờ Tạo Hóa,  
Đạo do Trời sanh hóa chúng sanh,  
Nhưng mà có dữ có lành,  
Âm dương hiệp lại lập thành thế gian.  
Thầy dạy con tìm đường giải thoát,  
Dù nghèo hèn mộc mạc cháo rau,  
Tương dưa lập chí anh hào,  
Tu cho đắc Đạo mới vào cảnh Tiên.  
Thấy lắm con còn thiên vật chất,  
Đạo thì cao đường mật còn mang,  
Hồng trần như thể mộng tràng,  
Hoa hồng cũng mất ngọc vàng cũng rơi.  
Khá kíp bước dòng xuôi dòng ngược,  
Ngược thì lên sẽ được an nhàn,  
Xuôi dòng chày xuống trần gian,  
Điểm linh sẽ hết đội mang lông sừng.  
Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn – Đêm 10-11 tháng 6 năm Giáp Tuất**  
**PHÒ LOAN: CĂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**  
**THI:**

Ngộ nhận cho đời chữ nhục vinh,  
Bửu báu Trời ban chẳng biết gìn,  
Chơn thường Đạo pháp không lo luyện,  
Nhơn vật đời khuya chẳng có minh.

Bần Đạo chào chư đệ nam nữ lưỡng phái, có lòng nhớ đến ngày kỷ niệm của Ngộ.

Vậy Ngộ đáp ơn cho đó.

Này chư đệ đời thì có hai chữ nhục vinh mà tranh cạnh cùng nhau máu đổ xương phơi.

Còn Thầy dạy tu thì không ai nghĩ đến, thế người tu mà không đặng chữ minh,

thì làm sao đạt đến huệ đặng đó các đệ.

Chư đệ ôi! đặng làm người thì một việc quý báu trong đời chỉ còn một bước thì đến bực Thánh Tiên, sẽ hưởng cảnh lạc trường thu, sao mà đời không nhận rõ,

để đem tinh thần vào nơi u tối,

khi khí tán thần tan thì một kiếp phải chịu luân hồi trong lục đạo.

**THI BÀI:**

Nhìn xuống trần gian đen tối,  
Cả chúng sanh lặn lội bến mê,  
Thầy thương giáo Đạo đưa về,  
Mà không tỉnh ngộ còn mê luân hồi.  
Ở cõi tạm tô bồi vật chất,  
Không tu hành cho thật chơn thân.

Thoát ra khỏi chốn hồng trần,

Khỏi đường sanh tử nhàn thân Thiên đàng.

Vậy chư đệ nên nhớ lời Bần dạy mà lo tu, đừng mê theo vật chất rồi đây tay không cũng hườn tay không. Chư đệ tiếp cầu Huệ Trí Chơn Nhơn. Bần Đạo giả từ.

Tiếp cầu:

Huệ đặng cũng nhờ có pháp tu  
Trí giác thần minh vệt ám mù,  
Chơn dương đầy đủ đơn thơ chiếu,  
Nhơn đắc Đạo rồi tự trắng thu.

Bần Đạo điển còn yếu vậy chư đệ hãy tịnh tâm cho đồng tử khỏi bị phóng tâm.

Bần Đạo chào chư đệ nam nữ, từ ngày xa cách trần tục thì huynh đệ đôi đàng ngăn cách may nhờ Thầy cho lâm cơ để họp mặt cùng chư đệ. Chư đệ ôi! Nơi Rạch giá Thầy đã giao cho hai đệ Hiệp và Hùng để dìu dắt đàn em mà các đệ không tròn phận sự. Kể từ nay các đệ không lo thì sẽ mất công to tại thế.

Vậy chư đệ nên nhớ nhứt tâm cùng Đạo để trở về Thầy kéo có tội nghe.

#### THI BÀI:

Biết tu luyện thì nên cẩn thận,  
Đạo Thầy khai độ tận chúng sanh,  
Biết tu thì phải thật hành,  
Tu cho đúng pháp đắc thành Phật Tiên.  
Ở cõi tạm danh quyền đừng nghĩ,  
Kể từ xưa nguyên thủy đến nay,  
Biết bao vua chúa lâu đài,  
Mà ai sống đặng đến nay bây giờ.  
Hỡi con trẻ cùng là đệ muội,  
Rán lo tu đời cuối nạn tai,  
Thiên cơ nào dám phô bày,  
Chỉ khuyên con trẻ tu ngay kịp thời.  
Vậy Bần Đạo giã từ.

**Linh Bửu Đàn, ngày 13 tháng 10 năm Giáp Tuất .**

**PHỒ LOAN: CĂN, MỀM – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, HUẤN**

#### THI:

Cao Thiên Huyền khí ngũ khí linh,  
Đài ngọc giáng trần hóa chúng sinh,  
Tiên thiên bốn tánh đồng chan rưới,  
Ông giáo con hành mới có linh.

Thầy mừng các con, Các con an tọa nghe Thầy dạy.

Các con ôi! Chúng sanh đã đến ngày chọn lọc để lập lại cái đời Thánh đức.

Vậy các con có biết Đại Đạo là sao? Con nào biết bạch.

- Các con ôi! Tu thì phải hành cho ra cái lý thì khỏi sa vào tà đạo nghe con.

Vì chúng sanh nhiều kiếp luân hồi, có nhiều sự trả vay, vậy các con nên chú ý.

Huấn: Con có biết Đại Đạo chưa? giải cho các huynh đệ nghe.

- Cũng khá đó. Trai giải các em nghe!

- Chúng sanh loài người đứng vào sinh vật hay là động vật.

Tỷ hãy giải... Con nào biết giải?

**Chính bạch:**

- Hay đó con, chúng sanh ở vào động vật nhưng làm chủ cả muôn loài cho nên mới đứng vào Tam tài mà ngày hôm nay chúng sanh đã mất hết chỗ nhờn, nghĩa, lễ, trí, tín thì con người còn hơn động vật ở chỗ nào các con? Nay Thầy giáo đạo, trước dạy các con về phần Nhơn đạo, sau rồi Thầy dạy các con về Thiên đạo.

Các con ôi! Cái lý Đạo quý báu không sao giải cho hết đó các con. Ngày hôm nay thấy các con tu cũng tiến bộ, vậy thì từ nay hãy nghe lời Thầy, uống cho đặng hai bài thuốc Thầy hằng dạy đó con, nếu không thì khó mà ích thọ nghe con.

**THI BÀI:**

Thầy giáo Đạo một thương chí thiện,  
Dạy cho con vận luyện tinh thần,  
Luyện tròn một bực pháp thân,  
Trường sanh bất tử nhàn thân Tiên đàn.  
Sống cõi tạm rõ ràng bể khổ,  
Thầy khuyên con tìm chỗ trở về,  
Hong trần cứ mãi mê mê,  
Đến khi bỏ xác biết về nơi đâu.  
Đạo gốc vốn một bầu tương tiếp,  
Tiếp âm dương hòa hiệp hóa sanh,  
Người thì đầy đủ trọn lành,  
Tiên thiên Ngũ khí hậu sanh ngũ hành.  
Muốn tu luyện phải rành đạo lý,  
Pháp luyện đơn ngộ, tý âm dương,  
Ngày đêm bốn buổi luyện thường,  
Đắc thành chánh quả là phương thoát trần.  
Sống cõi tạm xác thân giả tạm,  
Khí thần lìa ai dám kè bên,  
Dầu cho một bực tuổi tên,  
Cũng trong năm mộ nằm trên quan tài.  
Hỡi quân tử mà râu chí thiện,  
Tâm đạo mầu luận biện cho minh,  
Đất trời rộng lớn thình thình,  
Hóa sinh vạn vật dưỡng sinh muôn loài.  
Thầy ban ơn lành các con. Thầy thẳng.

**Linh Bửu Đàn, ngọ thời, ngày 15 tháng 10 năm Giáp Tuất .**

**PHÒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẤN – ĐIỂN KÝ: CHÍN, TỶ**

**THI:**

**Cao minh Đại Đạo độ môn sinh,  
Đài ngọc Thầy trao trẻ rán gìn,  
Tiên thiên Đạo pháp năng trau luyện,  
Ông giáo con hành pháp Chiêu Minh.**

**Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.**

**Này các con! Những sự gì các con đã thấy đó, Thầy đã cho các con biết trước. Vậy Thầy khuyên các con rán lo tu. Một điểm chơn linh xuống thế mà muốn đem về thì rất khó đó các con mà ngày nay Thầy thấy các con biết Đạo thì Thầy rất vui lòng, vậy các con nên dung hòa để giữ mỗi Đạo Thầy đặng sau này cho chúng sanh.**

**Các con biết hòa hiệp là các con biết uống thuốc Thầy ban cho các con.**

**Đời đang đau khổ mà chúng sanh cho đó là cái vui, vui về thể xác mà điểm linh hồn phải bị tiêu diệt đó con.**

**Các con có biết hai chữ Chiêu Minh chưa? Con nào rõ lý, bạch cho các em nghe.**

**Ấn bạch: (về Tánh Mạng song tu)**

**- Còn con nào nữa?**

**Khôi bạch.**

**Huấn bạch.**

**- Ba con cũng đồng một lý nhưng mà có cao có thấp đó con!**

**Vậy Thầy khuyên các con nên tìm cho rõ lý xác thật sau này hữu dụng đó con.**

**Mến, Thầy rõ lòng con. Thầy rất khen con chí tâm lo tu luyện, đó là một sự cần thiết. Mỗi con nên cố gắng để trở về ngôi vị đó các con.**

**Huệ Giác, con nên giữ bốn phận nghe con.**

**Khôi, việc con làm Thầy cũng khá khen đó con.**

**Vậy thì từ nay các con nên lo tu là cần thiết đó con.**

**THI BÀI:**

**Đạo bốn thể hư vô chi khí,  
Đạo gốc là chơn lý của Ta,  
Đạo trùm vạn vật bao la,  
Đạo khai từ thuở trước Cha đến giờ.  
Đạo dựng thấy sờ sờ trước mắt,  
Đạo dạy con tu tắt kỳ nay,  
Đạo Thầy thủ giới trì trai,  
Đạo truyền cho trẻ hôm nay tu hành.**

Đạo gốc vốn hóa sanh vạn vật,  
Đạo dạy người giữ luật thanh liêm,  
Đạo Cao con khó kiếm tìm,  
Đạo Thầy quý báu ngọc kim khó bì.  
Đạo Thầy đã phô bày cứu thế,  
Khuyên các con ghi để vào tâm,  
Sau này kẻ thế kiếm tìm,  
Các con là mối tri âm dạy người.  
Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng.  
Chung Niên Giáp Tuất

**Thánh Đức Qui Nguyên – Đêm 4 rạng 5 tháng Giêng năm Ất Hợi  
(1995)**

Phò Loan : Cẩn + Huấn

Độc giả: Ân

Diễn ký : Xuân, Vân

CAO quý thì con phải biết gìn,  
ĐÀI Đạo giáo truyền pháp Chiếu Minh,  
TIÊN Thiên luyện đặng thành đơn dược,  
ÔNG giáo con hành mới biết minh.

THẦY mừng các con. Cán con an tọa nghe Thầy dạy.

ÂN, Lời Thầy dạy khi xưa các con đã quên rồi.

Nhưng cái đó Thầy đã biết trước mà ngày hôm nay các con phải gặp.

XUÂN, Con có nhớ lời Thầy dạy đó không?

XUÂN bạch: Con không rõ xin Thầy chỉ giáo.

Thầy đã dạy con đừng dùng lời đắc nhứt mà dạy đàn em là sai.

HÀ PHƯỚC THẢO, Con nên biết vì con tu bá nhứt chưa hết trước,  
mà luyện tinh hóa khí là sai, vì cái trước trong cốt tủy chưa hết thì  
sau này con phải bị bệnh nghe con ! Vì cái trước chất trong con rồi  
con luyện khí dương bao bọc bề ngoài,  
sau này có nhiều bệnh nghe con ! Hôm nay vì thấy con cũng là bậc  
nguyên căn

nên Thầy không cho keo. Vậy con có điều chi thì bạch.

HÀ PHƯỚC THẢO bạch: .....

Con có phạm sự vào Cơ Thánh Đức.

Này con! Nếu người nguyên nhơn thì biết thương mình thì phải biết  
thương chúng sanh. Vậy con giảng hai chữ thương cho các em học.

HÀ PHƯỚC THẢO : Bạch Thầy, thương chúng sanh là từ bi, bác ái,  
còn thương con là tu luyện cho đắc Đạo, sau đó mới chỉ người khác  
tu.



**Hay đó con! Nếu con biết thương con thì lo tu cho siêu thoát rồi độ đời là con biết thương chúng sanh.**

**Vậy con nên y theo cữ pháp của Thầy đã dạy. Vì con Ân đã đem cái chỗ đắc dạy rồi. Nhưng bây giờ con xét kỹ lại nơi Thánh Đức có phù hợp với con không?**

**HÀ PHƯỚC THẢO bạch : .....**

**Vậy con phải đốt hồng thệ.**

**ÂN : Bạch Thầy có phải thỉnh keo?**

**Vì Thầy biết nó là bậc linh căn nên theo luật Đạo, thì phải đốt hồng thệ. Rồi con chỉ Bá Nhựt lại và con phải sửa Thiên Bàn cho y theo người chỉ kiêu giải cho rõ cái Thiên Bàn là cái bản đồ để luyện.**

**XUÂN: Bạch Thầy tu lại Bá Nhựt rồi phải làm sao? Vì huynh Thảo ở Tây Đức.**

**Tu đủ 100 ngày thì xin keo có Thầy chứng.**

**XUÂN: Bạch Thầy ở Tây Đức muốn theo thì chúng con phải làm thế nào?**

**Các con nên biết và cũng từng thấy ở các Đàn Chiêu Minh, thì các con đừng lo chuyện đó. Do Thầy sắp đặt.**

**XUÂN: Bạch Thầy, .....**

**Thầy đã dạy nhiều rồi, phải đúng theo cữ pháp, con khỏi lo, để Thầy độ chúng nó.**

**Đàn trung có con nào bạch?**

**XUÂN: Bạch Thầy, con chỉ đủ 12 người. Xin Thầy thay người.**

**Rằm Trung Ngươn sẽ có con thay thế cho con.**

**THI BÀI :**

**Kể từ thuở Tam Hoàng Ngũ Đế,  
Đạo giáo đời phổ tế chúng sanh,  
Ngày xưa người rất trọn lành,  
Thọ lời bí pháp tu thành Phật, Tiên.  
Buổi Hạ Ngươn người hiền rất hiếm,  
Đạo Thầy truyền tâm kiếm không ra,  
Chiếu Minh là pháp Đạo nhà,  
Chia năm, xẻ bảy mới là lạc sai.  
Khuyên các con tâm ngay Chơn Đạo,  
Lo tu hành đào tạo Chơn Thân.  
Thoát ra khỏi chốn bụi trần,  
Trở về Bạch Ngọc nhàn thân Thiên Đàng.  
Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm. Thầy thăng.**



Thiên Bàn ở Đức đã sửa như trên.

**Linh Bửu Đàn, ngày 8- 9 tháng giêng năm Ất Hợi.**  
**PHÒ LOAN: CÂN, MỄN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

**Ngọc lệnh ban hành khái cứu cung,  
Hoàng môn xuân sắc tượng ung dung,  
Thượng hành hạ hiệu đô công quả,  
Đế Đạo hoằng khai chiếu thượng phong.**

**Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.**

**Một năm xuân mới Thầy giáng điển lành dạy các con.**

**Hỡi các con! Cuối hạ nguơn địa cầu các con sẽ bị tiêu diệt, Thầy đã dạy trước các con cũng rõ biết, vậy cho nên Thầy hằng dạy các con tu để giải thoát,**

**nhưng vì chúng sanh mê theo vật chất rồi cứ lặn lội vào con đường công danh,**

**không tưởng lễ giáo Nho gia, thế nên đời đi vào con đường tận diệt.**

**May thay còn chút đám con hiền giữ lấy Bốn Nguyên.**

**Này các con! khi các con lãnh lấy chơn truyền thì các con có thể nguyện độ đời,**

**vậy các con nên nhớ lấy chớ quên thì có tội,**

**vì các con còn phạm sự độ đời lớn lắm các con!**

**Muốn độ đời thì các con phải làm sao?**

**Huấn: Bạch Thầy muốn độ đời trước hết chúng con rán tu cho đặng Đạo và thông lý Đạo. Sau tập luyện trau sửa tánh tình hạnh đức cho viên minh, để chúng sanh nhìn vào cảm mến cái Đạo.**

**- Hay lắm con! Con có biết văn minh cực điểm đáo hườn ngu, giải cho các em nghe.**

**Huấn: Bạch Thầy là con người hiện tại của Hạ Nguơn này văn minh cực điểm là văn minh vật chất mà tinh thần con người suy kém mất hết như đạ; văn minh về vật chất khoa học, nhưng lại ngu về tinh thần.**

**Hay đó con! Nếu người vì vật chất thì cái tinh thần suy kém, thì chơn dương phải hết, chơn dương hết thì làm sao lên đặng cõi Tiên Thiên đó các con.**

**TRƯỜNG THIÊN:**

**Tiên thiên là cảnh thanh nhàn,  
Điểm linh xuống thế khó toan trở về.**

**Hồng trần cát bụi tằm mê  
Điểm linh u tối chẳng hề biết chi.**

**Ngày nay Thầy mở Tam Kỳ,**

Khai đàn chỉ lối con đi trở về,  
Hồng trần địa chấn gớm ghê,  
Ruộng dâu hóa biển nã nê chúng sanh.  
Con tu thì rán thực hành,  
Long Hoa sẽ dựng lập thành Thuần Nghiêu.  
Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 3 năm Ất Hợi.**

**PHÒ LOAN: CẦN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý là con rõ ý Thầy,  
Đài Đạo giáng trần độ con đây.  
Tiên thiên Bản tánh hằng noi giữ,  
Ông giáo con hành đúng mới hay.

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.

Hỡi các con! Các con có biết tại sao Thầy giáo Đạo Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ cho các con tu, con nào biết bạch?

Hiệp bạch:.....

- Hay đó con! Các con rất có đức nên nay thọ pháp Thầy, thì các con nên trau luyện cho kỹ thì các con không còn luân hồi nữa đó các con. Vì chánh pháp Thầy truyền khẩu cho các con không thêm không bớt, nhưng mà các con nên tham thiền cho nhiều rồi tầm cái lý, cái lý có đúng không con, con nào tầm không ra, thì hãy hỏi lại con truyền pháp, chớ các con đừng có quên lời Thầy dạy rồi tu sai.

Nay là ngày Tam Kỳ Phổ Độ, Thầy ân xá cho các con, vậy các con nên giữ đúng Đạo Thầy dạy. Các con tu thượng thừa mà trong đó có Nhơn Đạo và Thần Đạo.

Nhơn Đạo Thầy dạy rất ít, nhưng Thầy bảo các con nên giữ.

Hiệp, "Thượng hòa hạ mục" con giải cho các em nghe.

Hiệp bạch:.....

- Các con đã tu thượng thừa thì việc thế sự con lo chi lắm hỡi con? Thầy đã dạy nhiều rồi, dầu bực Đế vương khi bỏ xác thì cũng là tay trắng đó con. Còn Thầy dạy các con tu tánh luyện mạng, khi dương thần đầy đủ, các con bỏ xác thì có cái pháp thân trở về cõi hư linh. Con ôi! Địa cầu 68 chúng sanh đang đau khổ đó các con, vậy thì từ nay các con cố gắng lo tu thì trên có Thầy hộ.

**THI BÀI:**

Thương sanh chúng nên Thầy giáo Đạo,  
Ai có tường máy tạo vắn xoay,  
Trước kia Thầy đã tỏ bày,

Địa cầu 68 đến ngày khổ đau.  
Thương con trẻ Thầy trao bí pháp,  
Hãy lo tu hòa hạp Tiên thiên,  
Lánh nơi cõi tục trần miền,  
Đắc thành chánh quả Phật Tiên thanh nhàn.  
Đừng mơ mộng trần gian là cảnh,  
Mà không nuôi bổn tánh Tiên thiên,  
Vui chi cõi tạm trần miền,  
Đến khi bỏ xác tánh liền muội mê.

Hùng, Thầy phong cho là Ngọc Linh Á Thánh đến ngày lễ Ngộ Bửu Thầy cho lâm cơ.

Xuân: Bạch Thầy trong phần Nhị Bộ trong ban hành pháp chưa thống nhất. Xin Thầy minh.

- Theo con ở tại Thánh Đức Thầy có cho hai câu liễn, con nên xem đó mà rõ, còn về pháp luyện Thầy chỉ sơ cho các con nghiệm lấy.  
- Khi tu bá nhứt thì răng cắn khít, miệng phải ngậm, khi bá nhứt đủ thì Thầy dạy con bắc cầu. Con nên tìm hiểu chỗ đó chớ đồng tử không đặng truyền pháp.

Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng,

**Linh Bửu Đàn, ngày 10- 11 tháng 6 năm Ất Hợi**  
**PHÒ LOAN: CĂN, MỄN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**  
**THI:**

Ngộ Bửu Chơn Nhon giáng Bửu đàn,  
Mừng cho chư đệ đặng Thầy ban,  
Chơn truyền Đạo pháp năng tu luyện,  
Biết Đạo thì nên giữ chữ nhàn.

Này chư đệ khá biết mà lo tu vì sự sống con người trong chốc lát mà ngày nay Thầy giáo Đạo Cao Đài để độ chúng sanh trong thời kỳ bĩ cực. Phải biết Đạo rán lo tu kéo trễ đó. Đàn nay có Á Thánh lâm cơ.

Vậy chư đệ khá tịnh tâm vì Á Thánh còn yếu điển.

**THI BÀI:**

Chuông giác ngộ tai nghe văng vẳng,  
Người mê đời lại chẳng có nghe,  
Đá kia sao lại kết bè,  
Ghe kia không nước mà ghe lại chìm.  
Người ở thế ngọc kim là quý,  
Ngọc kim nhiều tức thị giàu sang,  
Hòn kia bỏ xác giữa đàng,  
Cũng như xe cát đã tràng đó thôi.

Người tu luyện tô bồi âm chất,  
Tu thuần dương không Phật thì Tiên,  
Đừng cho lắm sự nã phiền,  
Không còn ở thế phải phiền phải lo.  
Tu thoát tục đừng cho xao động,  
Để tâm không trống lỗng căn cơ,  
Tiên thiên hiệp đặng bốn giờ,  
Đắc thành chánh quả huyền cơ nhiệm mầu.  
Vậy chư đệ tiếp điển Á Thánh Bàn Đạo hộ đàn.  
Ngọc quý tại mình chẳng khéo trau,  
Linh mà không luyện uống lắm nào,  
Á đắc nhờ công tu nhứt bộ,  
Thánh đức nhà Nam quyết chí mài.

Bàn Đạo chào chư đệ, chào chư đệ muội.

Này chư đệ ôi! Khi Bàn Đạo còn ở thế thì cũng quyết chí lo tu,  
nhưng vì tiền nghiệp của Bàn nên không trọn đường tu.

Vậy Bàn Đạo khuyên chư đệ rán tu, kiếp làm người là quý nhứt trên  
đời chỉ còn một chữ tu thì đặng trường sanh, vậy chư đệ rán tu  
nghe.

#### THI BÀI:

Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,  
Biết lỗi rồi tự hối lo tu,  
Vui chi cõi tạm âm phù,  
Không đường giải thoát như tù trần gian.  
Khi Bàn Đạo định toan bỏ xác,  
Nghiệp tiền xưa rào rạc phủ vây,  
Nhờ ơn đức cả của Thầy,  
Niệm lên một tiếng như mây tan dần.  
Khuyên đệ muội ân cần tu luyện,  
Ở nơi trần lắm chuyện khổ a,  
Âm dương Trời đất chẳng hòa,  
Nên Thầy giáo Đạo độ mà chúng sanh.  
Khuyên con trẻ đường lành khá bước,  
Sống trong trần chết được chi đâu,  
Rán lo trau luyện tham cầu,  
Đắc thành chánh quả về châu Ngọc Kinh.

Vậy Bàn Đạo khuyên chư đệ nơi Rạch Giá rán tiếp với Bàn Đạo lo  
cái Đàn để độ chúng sanh. Bàn Đạo giã từ.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Lễ Thượng Ngươn, ngày 13 tháng 01 Ất Hợi**

**PHÒ LOAN: CẢN, HUẤN – ĐG. ẨM – ĐIỂN KÝ: TỶ, CHÍNH**

**THI:**

Cao Thiên Huyền khí, khí Tiên thiên,  
Đài Ngọc Thầy khai độ trẻ hiền,  
Giáo hóa môn sanh hành chánh pháp,  
Chủ truyền chánh pháp độ nguyên nhơn.

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.

Này các con! Thầy khai Đạo độ chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Thầy khai Đạo thì Ma vương cũng khai, thế nên các con tu thì phải bị nhiều sự khảo, Vậy các con nên vững tâm theo Thầy lo tu trở về ngôi vị.

Các con ôi! Đã bao kiếp trầm luân trong bể khổ. Nay Thầy giáo Đạo cho con tu trở về nguồn cội vì chúng sanh trong thời kỳ hạ ngươn tâm trí thấp kém về tinh thần, hay dụng chỗ mê tín làm cho cơ chánh Đạo chậm tiến đó con.

Cơ Chánh Đạo chậm tiến thì chúng sanh phải chịu nhiều tai nạn, tại sao? Con nào biết bạch.

Chơn Đạo chậm tiến thì chúng sanh mất hết lương tri, thì đời trở nên thối hóa, thì cái mối Đạo cương thường luân lý của nhơn loại mất hết, thì con người không còn gì, bởi đó mà phải có cơ tận diệt. Vậy từ nay Thầy khuyên các con lo tu cho kịp ngày Long Hoa nghe các con, tứ thời trau luyện đây đủ đừng sai nghe các con.

Xuân, Lễ Trung Ngươn Thầy sẽ thay đàn em chi kiêu cho Thầy. Vậy con nên cho đàn em biết và Thầy đòi Nguyệt đến hầu Thầy.

Các con ôi, một con xuống thế để độ đời, đó cũng là một vị nguyên căn. Thầy không nở để khi trở về mà không hành cho đúng lời khi xuống thế rồi có tội nghe các con! Còn các con tu đã lập thế độ đời thì các con khá nhớ.

**THI BÀI:**

Thế đã tàn Đạo vàng giáo hóa,  
Các con hiền mau khá lo tu,  
Đời khuya tăm tối mịt mù,  
Thầy trao đuốc huệ con tu trở về.  
Tâm đã giác thì mê phải dứt,  
Pháp tu hành khí tức nương nhau,  
Gặp cơn sóng gió ba đào,  
Thì con giữ vững đừng xao tặc lòng.  
Thầy hằng dạy thuốc trong thân đó,  
Tinh thần tròn mới có trường sanh,

Công phu bốn buổi thật hành,  
Thuần dương sẽ đặng trường sanh Thiên đàng.  
Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thẳng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 7 năm Ất Hợi**

(Lễ Khánh Vân)

**PHÒ LOAN: CĂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao minh đạt Đạo rõ huyền linh,  
Đài Đạo Thầy gieo mỗi Đạo huỳnh,  
Tiên thiên Ngũ khí con trau luyện,  
Ông giáo con hành khỏi tử sanh.

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.

Hỡi các con! Thế sự ngày nay các con cũng đã thấy rõ lắm rồi.

Thầy không dạy thì các con cũng biết mà.

Vậy Thầy hỏi các con, trên quả địa cầu này có mấy loài vật, con nào rõ bạch?

- Thâm?

- Thâm: bạch Thầy trên quả địa cầu này có 2 loài vật.

Loài biết cử động và loài không biết cử động.

- Thực vật và động vật, Thầy khen con đó.

Loài động vật ở thủy triều có thể lên trên mặt đất đặng không con?

- Thâm bạch: Động vật ở thủy triều không thể lên mặt đất được vì không hợp môi trường.

- Con người cũng là động vật, có cách nào lên cõi Tiên Thiên đặng các con?

Thâm: Bạch Thầy con người cũng là động vật muốn lên cõi Tiên thiên phải luyện Đạo theo pháp Thầy chỉ dẫn.

- Hay đó con, vậy các con nên biết mà lo tu. Luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần thì các con sẽ lên cõi Tiên thiên làm Tiên, Phật trường sanh đó các con. Thầy thấy đời thế tận, Thầy gieo mỗi Đạo Cao Đài Đại Đạo cho hàng nguyên như trở lại Tiên cảnh, nhưng mà vật chất đủ đầy làm cho chúng sanh phải mê mẩn không còn rõ điểm linh bổn tánh, cứ lo trau dồi vật chất cho bản thân thú, rồi để cho cái điểm linh mờ ám, cam chịu nơi âm cảnh, thật quá mê đó các con.

**THI BÀI:**

Cả địa cầu cũng vì vật dục,  
Các con hiền un đức tinh thần,  
Cũng là một bực nguyên nhưn,  
Lập cơ Thánh đức độ nhưn sau này.



**Phải chí thiện nghe Thầy giáo hóa.  
Tu thuần dương trở lại Tiên thiên,  
Khỏi lo thế sự lụy phiền,  
Đó là con thảo con hiền nghe con.**

**Nay là ngày lễ Trung Thu, cũng là lễ Khánh Vân của con Xuân.  
Xuân, Tảo, hai con nên nhớ lời Thầy đã dạy khi đủ 12 thì các con  
nên nhớ lời, các con nên trau dồi bổn tánh cho thuần để lo cho cơ  
Đạo. Vậy nay Thầy giao trách nhiệm độ người cho hai con lãnh lấy  
mà lo cho cơ Đạo.**

**Sáu Cao, Tốt, hai con phải giữ y theo lời thệ nguyện của hai con  
Vậy từ nay phải học thêm cho đủ đầy cái Thiên Bàn thì Đạo Thầy  
không bị ai cải sửa đó các con.**

**Các con! Khi Thầy lập Đạo, Thầy có dạy các con kín ngoài rồi phải  
kín trong. Các con nên tìm hiểu mà hành theo cho đúng thì chơn  
thần con phát huệ. Chừng ấy các con sẽ thông công cùng Thầy, sau  
không còn đồng tử. Vậy ban ơn lành các con. Thầy thăng.**

**Nghĩa Linh, Ngọ thời, ngày 15 tháng 4 năm Ất Hợi  
PHỒ LOAN: CÂN, MỄN – ĐG. AN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN  
THI:**

**Ngộ đặng đường lành khá bước theo,  
Năng làm đạo đức bớt con nghèo,  
Đạo Trời giáo hóa người chơn thiện,  
Nhơn đạo cho tròn thế học theo.**

**Bần Đạo chào chư đệ nam, nữ đàn trung.**

**Bần Đạo mừng cho nam nữ huynh đệ gặp cơn khổ thế mà cũng vẫn  
một lòng lo tu.**

**Này chư đệ cũng là nguyên nhơn, nay gặp Đạo Thầy dầu khó khăn  
cũng nhứt tâm vì Đạo, như vậy mới đúng lời thệ cùng Thầy.**

**Vậy từ nay Bần khuyên chư đệ phải diệt thất tình lục dục cho hết  
thì cái bổn tánh Tiên Thiên mới sáng rạng, đó là điều cần yếu nghe  
chư đệ.**

**Huấn, giải nghĩa thất tình nghe.**

**Huấn: Bạch Tiên huynh, thất tình là:**

**Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ. - Hỉ là mừng, nộ là giận, ái là yêu, ố là ghét,  
ai là buồn, lạc là vui, cụ là sợ.**

**Hay đó,**

**người tu không dứt hết thất tình thì bị âm khí trì kéo vào đường  
lục đạo nghe.**

**Các cháu còn lắm thất tình lục dục rần nghe theo Bần Đạo mà diệt  
cho hết thì sẽ thấy Thiên đàng.**

Hai, đệ muội rán nhẩn tâm, mặc tình kẻ thế,  
vì Thầy có dạy chúng sanh cả thảy cũng là con Thượng Đế,  
thương không đặng thì đừng ghét nghe đệ, vì mình đã biết Đạo,  
còn chúng nó là bực hóa nhờn. Tào, đệ muội nên học thêm giáo lý  
Đạo.

**THI BÀI:**

Chốn Bồng Lai là nơi thanh tịnh,  
Cảnh trần gian âm thịnh nạn tai,  
Thầy thương giáo Đạo Cao Đài,  
Lo tu lo luyện Bồng Lai trở về.  
Đừng mơ mộng trần ai là cảnh,  
Mà quên đi bốn tánh Tiên Thiên,  
Vui chơi vật chất trần miền,  
Khí dương mất hết thì liền đọa sa.  
Hỡi nam nữ ai là quân tử,  
Thọ pháp rồi rán giữ lo tu,  
Biết bao nhiêu kiếp trần lao,  
Ngày nay gặp Đạo lo trau trở về.  
Bần Đạo chào chư đệ. Thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 10 năm Ất Hợi**

**PHÒ LOAN: CĂN, MỄN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý giữ gìn Nhựt Nguyệt thân,  
Đài Đạo Thầy khuyên trẻ luyện thân.  
Tiên Thiên Ngũ khí nên gìn giữ,  
Ông giáo con hành luyện pháp thân.  
Thầy mừng các con.

**THI BÀI:**

Nước đã tràn con đừng tắm bể,  
Sóng gió đùa không thể bảo thân,  
Thương con Thầy dạy luyện thần,  
Thuần dương sẽ đặng hầu gần Phật Tiên.  
Sống ở trần bao lần náo nhiệt,  
Sống ngày nay cái chết ngày mai,  
Trần gian lại có mấy ngày,  
Rán lo tu luyện Bồng Lai trở về.

Các con nghe Thầy dạy, khá noi theo mà thoát tục. Thầy giáo Đạo  
Chiếu Minh Tam Thanh dạy các con thoát tục. Vậy các con có biết  
ai buộc trói các con mà phải thoát tục. Con nào biết bạch?

Ẩn bạch: Thất tình lục dục buộc trói các con.

Hay đó con! Người đời lấy thất tình, lục dục làm một hệ thống buộc trói nhơn loài, mà người đời không có thất tình lục dục thì người đó không có cái trí cũng như kẻ già mất trí. Còn các con tu đến Đại Thừa, các con có trí huệ thì các con nên tập bỏ thất tình lục dục để cái trí huệ thông linh tiếp diễn bề trên.

Vậy từ nay các con nhớ mà tập diệt bớt thất tình.

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

Chung Niên Ất Hợi

**Linh Bửu Đàn, ngày 8-9 tháng giêng năm Bính Tý (1996)**

**PHÒ LOAN: CĂN, HUÂN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý thì con giữ cội tông,  
Đài Đạo gìn tròn cái tâm không,  
Tiên Thiên Ngũ khí đừng hao tán,  
Ông giáo con hành khỏi lạc sai.

Năm xuân mới, Thầy mừng các con, các con an tọa.

Này các con nên biết, đời và đạo phải khác nhau thì các con nên giữ chí bá tông. Kể từ xưa đến nay chỉ có hàng linh căn mới giữ Đạo đến ngày thành công đó các con. Vậy Thầy khuyên các con nên giữ lấy rồi các con mới làm gương cho năm châu.

Nếu các con còn tranh với đời thì cái công phu của các con phải tiêu mòn. Nhà rách vách lá mà các con giữặng Đạo đó mới là chí bá tông đó con.

**THI BÀI:**

Kìa kẻ thế vui đùa xô đẩy,  
Con biết tu nghe lấy lời Cha,  
Năm châu chung hiệp một nhà,  
Trở về Tiên cảnh vào ra Bửu tòa.  
Thân phàm xác như là thuyền mục,  
Có lằm lằm chuôi đúc cò khô,  
Thầy thương mới giáo Đạo màu,  
Con nào có chí hồi đầu bốn nguyên.  
Ở cõi tạm nào đâu yênặng,  
Sống ngày nay chết hẳn ngày mai,  
Biết bao vua chúa anh tài,  
Nào ai sốngặng đến nay bây giờ?

Cuối ngày Long Hoa hội, con nào cái chơn dương hết thì khó mà vào Phong Thần. Những con đó phải bị tiêu diệt đó con. Vậy các con nên nhớ lời Thầy dạy. Rán mà luyện cái chơn thần thì mới lên được cõi Tiên Thiên.

**Đồng tử yếu điển. Thầy ban ơn lành cho các con năm xuân mới, Thăng.**

**Thánh Đức Qui Nguyên, ngày 13 tháng giêng năm Bính Tý**

**PHÒ LOAN: CẦN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

**Cao quý là con rõ ý Thầy,  
Đài Đạo vận hành khắp Đông Tây,  
Tiên Thiên Thầy dạy hằng noi giữ,  
Ông giáo con hành mới có hay.**

**Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy giáo hóa.**

**Này các con! Đạo thì không phải khó, nhưng vì lòng phàm tục các con chưa hết, Thầy đã có dạy nhiều lần.**

**Vậy từ nay các con nên giữ cho tròn, vì Long Hoa hội chọn con đủ đức để độ đời, các con nên chí tâm mà hành đạo, con nào hết âm thì Thầy sẽ dạy cái phép trường sanh cho các con.**

**Trường sanh là pháp nhiệm mầu phải luyện cho hết cái âm.**

**Hôm nay các con đến hầu Thầy cũng là cái hạnh phúc đó các con.**

**Một sự tu của các con dày công nên Thầy chọn lọc để độ đời.**

**Khi Thầy mở Đạo thì Thầy đã dạy các con song tu Tánh Mạng mà có con nào rõ Tánh mạng chưa? Con nào biết, bạch.**

**Vậy từ nay các con nên đến đàn cơ mà hỏi các con chỉ Đạo cho rành nghe các con. Sau này năm châu đến học Đạo đó con.**

**THI:**

**Hỡi các trẻ thành tâm chánh đại,  
Lo tu hành trở lại Tiên thiên,  
Vui chi cõi tạm trần miền,  
Tu hành chẳng Phật thì Tiên mới là.  
Ở cõi tạm đây là bể khổ,  
Biết Đạo rồi đâu khổ cũng tu,  
Đời khuya tắm tối mịt mù,  
Con nào biết Đạo trắng thu sáng lò.**

**Xuân bạch: kỳ đàn mồng 8- 9 thiếu câu bát. Xin Thầy bổ túc.**

**Đồng tử yếu điển vậy để sau Thầy sẽ sửa. Thầy thăng.**

**Thánh Đức Qui Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm Bính Tý**  
**PHÒ LOAN: CĂN, MỄN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**  
**THI:**

Cao quý thì con giữ tâm không,  
Đài Đạo Thầy khuyển trí bá tông,  
Tiên Thiên bốn tánh hằng trau luyện,  
Ông giáo con hành đắc lục thông.

Thầy mừng các con. Các con an tọa nghe Thầy giáo hóa.  
Này các con! Đạo thì có một mà ngày hôm nay chia ra nhiều phái,  
vậy con nào biết đặng Bốn Nguyên mà luyện cho đặng Kim thân  
Phật thể đó con.  
Vậy từ nay rón mà lo cho cơ Đạo nghe các con, có nhiều vong linh  
muốn con cháu tu để nương theo trở lại thời Thánh đức đó các con.

**THI BÀI:**

Đời vật chất văn minh đường mật,  
Đạo Thầy khai chơn thật độ đời,  
Hồng trần bể khổ con ơi!  
Rón công trau luyện tầm nơi an nhàn.  
Đừng mơ mộng giàu sang gia cảnh,  
Mà quên đi bốn tánh thiên nhiên,  
Khỏi lo thế sự lụy phiền,  
Trường sanh bất tử cảnh Tiên toại lòng.  
Các con có căn lành mới ngộ đặng Đạo đó các con.  
Vậy từ nay các con rón lo tu nghe các con.  
Thầy ban ơn lành các con. Thầy thắng.

**Nghĩa Linh, Ngộ thời, ngày 15 tháng 4 năm Bính Tý**  
**PHÒ LOAN: CĂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**  
**THI:**

Ngộ đặng Đạo rồi mới biết hay,  
Năng hành chánh pháp rõ ý Thầy,  
Đạo cao vì có tiền căn trước,  
Nhơn hữu căn lành gặp Đạo Thầy.

Bần Đạo chào chư đệ trong đàn. Bần Đạo đến để nhắc nhở chư đệ  
vì sự tu chớ Bần Đạo không phải là chỉ kiếu tu, Bần Đạo chỉ nhắc lại  
những lời Thầy dạy,  
chư đệ nghe biết đặng giải cho đàn em rõ mà tu theo,  
vì một kiếp làm người chỉ còn một bước lên phẩm vị Tiên Phật đó  
chư hiền.  
Thầy dạy: lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm, con mau chiết Khảm  
điền Ly.

**Đệ nào hiểu.**

**Ấn bạch: ...**

**- Ly tại nhãn, còn chư đệ chưa tu thì cung Càn thất vị thành cung Ly.**

**Chư đệ nên biết, thời kỳ đã ân xá hễ tu thì đắc, phải rán lo tu, dầu gặp cơn khảo đảo thì cứ lo tu đừng thối chí nản lòng. Bần Đạo ở đây chư đệ nên nhớ.**

**Chư đệ nên tập cho có cái đức hạnh để người sau này chỉ còn có một pháp tu nghe chư đệ, rán mà sửa giữ cái Đạo cho nguyên vẹn.**

**BÀI:**

**Trời với đất hóa sanh muôn vật,  
Người cũng là một bực tam tài,  
Cuối đời như vật trả vay,  
Ngôi Hai giáo đạo Cao Đài độ nhơn.  
Muốn thoát tục tâm chơn chánh đạo,  
Luyện tinh thần đào tạo pháp thân,  
Thoát ra khỏi chốn hồng trần,  
Trở về Tiên cảnh nhàn thân Thiên đàng.**

**Chư đệ có điều chi thắc mắc bạch. Vậy Bần Đạo giã từ. Thăng**

**Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 10 tháng 6 năm Bính Tý**

**THI:**

**Ngộ đặng Đạo Trời mới biết hay,  
Bửu báu trần ai có mấy ngày,  
Chơn thường Đạo pháp không lo luyện,  
Nhơn hữu căn lành gặp Đạo Thầy.**

**Bần huynh chào chư hiền đệ tự an tọa.**

**Vì thời kỳ cuối tận nên Thầy khai Đạo để độ đời. Bần huynh rất vui vì có một vị nguyên nhân ngày nay là cơ thử thách.**

**Chư đệ rán vững lòng đi đến ngày Long Hoa hội. Bần huynh hỏi chư đệ trong bài Đại La có câu "Nãi Nhựt Nguyệt tinh thần chi quân" đệ nào biết trả lời.**

**- Đây là Thầy dạy cho đệ tử cái pháp Đạo Thầy truyền cho chúng sanh giữ lấy đó mà tu. Vậy chư đệ nghiệm lấy kỹ rồi rán mà lo tu. Tu cho đúng pháp thì đắc Đạo tại thế nghe chư đệ. Vì kinh sách ngày xưa chép đi nhiều lần nên bị sai lạc. Vậy các đệ nên học nơi Thiên Bàn cho rành rồi biết cái Đạo Thầy ở trong thân mình chớ không xa. Đồng tử yếu điển bần Đạo xin giã từ chư đệ. Thăng**

**Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 7 năm Bính Tý**

**PHÒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẤN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý là con biết đặng Thầy,  
Đài Đạo giáo truyền khắp năm châu,  
Tiên Thiên bốn tánh con lo luyện,  
Ông giáo con hành mới biết hay.

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.

**THI BÀI:**

Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,  
Biết lỗi rồi tự hồi lo tu,  
Sống trong cõi tạm âm phù,  
Nay còn mai mất lo tu trở về.  
Cuối thế kỷ hai mươi Thánh Chúa,  
Đời đã tàn độ chúng buổi nguy,  
Các con rán chí tu trì,  
Nếu mà sai lạc phải qui âm đài.

Các con khá nhớ lời Thầy dạy mà lo tu, đến ngày Long Hoa hội sẽ rõ đâu là tà đâu là chánh Đạo. Đạo mầu chỉ có câu: Hồi quang phản chiếu mới đắc pháp nghe con.

Đàn trung con nào có biết rõ câu: Hồi quang phản chiếu chưa?

Vậy các con sẽ chỉ dạy cho đàn em cho kịp ngày Long Hoa Hội.

Nếu con nào không biết thì hỏi con chỉ pháp. Nơi Thiên Bàn phải học cho hết,

ngày sau hữu dụng cả năm châu nghe con.

Vậy Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng.

**Thánh Đức Qui Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm Đinh Sửu**

**PHÒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẤN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

**THI:**

Cao quý thì con biết hiệp hòa,  
Đài đạo gieo truyền mỗi đạo Cha,  
Tiên thiên Bốn tánh năng trau luyện,  
Ông giáo con hành đến Long Hoa.

Nay là đã đến Long Hoa hội thì phải có cơ khảo đó các con. Khảo thí để chọn lọc những con vì Đạo vì Thầy mà độ năm châu đó, các con khá hiểu!

Năm châu ngày nay vì bị văn minh vật chất mà quên hết con đường đạo đức nên mới có khai hội Long Hoa tại Việt Nam, để cho các con giữ lấy môi Đạo của Thầy Trời để lập cơ Thánh Đức. Vậy từ nay các con nên ăn chay và diệt cho hết thất tình lục dục. Con nào giảng thất tình lục dục cho các huynh đệ nghe.

Thâm bạch: Bạch Thầy thất tình là: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cự. – Còn lục dục là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.

- Các con biết nó là ma quỷ, khi Thầy khai Đạo thì nó cũng xin, con nào Thầy độ thì để Thầy dạy, con nào không nghe Thầy thì nó độ đó con.

Vậy nơi đây đàn Thánh Đức các con nên sắm 12 cái khăn đóng đen để đến Trung Ngươn Thầy sẽ thống nhứt cho cái Đạo Cao Đài Đại Đạo tại Việt Nam đó các con. Thầy ban bồ đào...

Xuân bạch: Bạch Thầy 2 vị đạo hữu xin tu lại, con phải làm sao để đúng với luật Đạo.

- Xin keo rồi tu lại. Vì con đó giữ không đúng luật Đạo đó con. Chớ không phải ma quỷ đó con.

Xuân bạch: Xin Thầy từ bi minh cho chúng con biết, trong Ban hành pháp chưa thống nhất.

- Cái Đạo của Thầy trên Trời thì phải đúng theo ông Trời thì trở về nguyên bản, thì trường sanh bất tử đó các con.

Vậy từ nay các con nên tập diệt hết thất tình lục dục nghe các con. Thầy thăng

### **Nghĩa Linh, Ngọ thời – Rằm tháng 4 năm Đinh Sửu**

**PHỒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ**

Ngộ Năng Đạo Nhơn chào chư hiền nam nữ lưỡng phái đàn trung.

- Còn khảo, các con cháu nghe Bần dạy.

Người ở thế sao không lo tu vì Long Hoa đã đến, Thầy Trời ân xá giáo Đạo tại nước Việt Nam để độ chúng sanh, mà không lo tu, mãi lo vật chất là cuộc phù du, sớm mất chiều tàn. Biết tu thì đặng đắc Đạo độ cha mẹ về phần linh hồn.

Vậy chư huynh đệ rán lo tu, người ở thế mấy ai khỏi lỗi, cha mẹ có tội về nơi cõi âm, các con ở thế rán lo tu cho đắc đạo độ phần linh hồn đến ngày Long Hoa đại hội.

Long Hoa hội ai chờ, ai đặng, cứ một đàn dậm theo Thầy thì nên. Ngày Long Hoa ai không còn chơn dương thì phải mất một kiếp làm người có biết không?



Vậy Bần hỏi chư đệ tại sao Thầy dạy các chư đệ phải tu, huynh đệ nào biết bạch?

- Cái nhà rách mà không sửa thì phải mục đó chư đệ. Ngày Long Hoa là ngày chọn lọc người hiền đức để lập lại cái đời Thánh đức Tân dân.

Người biết tu thì được hưởng an nhàn, còn không biết tu thì điểm linh mất hết,

thì một kiếp làm người không còn đó chư hiền.

Vậy Bần Đạo khuyên chư hiền rán chí tâm lo tu đừng lơ lãng lòng, uống công lắm đó chư hiền.

Thầy sẽ thống nhứt cái Đạo Cao Đài làm chủ năm châu, chừng đó các chư hiền đệ mới thấy cái Huyền Năng vô vi thì các chư hiền mới toại nguyện.

Vậy Bần Đạo giã từ. Thăng.

**Linh Bửu đàn, Tý thời, ngày 10-11 tháng 6 năm Đinh Sửu**

**PHÒ LOAN: CÂN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN**

Ngộ đặng Đạo Trời có mấy ai,

Bửu linh giỏi luyện thảng năm dài,

Chơn truyền bốn buổi ra công luyện,

Nhơn hữu căn lành đắc vị ngôi.

Bần Đạo chào chư huynh đệ nam nữ lưỡng phái. Bần Đạo rất vui cho chư đệ, phải rán lo tu có cơ thử thách, rán nghe chư đệ. Đời cùng mới có cơ Đạo khai để độ đời.

Vậy chư đệ rán lo tu để độ đời. Đời là cái bể khổ, chư đệ cũng rõ mà,

vậy rán tu cứu cứu huyền để lập lại đời Thánh đức.

Càng mê đời thì cứu huyền càng khổ chớ chư hiền nào có biết đặng.

Nếu con cháu không lo tu thì các vong linh tội nặng phải mất hết một kiếp làm người.

Kính của Thầy để lại đừng ấn tống nghe chư hiền, đời còn khổ lắm nghe chư hiền. Đời khổ vì nhờn loại quá văn minh, chư đệ nên cẩn thận.

Bần Đạo giã từ. thăng.

**Chung**

Đánh máy, kiểm soát chính tả, in 100 cuốn : Lê Ngọc Ẩn, Hà Phước Thảo, Nguyễn Văn Thâm, Trương Ngọc An.

Chuyển pdf : Hà Minh Thảo

